

Estafette van het anker tussen de scholen
van onze parochie Heilige Helena



1^e halte:
Pieterneel
Sint-Pauwels

Pieterneel Sint-Pauwels maakte een toontafel rond het anker



HOOP: VKS Pieternel

We gingen op pad, vol hoop en vertrouwen,
met Witte Beer en Bruine Beer, die samen het leven aanschouwen.
In het boek van Svetlana Petrović leren we met elkaar,
hoe twee vrienden, door ruzie, weer vrienden worden echt waar.

Witte Beer en Bruine Beer, ze maakten een groot kabaal,
Ze ruzieden om alles, het was echt niet normaal.
Maar uiteindelijk ontdekten ze, door alles heen,
Dat vriendschap veel sterker is dan ruzie alleen.

Ze leerden elkaar vergeven, dat was het geheim,
Want samen zijn ze sterker, samen schijnt de zon zo fijn.
Een les van liefde, van vergeven en het opnieuw proberen,
Want hoop komt altijd als we in vriendschap leven.



Dan luisteren we naar een verhaal, heel oud, heel wijs,
van de barmhartige Samaritaan, die zijn medemens hielp, zonder eigen prijs.
Hij hielp zonder vragen, vol zorg en kracht,
Met heel veel liefde bracht hij licht in de nacht.



We zingen en dansen op het lied van de hoop,
De muziek en de dans gaven ons kracht, die stilhetjes naar ons toe sloop.
Met Jean Marcel bewegen we, vol vreugde en zin,
De hoop in ons hart doet ons verlangen naar een mooi nieuw begin.



En dan, met een pen, tekenen we handen zo groot,
Elk gebaar een symbool, van liefde, van hoop.
Een anker, een kruis, een hart,
Alles herinnert ons aan de kracht waar het start.
In tijden van storm, in momenten van pijn,
Deze symbolen geven hoop, groot en klein.



Samen bouwen we een muur van hoop, hand in hand,
In het licht van de liefde, die blijft staan, zoals gepland.
Dus laten we nooit vergeten, in tijden van strijd,
Dat hoop altijd groeit, in elke tijd.

