

EVANGELIEBLAADJE PALMZONDAG

(Je vindt deze blaadjes ook op onze website www.parochieindeinze.be)

HET VERHAAL (naar Marcus 11:1-11)

Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen



Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen

Jezus en zijn leerlingen zijn op weg naar Jeruzalem voor een groot feest.

Als ze er bijna zijn
zegt Jezus zijn leerlingen,
'ga een ezel zoeken.'

Ze vinden een ezel
en brengen die bij Jezus,
zodat Hij erop kan rijden.
Zodra ze bij de stad komen,
leggen mensen hun jassen op de weg,
zoals ze voor een koning zouden doen.
Ze zwaaien met palmtakken
om Jezus welkom te heten
en God te loven.

En ze zingen: 'Hosanna voor de Koning!'

'WIE IS JOUW HELD?'

Wie bewonder jij? Op wie wil jij gelijken?
Is er iemand die jij harstikke goed vindt?
Wat is er goed aan die persoon?
Je kan fan zijn van mama, papa,
je vrienden, familie,
of van een goede sportman,
of een goede zangeres,...
Je kan dit invullen op dit spandoek



De mensen in het verhaal zijn fan van Jezus.
Ze zwaaien met takken en juichen Hem toe.
Ze zijn heel blij om Jezus te zien.
Ze juichen hem toe als en koning.
Mag Jezus ook jouw koning zijn?

In het verhaal zwaaien ze met **palmtakken**.
Wij zouden dat doen met toeters en vlaggetjes
Maar in de tijd van Jezus trekken de mensen
gewoon takken van de bomen
en gaan ermee staan zwaaien.
Ook leggen ze hun mantels op de grond,
zodat Jezus er over heen kan rijden.



Jezus rijdt op een ezel, niet op een paard.
Jezus wil zo laten zien
dat Hij heel eenvoudig is
en veel liefde aan de mensen wil geven!

Help de discipelen om de ezel voor Jezus te vinden



Gebed
Goede God,
wij vieren vandaag
PALMZONDAG!
Ook ik wil Jezus
welkom heten
Want hij is een goede
vriend voor mij!

VIND JE DE 6 VERSCHILLEN?



Om te kleuren

