



Kijk goed naar dit figuurtje. Ga eens net zoals dit figuurtje staan. Hoe zou dit figuurtje zich voelen? Blij? Boos? Bang? Verdrietig? Vertel erover.

Welke naam zou je geven aan dit figuurtje?
Wat zou jij dit figuurtje willen vertellen?

Wist je dat God van alle mensen houdt? Het maakt voor God niet uit hoe ze eruitzien, waar ze wonen of van welk land ze komen. Is dat niet prachtig?

Deze figuren drukken iets uit van wie ze zijn of hoe ze zich voelen: blij, moe, enthousiast, onderweg, genietend, bang, verlamd, evenwichtig, ...

In welk figuurtje herken je jezelf?

Welk figuurtje zou je willen zijn?

Vertel erover.

Wist je dat God van alle mensen houdt, wie ze ook zijn, hoe ze er ook uitzien, waar ze ook vandaan komen of wonen? In de ogen van God zijn alle mensen heel kostbaar en waardevol. Ben je het eens met God of zie je het anders? Met welke ogen kijk jij naar medemensen?

