

Aanmelding eerste communie

Heb je interesse?
Meld je kind aan
vóór 5 november 2022

Lees deze aandachtspunten voor je start met aanmelden!

1. Surf naar **de website** www.parchie-assenede-evergem-zelzate.be.
2. Kies in het menu voor 'eerste communie' en vervolgens voor 'aanmelding eerste communie'.
3. Vul de nodige gegevens in en druk op verzenden.
4. *Enkele minuten na het verzenden van het aanmeldformulier ontvang je in je mailbox een kopie van de ingevulde gegevens. Is dit niet het geval, dat is er wellicht vergeten op verzenden te klikken of is het antwoord in de spam terecht gekomen.*

Opgelet!

Door je aan te melden ben je nog niet ingeschreven. Enkel wie zich aanmeldt, zal een uitnodiging krijgen voor een info- en ontmoetingsmoment. Daar wordt het verdere traject uitgelegd.

Indien je om een of andere reden beslist om niet meer verder te stappen, verwijderen wij de gegevens die ons bij de aanmelding aangeleverd werden.

Lukt het online aanmelden niet?

Dan helpen we je graag op woensdag of donderdag tussen 9 en 11 uur in het 'Administratief centrum' Pastorijstraat 1 te Ertvelde, tel. 09 344 36 17.

'Groeien in de ontmoeting met Jezus voor de communicant en zijn of haar gezin'



PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI
IN ASSENEDE - EVERGEM - ZELZATE

Rooms Katholieke Kerk
Parochie Heilige Franciscus van Assisi
in Assenede-Evergem-Zelzate
www.parchie-assenede-evergem-zelzate.be
parochie.as.ev.ze@gmail.com
V.u. pr. Emmanuel Vidts, pastoor
Pastorijstraat 3, 9940 Ertvelde,
Gsm 0476 42 22 71

PAROCHIE
HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI
IN ASSENEDE-EVERGEM-ZELZATE

Informatiefolder

Sacrament van de eucharistie



Eerste communie

Hoe en waarom doe je je eerste communie?

Geloof en gelovig zijn is iets persoonlijks. De mens zoekt een houvast bijvoorbeeld in een heilig voorwerp, in een wezen groter dan zichzelf. Voor een gelovige verwijst dit naar de allerhoogste God. Iemand waarin de mens zijn hoop en vertrouwen kan stellen, vooral bij pijnlijke momenten. Vaak drukt hij die behoefte uit in rituelen die hem in zijn geloof bevestigen.

Ook de katholieke kerk kent rituelen. Sommige van die rituelen noemt zij sacramenten. De **heilige communie of de eucharistie** is er één van. Eén waarin de gelovige die gedoopt is het lichaam en bloed van Christus ontvangt in de gedaante van brood en wijn. Wanneer dit voor de eerste keer gebeurt spreken wij van de **eerste communie**.

Het belangrijkste daarbij is dat het kind en het gezin waarin het leeft, klaar is om ten volle bewust te kunnen deelnemen aan dit gebeuren.

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt in verschillende stappen. Het is een samenspel van wat aangereikt wordt door de parochiegemeenschap, de godsdiensten op school en het gezin waarin het kind opgroeit.

Voor een christelijk gezin maakt de eerste communie deel uit van het opvoedingsproces van het kind, waarin het kind leert als christen te leven. Later wordt de **eerste communicant** uitgenodigd om op te groeien in het geloof en actief deel te nemen aan het **parochiale leven**. Dit kan door bijvoorbeeld met andere kinderen deel te nemen aan de kindernevendienst in de eucharistieviering op zondag of op de vooravond ervan; of zich aan te sluiten bij jongerengroe-

pen of met het gezin deel te nemen aan vieringen en parochiale activiteiten.

Je eerste communie doen betekent: **“Ja, zeggen aan Jezus en zijn geloof en vertrouwen in God”** om daarna de heilige communie te kunnen ontvangen bij elke eucharistieviering.

Op de keerzijde lezen jullie hoe jullie zich **vóór 5 november 2022** kunnen aanmelden.

In de loop van die maand (november) ontvangen jullie dan een **uitnodiging** naar een van de info- en ontmoetingsmomenten voor ouders.

Daar leggen we jullie de verdere weg uit die we samen willen gaan naar de **eerste communie** die zal plaatsvinden **na het Pinksterfeest in het tweede leerjaar**.

Heb je eind november nog steeds geen uitnodiging ontvangen neem dan contact op met de pastoor.



Beste ouders,
Is 'geloven' belangrijk
in jullie gezin?
Zien jullie jezelf op weg gaan
met Jezus Christus
in het leven?
Hebben jullie kinderen met
wie jullie samen die weg wil-
len gaan en die momenteel de
leeftijd hebben
van 7 of 8 jaar?
Dan nodigen we jullie
van harte uit om met ons
mee op weg te gaan om Jezus
beter te leren kennen in een
tweejarig communietraject
dat dit jaar van start gaat in
zijn vernieuwde vorm.
Over dit traject willen we
jullie graag informeren.
We nodigen jullie daarom uit
jullie kind aan te melden.
Vriendelijke groeten namens
het eerste communieteam en
de parochieploeg,
Pr. Emmanuel