

Aanmelding eerste communie 2019

Heb je interesse?

Meld je aan

vóór 30 september 2018

1. Aanmelden voor de eerste communie doe je **via de website** www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be. Klik op het artikel 'Aanmelding eerste communie 2019' dat op de startpagina staat. Enkele ogenblikken na het verzenden van het aanmeldformulier ontvang je in je mailbox een bevestiging van de ingevulde gegevens.

2. **Opgelet.** Door je aan te melden ben je nog niet ingeschreven. Enkel wie zich aanmeldt, zal begin oktober uitgenodigd worden voor de eerste communietocht. Daar ontvang je meer informatie over het eerste communietraject en de inschrijving.

Indien je beslist om je toch niet in te schrijven, dan worden de gegevens die je ons verschaftte bij de aanmelding, verwijderd.

3. *Lukt het online aanmelden niet? Dan kun je op volgende data en plaatsen je aanmelden:*

- za. 22 september tussen 9.30 en 11.30 u.

parochiehuis Hoeksken 19 Evergem

- ma. 24 september tussen 18 en 20 u.

parochiehuis Pastorijstraat 3 Ertvelde

- wo. 26 september tussen 14 en 16 u.

parochiehuis Markt 14 Assenede

Rooms Katholieke Kerk

Parochie in Assenede-Evergem-Zelzate

www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be

parochie.as.ev.ze@gmail.com

V.u. E.H. Emmanuel Vidts, pastoor

Pastorijstraat 3, 9940 Ertvelde,

Gsm 0476 42 22 71

PAROCHIE IN
ASSENEDE-EVERGEM-ZELZATE

Informatiefolder

Sacrament van de eucharistie



Eerste communie 2019

Folder september 2018

“LICHAAM VAN CHRISTUS”

De *eucharistie* is een dankbaar vieren van de grote liefde die God ons heeft getoond in het leven, sterven en verrijzen van Jezus. In de eucharistie beluisteren we telkens opnieuw zijn Woord en we gaan met Hem aan tafel, net zoals Hij op het laatste avondmaal deed met zijn leerlingen. Door de eucharistie groeien we in de kerkgemeenschap.

De “*eerste communie*” ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de eucharistie zoals die op zondag (of de vooravond ervan) wordt gevierd in de katholieke kerk.

De *zondagseucharistie* is voor christenen immers een belangrijke schakel in het *geloof* en de *gemeenschap* waarin dit geloof gevierd wordt.

Elk jaar nodigen we jonge kinderen van onze parochie uit om deel te nemen aan het “*eerstecommunietraject*” om zich zo voor te bereiden op de eerste communieviering in een van de kerken van onze parochie. Graag willen wij, in een goede samenwerking met de scholen, enkele stappen zetten om de communicanten en hun families te helpen thuiskomen in de geloofsgemeenschap.

Ouders die zich vóór 30 september hebben aangemeld (hoe? zie keerzijde), ontvangen begin oktober een uitnodiging voor de eerste communietocht in één van de kerken van onze parochie. Tijdens deze tocht krijgen jullie een korte info en inschrijvingsformulieren.

Opgelet: door je aan te melden ben je nog niet ingeschreven. Enkel wie zich aangemeld heeft, ontvangt een uitnodiging tot inschrijving.

Maar misschien wensen jullie eerst **vrijblijvend** meer informatie over de betekenis van de eucharistie voor ons christelijk leven en over het traject. Dat kan! We nodigen jullie (enkel de ouders, dus niet voor de kinderen) dan graag uit op **maandag 24 september om 20 uur in de kerk van Ertvelde**. Dit is geen verplichting om deel te nemen aan het “*eerstecommunietraject*”.



Beste ouders,
Denken jullie eraan om jullie kind in te schrijven voor de eerste communie?
Jullie zijn van harte welkom!

Weet wel dat niemand zich vandaag verplicht hoeft te voelen in z'n keuze voor de eucharistie. Meer dan ooit is geloof iets waar jullie best in het gezin ook even rustig over nadenken. Ook in het 'eerstecommunietraject' zullen jullie immers als ouders actief betrokken worden.

Is jullie kind gedoopt in de Rooms Katholieke Kerk (of wensen jullie het te laten dopen)? Willen jullie samen met je kind(eren) verder ingroeien in het geloof van waaruit we op zondag samen vieren? Zijn jullie bereid om de komende maanden verder kennis te maken met de eucharistie en de plaatselijke geloofsgemeenschap? Dan gaan we heel graag met jullie op stap.

Om aan te geven dat jullie belangstelling hebben, vragen we jullie om jullie vóór 30 september aan te melden. Zie hiervoor de keerzijde van de folder.

Pastoor Emmanuel Vidts en de parochieploeg