

wij willen
HUWEN
VOOR DE
KERK

CONTACTPERSONEN HUWELIJKSVORBEREIDING

HEILIGE JOHANNES DE DOPER, GENT-CENTRUM

pastoor Jürgen François,
deken.gent@kerknet.be

HEILIGE LIEVEN, GENT-NOORD

pastoor Guillaume Migbisiégbe,
guillaume.migbi@hotmail.com

HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI GENT-OOST

pastoor Johan Goedefroot,
johan.goedefroot@skynet.be

HEILIGE PETRUS EN PAULUS, GENT-ZUID

pastoor Gino Grenson,
gino.grenson@telenet.be

DE GOEDE HERDER, GENT-WEST

pastoor Jan Coppens,
jan-coppens@skynet.be



Inlichtingen en inschrijving:
kerknet.be/organisatie/dekenaat-gent

Pascal Veeckman
catechese.parchiegentcentrum@bisdomgent.be
09 235 78 44



Je **contacteert** de pastoor van één van onze 5 parochies. (zie ommezijde)

1. Je wordt **uitgenodigd** voor een eerste gesprek over je verlangen naar een kerkelijk huwelijk.

Je krijgt informatie over de persoonlijke voorbereiding en over het opstellen van een huwelijksdossier.

2. Je **bereidt je samen voor op het huwelijk** via de huwelijksvoorbereiding in het dekenaat. Die wil je helpen ontdekken wat God met jullie relatie te maken heeft en hoe jullie als gehuwden geroepen zijn om teken van Gods liefde in de wereld te zijn. Deze voorbereiding omvat 3 zondagen (zie hiernaast)

3. Enkele maanden voor de huwelijksdatum wordt jullie **huwelijksviering voorbereid** met de voorganger.
Tijdens dit gesprek staan we opnieuw stil bij jullie relatie, bij jullie keuze om voor de Kerk te trouwen en wat dit betekent voor je verdere leven.
Ten slotte bespreken jullie met de voorganger van jullie huwelijksviering het verloop ervan.
Dit kan een woorddienst of een eucharistieviering zijn. Jullie ontdekken samen de rijkdom van de liturgie en hoe jullie persoonlijke accenten in de viering kunnen leggen.

HUWELIJKSVOORBEREIDING OP ZONDAG

Jezus neemt ons op sleeptouw. We nodigen jullie uit om je ook op sleeptouw te laten nemen.

We verzamelen in het Sint-Baafshuis.

9.15u: Vroege vogels genieten van een kopje koffie

9.30u: We verdiepen ons in wat God ons wil vertellen en wat dat voor ons leven als gehuwden betekent.

Er is ruime kans tot kennismaking en uitwisseling met de andere huwelijkskandidaten.

11.00u: Samen vieren we de eucharistie in de Sint-Baafskathedraal. Hoogtepunt van de zondag, feest alsof het Pasen is! (en dat is het ook, elke zondag)

12.00u: Geen feest zonder receptie. Ideaal moment om elkaar (nog) beter te leren kennen.

12:45u: Omdat de 3de sessie een extra luik bevat in de namiddag kan je iets blijven eten.

SINT-BAAFSHUIS, BIEZEKAPELSTRAAT 2, GENT

12 februari 2023

9u30 - 12u:

LIEFDE, VRIJHEID en TROUW

Zijn jullie zonder dwang, uit vrije wil en met de volle instemming van jullie hart naar hier gekomen om met elkaar een huwelijk te sluiten?

Tijdens de eucharistie ontvang je als koppel de zegen.
Dit markeert de start van jullie huwelijksvoorbereiding.

12 maart 2023

9u30 - 12u:

LIEFDE, CONFLICT en VERGEVING

Ik aanvaard jou en ik beloof je trouw te blijven.

16 april 2023

9u30 - 15u30:

LIEFDE, VRUCHTBAARHEID en LEVENSKEUZES

Liefde schenkt altijd leven. Echtelijke liefde eindigt niet bij het koppel.

Na het middagmaal is er een extra programma voor de huwelijkskandidaten.
De pracht en de rijkdom van de huwelijksviering worden uit de doeken gedaan.

kerknet.be/organisatie/dekenaat-gent