

INTERESSE?

DAN KAN DIT MISSCHIEN REEDS NUTTIGE INFO ZIJN!

*Een morgenvlucht uit Zaventem brengt ons naar Rome, waar we onze tenten opslaan in de ons reeds bekende Residentie Madri Pie, bijzonder gunstig gelegen voor onze bezoeken aan Rome en goede uitvalbasis voor de bezoeken buiten Rome.

Residenza Madri Pie
Via Alcide de Gasperi 4, I. 00165 Roma (RM)
Tel.0039 06 633 441

De deelnameprijs bedraagt € 1.265.00. Toeslag single: € 200.00. Deze prijs omvat: de vliegtuigreizen; de reizen naar Subiaco, Montecassino, de abdij van Farfa en wij beschikken ook de eerste en laatste dag in Rome over de autocar; verblijf in Madri Pie; de avondmalen en middagmalen (eerste dag in eigen picknick voorzien en één dag vrij middagmaal in Rome); inkomgelden voor bezoeken georganiseerd door de bedevaart; tickets voor metro en bus; teksten voor de vieringen; begeleiding.

De mogelijkheid wordt geboden om aan te sluiten bij het taxivervoer voor heen en terugreis Zaventem (is niet in de prijs begrepen).

***Inschrijven: het inschrijvingsformulier zo vlug mogelijk sturen aan: Bedevaarten Vrienden van Lourdes-Oostakker per adres: GOVAKA– Urbain Britsierslaan, 5, 1030 Brussel. E-mail: vrienden van lourdes@govaka.be. Tel.02 246 5 246**

Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u twee bestelbonnen. Graag één ondertekend terugsturen aan GOVAKA. Er wordt dan tevens gevraagd een voorschot te storten. Wie het verlangt, kan inschrijven voor een annulatieverzekering, 3% van de totale reissom. (Meer info en voorwaarden verkrijgbaar bij GOVAKA).



**Met onze
BEDEVAART
15-21 MEI
in en rond
ROME
MET
BENEDICTUS
OP WEG.

FARFA
SUBIACO
MONTECASSINO
ROME**

Met Benedictus van Nursia op tocht

De heilige Benedictus van Nursia (480-547) wordt aanzien als de vader van het Westerse monnikenleven. In het spoor van de Oosterse woestijnmonniken begon hij een leven als kluizenaar. Hij sloot zich aan bij een gemeenschap in Subiaco, werd later tot overste gekozen in Vicovaro, maar hield de teugels daar te streng en moest er wegtrekken. Hij stichtte dan maar zelf een klooster in Montecassino. Daar schreef hij zijn bekende 'Regel van Benedictus', die tot op vandaag het leven in de abdijen en priorijen van de benedictijnen overal ter wereld richting en inhoud geeft, rond het tweeluik 'Ora et labora', 'Bid en werk'. Studie en meditatie, gebed en werk, het samenleven in gemeenschap, zijn elementen die moeten leiden tot een echt innerlijk leven, tot verdieping van de relatie met God.

Deze heilige abt werd door paus Paulus VI in 1964 uitgeroepen tot patroon van Europa omwille van zijn enorme invloed op de ontwikkeling van ons continent, omdat het werken (landbouw en bosbeheer) en studeren (met de scriptoria) onze cultuur mee vorm hebben gegeven.

Deze bedevaartreis brengt ons op enkele voorname plaatsen waar deze heilige leefde, bad en werkte. Helaas niet, zoals oorspronkelijk gepland, naar Norcia, waar Benedictus werd geboren, omdat de kathedraal, het klooster en de basiliek onlangs helemaal verwoest werden door een aardbeving. Maar er zijn nog heel wat andere kloosters en abdijen die ons over hem kunnen vertellen. Deze zullen ons helpen om te proeven van deze kloostertraditie en ons zelf te laven aan dezelfde bronnen. Zo worden deze dagen ook voor ons een genade van geloofsverdieping, verinnerlijking en verrijking.

Wij combineren deze kennismaking met Benedictus met een verblijf in Rome, waar we de rijkdom van onze geloofstraditie op een andere manier mogen verkennen en ervaren. Van daaruit trekken wij verder op weg.

Van harte welkom op deze boeiende pelgrimstocht, die begeleid wordt door Paul Van Puyenbroeck en Irene Vander Cruyssen.

Luk De Geest

Een aanbod van BEDEVAARTEN BISDOM GENT

Onze-Lieve-Vrouwdreef 8,

9041 Oostakker

Tel. 09 234 28 50 Email: info@basiliekoostakker.be

Website: basiliekoostakker.be

(buitenlandse bedevaarten)

Permanentie op dinsdag- en donderdagnamiddag.

Hier kan men ook de folders aanvragen van andere binnen- en buitenlandse bedevaarten.