

Tweedaagse vorming

EEN WEG NAAR VERINNERLIJING



24-26 MAART 2017

Minnehof

Centrum voor
contemplatieve levenskunst

**Bezinningshuis
De Wijngaard**

Begijnhof
8000 Brugge

Cursusverantwoordelijke: Gerda Linssen

Cursusbegeleidster: Ria Weyens

Bedoeling

Om met gekwetsten of rouwenden op weg te gaan is het nodig dat je ook zelf een weg gaat, een weg van erkenning, verinnerlijking en verdieping.

In dit vormingsweekend willen we dat proberen te doen door:

- op een milde manier bewust te worden van licht en schaduw in onszelf en ermee te leren omgaan;
- vanuit ons geloof te werken aan innerlijke groei, mildheid, barmhartigheid en overgave...

Op die manier kan de Liefde ons hart ten volle vullen zodat ze kan gaan stromen, als een levensstroom, in onze ontmoetingen.

Je kan anderen maar oprecht nabij zijn als je hebt geleerd jezelf te dragen en te laten dragen.

Werkwijze

Er wordt vooral ervaringsgericht gewerkt aan de hand van bijbelse verhalen, het delen van je eigen verhaal, een korte input, meditatie en andere creatieve werkvormen.

Wanneer

Aankomst:

Vrijdag 24 maart 2017 gaan we met de trein naar Brugge en komen aan rond 18u00. We wandelen te voet naar het Begijnhof.

Terug:

Zondag 26 maart 2017 vertrekken we vanuit Brugge rond 17u.

Doelgroep

Voor deelnemers die de vorming 'Verliesverwerking en vergeving' of 'Rouwenden nabij - Inzicht in Rouw' gevolgd hebben.

Voor geïnteresseerden die met andere mensen helend op weg willen gaan.

Deelnameprijs

200 euro, te storten op rekeningnummer BE49-7330-4871-7571, BIC: KREDBEBB op naam van CCV vzw, met vermelding: '**Een weg naar verinnerlijking - 2017 + naam**'

Meer info:

Gerda Linssen, gerda.linssen@ccv.be, 0472446539

Inschrijving

Naam:
Voornaam:
Straat + nr.:
Postnummer:
Gemeente:
Tel:
GSM:
E-mail:

Insturen voor 15 februari 2017 naar:

CCV vzw-Hasselt
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
E-mail: hasselt.secr@ccv.be
Tel: 011 24 90 70

Min. aantal deelnemers: 10



PARTNER IN
CHRISTELIJK
VORMINGSWERK



Vlaanderen
verbeelding werkt