

Aanvraagformulier

Naam van de zieke:

Adres:

.....

Telefoon:

Naam contact persoon of familie:

.....

wenst deel te nemen aan de
ziekenzalving op zaterdag 9 oktober 2021
om 16 uur in de kerk van Bassevelde

wenst deel te nemen aan de
ziekenzalving op zaterdag 9 oktober 2021
om 17 uur in de kerk van Ertvelde

wenst deel te nemen aan de
ziekenzalving op zaterdag 9 oktober 2021
om 18 uur in de kerk van Belzele

wenst deel te nemen aan de
ziekenzalving op zondag 10 oktober 2021
om 9 uur in de kerk van Oosteeklo

wenst deel te nemen aan de
ziekenzalving op zondag 10 oktober 2021
om 9 uur in de kerk van Zelzate-centrum.

wenst deel te nemen aan de
ziekenzalving op zondag 10 oktober 2021
om 10 uur in de kerk van Evergem-centrum

wenst deel te nemen aan de
ziekenzalving op zondag 10 oktober 2021
om 10.30 uur in de kerk van Assenede.

wenst deel te nemen aan de
ziekenzalving op zondag 10 oktober 2021
om 10.30 uur in de kerk van Sleidinge

wenst een afspraak te maken voor een
ziekenzalving thuis.

wenst een vrijblijvend gesprek met de
priester over het sacrament van de zieken.

Aanvraagformulier kan ingeleverd worden in

- Administratief centrum, Pastorijstraat 1, Ertvelde

Of in de parochiehuizen:

- Markt 14, Assenede
- Hoeksken 19, Evergem-centrum

Of in de brievenbus gestoken worden

- Kerk, Belzeelsestraat 22 A, Belzele
- Kerk, Sleidinge-Dorp 31 A, Sleidinge
- Kerk, Grote Markt 71 A, Zelzate-centrum

Of mailen naar:

administratie@parochie-ass-eve-zel.be

Priesters:

- Pastoor Emmanuel Vidts,
gsm 0476 42 22 71
- Parochievicaris Marc De Wispelaere,
gsm 0468 18 98 55
- Parochievicaris Etienne Miji,
gsm 0493 34 77 18

Rooms Katholieke Kerk

Parochie Heilige Franciscus van Assisi
in Assenede-Evergem-Zelzate

www.parochie-assenede-evergem-zelzate.be

V.u. E.H. Emmanuel Vidts, pastoor

Pastorijstraat 3, 9940 Evergem,

gsm 0476 42 22 71

pastoor@parochie-ass-eve-zel.be

PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI IN ASSENEDE-EVERGEM-ZELZATE

Informatiefolder

Sacrament van de zieken- zalving



Folder augustus 2021

WAT IS HET SACRAMENT VAN DE ZIEKEN?

Ik ben ziek, ik voel me verzwakken. Ik word bang, ik verlies mijn houvast. Ik wil beter worden en weer rust vinden. *Wie gaat met mij mee, wie draagt mij?*

Als je krachten afnemen of als je voelt dat ziekte je lichaam aantast, ben je blij dat er mensen met je meegaan. Tegelijk kan je de nood voelen aan Iemand die naast je staat en je kracht geeft.

In het **sacrament van de zieken** buigt God zich in Christus naar de zieke en omarmt hem met zijn liefde. Hij zalft zijn wonden en wil een steun zijn.

Jezus had veel zorg voor zieken. Hij raakte mensen aan met zijn handen, met zijn woorden en in hun hart. In de brief van Jakobus lezen we hoe zieken gezalfd werden: *'Is iemand van u ziek? Laat hij de priesters (oudsten) van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.'* (Jak 5,14-15)

In het sacrament van de ziekenzalving spreekt de priester **een gebed** uit waarin de **heilige Geest** wordt aanroepen. Hij **legt de zieke de handen op** en **zalft zijn voorhoofd en handen met olie**.

Voor wie is de ziekenzalving?

Voor gelovigen die door ziekte of ouderdom ernstig verzwakt zijn. Het sacrament kan ook herhaald worden wanneer de zieke na de zalving weer beter werd en daarna hervalt of tijdens dezelfde ziekte de toestand verergert.

Door wie wordt het sacrament gevraagd?

Het is best dat de zieke zelf de vraag stelt of opdracht geeft aan een medegelovige of familielid. Soms hebben mensen angst en schroom om over de ziekenzalving te spreken. Toch is het goed het sacrament tijdig ter sprake te brengen.

Een ziekenzalving die bewust beleefd wordt, kan veelal troost, heil en verlichting bieden zowel voor de zieke als zijn dierbaren. Het sacrament schenkt de zieke hoop en vertrouwen op God, het sterkt hem en helpt hem niet alleen om het lijden moedig te dragen, maar het wil ook heel maken wat gebroken is. Het sacrament verleent ook vergeving van zonden. De zieke kan ook voorafgaandelijk aan de priester vragen om zijn zonden te belijden tegenover God.

Waar en wanneer kan het sacrament ontvangen worden?

Ziekenzalving tijdens de eucharistie

Eens per jaar bieden we de gelegenheid om samen met de gemeenschap het sacrament van de zieken te vieren. We nodigen de zieken die in de mogelijkheid zijn zich te verplaatsen daarvoor uit **tijdens de eucharistievieringen van 9 en 10 oktober 2021**. Inschrijven kan door het formulier in te leveren in het secretariaat of te mailen (zie keerzijde). Indien mogelijk brengt de priester een bezoek aan de zieke.

Ziekenzalving thuis

Het sacrament kan ook thuis ontvangen worden. De zieke zelf of de nabije familie neemt dan tijdig contact op met één van de priesters.

Ziekenzalving in het rustoord

Indien de zieke in het rusthuis woont, neemt hij/zij of de familie best contact op met de pastorale dienst of de aalmoezenier.

Ziekenzalving in het ziekenhuis

Indien de zieke in het ziekenhuis verblijft en de ziekenzalving wenst, kan hij/zij of de familie contact opnemen met één van de priesters die altijd bereid zijn om naar het ziekenhuis te komen.