

Rouwenden Nabij Hamont-Achel



Sabine Pirlot

Laat ons elkander
omhelzen, ondersteunen.
Wellicht komt er vanuit
het duister aan de onderkant
een straaltje licht,
een vuurtje in het hart,
een knipoog van boven!

Ik ben er
Je voelt een hand
op je schouders en
je hoort een stem die zegt:
ik ben er, ik ga met je mee

Je ziet om:
een mens die je toelicht
ogen die je moed geven,
en je voelt een hand
die vast is en warm.
“God”, zeg je dan,
“fijn dat Je meegaat,
want alleen
ben ik te klein en te bang...”

God gaat altijd
in mensen met je mee!

Ward Bruyninckx

Zich omarmd weten,
is heel belangrijk!
Dat beseft iedereen.
En we willen allemaal
zo ons best doen
om er te zijn voor de ander...

Met een aantal vrijwilligers
uit de Pastorale Eenheid St.-Jozef
Hamont-Achel volgden we een vorming
rond het nabij zijn van mensen in rouw.

Zo maakten we kennis
met de verschillende soorten rouw
en met de verschillende fasen
die mensen in rouw doorlopen.

Nu vormen we een team
van vrijwilligers om mensen
in rouw nabij te zijn.

Vooraf vanuit onze christelijke
boodschap, willen we iedereen
die met een verlies te maken heeft,
ondersteunen.

Wie niet weet waar hij of zij
naar toe kan met pijn
of verdriet en er
met iemand over wil praten
kan op ons een beroep doen.