

In onze parochie worden meestal gemeenschappelijke doopvieringen georganiseerd.

Maar soms zijn er familiale omstandigheden die een afzonderlijke doop rechtvaardigen.

Aan deze doopviering gaat een *inhoudelijk gesprek* vooraf met de plaatselijke verantwoordelijken voor de doopcatechese.

Tijdens dit gesprek leren de ouders ook mekaar ontmoeten.



Een gespreksavond omvat:

- een gesprek over de doop van je kindje



- een Dvd-voorstelling over het verloop van een doopviering



- het doornemen van de inhoud en de vorm van de viering



- het invullen van het aanvraagformulier met alle gegevens over de dopeling en zijn ouders.



De ouders krijgen ruim de kans om van de doopviering een eigen viering te maken. Daartoe wordt hen tijdens de gespreksavond voldoende materiaal aangereikt. Zij mogen daarbij ook rekenen op de ondersteuning van het doopteam.

De *doopcatechese* gaat in principe door op de 2de woensdag van de maand, in de kerk (vooraan in de sacristij).

De *doopviering* volgt dan op de 3de zondag van de maand erna.

Data voor de gemeenschappelijke doopcatechese en doopvieringen zijn:

Data 2017	
Doopcatechese	Doopviering
11 januari	19 februari
8 februari	19 maart
8 maart	23 april
12 april	14 mei
10 mei	18 juni
14 juni	16 juli
12 juli	20 augustus
9 augustus	17 september
13 september	15 oktober
11 oktober	19 november
8 november	17 december
13 december	21 januari 2018

Wil aan de verantwoordelijke voor de dooppastoraal laten weten welke datum u deelneemt aan de doopcatechese:

Via website:

tot 31/12/16:

<http://www.archief.kerknet.be/microsite/herzele/content.php?ID=17808>

vanaf 01/01/17:

<https://www.kerknet.be/parochie-herzele-houtem/artikel/sacramenten-herzele-houtem>

E.H. Deken Pol Dreelinck

e-mail: pdreelinck@skynet.be

tel: 053 622 346

gsm: 0495 325 346

Het catecheseteam:

Pastoor-deken Pol Dreelinck
Doopcatechiste Lieve Coppens
Doopcatechiste Leen Van der Borght

Paus Franciscus over het doopsel

Paus Franciscus spreekt graag rechtstreeks en persoonlijk tot de mensen tijdens de algemene audiënties. Hij spreekt over het doopsel als "noodzakelijk om Christus te volgen", "levende werkelijkheid", "een rivier die de aarde bevloeit" of "een heugelijke dag". Wat zegt hij nog meer over het doopsel?

"Het doopsel is in zekere zin de identiteitskaart van de christen, zijn of haar geboorteakte in de kerk. (...) Men moet de genade van het doopsel vatten - ze is een geschenk - en licht worden voor de anderen."

"Dankzij het doopsel zijn we in staat te vergeven en lief te hebben, zelfs diegene die ons beledigen en kwetsen; dankzij het doopsel zijn we in staat om in het aangezicht van wie uitgesloten of arm is het gelaat van de Heer te herkennen, die ons steeds nabij is."

"Het doopsel maakt ons tot leden van 'een Volk onderweg'. Door het doopsel is er een ononderbroken keten van overdracht van het geloof. Dat is heel belangrijk: een Volk van God dat onderweg is en het geloof doorgeeft. Vanuit het doopsel worden we leerlingen en missionarissen."

En als we nu eens hier niet beginnen: "Wanneer je vandaag thuis komt, zoek dan eens de datum van je doopsel op met het doel het te vieren. Om de Heer voor deze gave te danken. Zul je dat doen? Zullen we het ook echt doen?"

WERKGROEP DOOPCATECHESE

Herzele

2017

