

Kapelletjestocht

Fotozoektocht
(zie laatste blad)



*Een fiets- of wandeltocht op de parochie Sint-Maria-Bernarda te Knokke
Afstand: 7,1 km - Duur: 2u à 2u30 (in wandeltocht)*

We vertrekken onze tocht aan de Sint-Maria-Bernadakerk te Zwevegem-Knokke.



We nemen de Avelgemstraat in de richting van het kanaal tot aan de oversteekplaats t.h.v. de Pannebakkerstraat. Daar steken we de Avelgemstraat over en nemen de Timaarzate/oude spoorwegtracé in de richting van Zwevegem. Ter hoogte van de kruising van het oude spoorwegtracé met de Paridaanstraat zouden we eventjes halt kunnen houden.

- 1) Kapelletje ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Maar deze is gesloten omwille van renovatie.

We vervolgen het oude spoorwegtracé in de richting van Zwevegem tot aan de kruising met de Lettenhofstraat.

Daar draaien we links in de Lettenhofstraat richting de Avelgemstraat.

We houden even halt aan het Lettenhof op nummer 5.

- 2) Lettenhofstraat 5

We zetten onze tocht verder richting de Avelgemstraat.



We steken de Avelgemstraat over en gaan rechtdoor op de Sint-Arnoutstraat.

T.h.v. het 2^{de} huis houden we even halt.

- 3) Sint Arnoutstraat 2,

We vervolgen de Sint Arnoutstraat en stappen door tot aan huisnummer 4.

 Het kapelletjes is niet zichtbaar goed zichtbaar. Durf ook eens om te kijken.

- 4) Sint Arnoutstraat 4, vermoedelijk gaat dit kapelletje binnenkort verdwijnen.

We gaan verder de Sint-Arnoutstraat tot bijna op het einde. In de gevel van een pand op nummer 8, kunnen we even halt houden voor ons volgende kapelletje.

- 5) Sint Arnoutstraat 8

We vervolgen de Sint-Arnoutstraat tot op het einde, daar gaan we rechts op de Kastanjeboomstraat en onmiddellijk links slaan we het Hoogstraatje in.

Ter hoogte van het nummer 11 hebben een kapel die toegewijd is aan Sint-Arnout. De kapel is open als je binnengaat zie je dat Onze Lieve Vrouw Sint-Arnaud flankeert.

- 6) Hoogstraat 11: Kapel van Sint-Arnout. Onze Lieve Vrouw flankeert deze Heilige.

Als we verder gaan komen we aan de kruising van de Hoogstraat met Den Helder. We gaan rechts op Den Helder. Ter hoogte van het nummer 4 houden we opnieuw eventjes halt.

- 7) Den Helder 4, een mooi verzorgd kapelletje voor Onze Lieve Vrouw

Als we Den Helder vervolgen tot aan de Cominnestraat nemen we deze naar rechts. Het gaat flink omhoog en naar beneden. Ter hoogte van het nummer 38 vinden we een mooi verzorgd kapelletje ter ere van onze lieve vrouw van de goede raad. Het kapelletje werd gebouwd in de oorlogsjaren.

- 8) Cominnestraat 38, Onze Lieve Vrouw van de goede raad.

We vervolgen de Cominnestraat tot aan de kruising met de Langestraat. We gaan links langs het Orveytbos en volgen verder ook de lange straat naar links.

Op een bepaald moment kom je aan de ingang van de natuurgebied “oude spoorweg”.

	Fietsers dienen de Langestraat te volgen tot aan de Kwatanenstraat. Daar gaan deze rechtsaf tot aan de kruising met de oude spoorweg.		Wandelaars kunnen hier de via het natuurgebied van de oude spoorweg naar de Kwatanenstraat gaan.
---	---	---	--

Aan de kruising van de Kwatanenstraat met de ‘oude spoorweg’ vervolgen we onze route langs de ‘oude spoorweg’ (Pannenbakkerstraat).

We stappen tot aan het kruispunt met de Maria Bernardastraat.

- 9) Onze Lieve vrouw van Lourdes.

We stappen via de Maria Bernardstraat naar de kerk.

Als we bijna aan de kerk zijn, vergeet neet eens naar enkele gevels te kijken. Deze hebben allemaal het zelfde onze lieve vrouwe beeldje aan hun gevel hangen.

- 10 – 11 – 12) Kleine huiskapelletjes van onze lieve Vrouw.



Deze kapelletjes dateren uit de 1967. In het boek: "Knokke, Ons Dorp, Deel 1: Het kerkelijke leven", opgetekend door Luc Vanassche, staat op p. 29: "Zondag 18 juni 1967 kwam E.H. De Raymaeker, godsdienstleraar te Tienen, preken in al de missen over de Mariale vredevaart. Wie inschreef verbond er zich toe een Mariakapelletje langs buiten aan zijn huisgevel te plaatsen, iedere dag een tientje te bidden in de huiskring en te ijveren voor vrede en naastenliefde. Zesenzeventig huisgezinnen deden hun aanvraag voor een kapelletje. Op zondag 16 juli 1967 werden de kapelletjes om 14uur gewijd en uitgedieeeld aan de verschillende gezinnen."

Vergeet dit formulier niet in de doos aan het Mariabeeld in de Sint-Maria-Bernardakerk te posten. Met uw deelname krijgt u misschien wel een mooie prijs.

Bedankt voor uw deelname.

Fotozoektocht PE. Maria Magdalena / Sint-Maria Bernardakerk.

Op deze route kwam je 9 kapelletjes tegen. Je krijgt 1 kapelletje cadeau.

Pas op: Niet alle foto's voldoen aan de werkelijkheid! (Kijk vooral naar het kapelletje)



Noteer hier uw naam en telefoonnummer: _____

Wie weet contacteren wij u wel met een verrassing.