



DAG GOD,

DANK JE VOOR DE BOMEN, DE BLOEMEN EN HET GRAS.

DANK JE VOOR DE REGEN EN DE SPETTERPLAS.

DAAR KAN IK LEUK IN SPRINGEN EN ZINGEN OOK ERBIJ.

DAN WORD IK ALTIJD O ZO BLIJ.



LIEVE GOD,

BOMEN BEGINNEN KLEIN
EN GROEIEN GROOT.
IK MAG OOK GROEIEN
ELKE DAG EEN BEETJE MEER.
DANK JE DAT IK MAG LEREN
EN GROEIEN IN JOUW LIEFDE.

AMEN.



GOEDE GOD,

DANK JE VOOR AL DIE MOOIE BOMEN.
ZE GEVEN ONS SCHADUW ALS HET WARM IS.

HELP MIJ OM NET ALS DE BOMEN
ER TE ZIJN VOOR ANDERE MENSEN:

SOMS RUSTIG EN KOEL
SOMS KNUS EN WARM.

AMEN.



GA OP ZOEK NAAR DEZE KAARS.
VIND JIJ DEZE KAARS OP DE FOTO?

© IDGP VZW



JEZUS,

EEN LICHTJE IN MIJN OGEN.
EEN LICHTJE IN MIJN HART.
IK WIL DIT GRAAG DOORGEVEN.
NU EN HEEL MIJN LEVEN.

JEZUS, HELP JIJ ME HIERBIJ?

LIEVE GOD,

EEN VLAMMETJE HELDER EN WARM
GEEFT LICHT IN HET DONKER,
WIJST ONS DE WEG NAAR JOU.

EEN VLAMMETJE ZO HELDER
BRENGT RUST IN ONS HUIS
BRENGT VREDE IN ONS HART.

EEN VLAMMETJE ZO WARM
TOONT ONS JOUW ZORG
TOONT ONS JOUW LIEFDE.

GEEF ONS DE KRACHT
OM ZOALS DIT VLAMMETJE TE ZIJN.

AMEN.

JEZUS,

EEN STER STAAT AAN DE HEMEL,
EEN STER OM TE VERTELLEN
DAT JIJ GEBOREN BENT.

EEN LICHT SCHIJNT UIT DE HEMEL
EN DAN ZEGT GOD:
JIJ BENT MIJN ZOON –
IK ZIE JOU GRAAG!

OOK VANDAAG
ZEGT HIJ AAN MIJ:
JIJ BENT MIJN KIND –
GOD ZIET MIJ GRAAG!



GA OP ZOEK NAAR DEZE TENT.
VIND JIJ DEZE TENT OP DE FOTO?

© IDGP VZW