

WAT DOEN WIJ MET ONS TALENT?

WERELDDAG VOOR DE ARMEN (33 A)



AANHEF EN KRUISTEKEN

Een week is weer voorbij.

Misschien was het een week van pijn en verdriet,

misschien een week van geluk en van vreugde,

of – zoals meestal – een week met vreugde én met pijn.

Wat ons ook bezig houdt,

we mogen het neerleggen in de handen van

de + Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen!

OPENINGSWOORD

Elke mens, zo horen we in de evangelielezing van vandaag, heeft zijn talenten. Met andere woorden: iedereen heeft mogelijkheden om zijn of haar steentje bij te dragen aan een goede en een menswaardige samenleving, een samenleving met een hart en een ziel.

Jezus heeft voor zo'n samenleving een prachtige naam bedacht: 'Koninkrijk van God'.

Dat Koninkrijk komt er als mensen doen wat ze kunnen om het evangelie waar te maken.

De Werelddag voor de Armen geeft aan deze dag en aan deze opdracht een bijzondere kleur.

In hoeverre gebruiken wij ónze talenten om mensen in armoede méér kansen te geven?

GEBED OM MEDEDOGEN

*Maken we het even stil in ons
en vragen wij de Heer om zijn mededogen en ontferming.*

Heer, Gij leert ons te handelen in wijsheid en zorgzaamheid.
Als wij daaraan niet toe kwamen, wees ons dan genadig.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij worden kinderen van het Licht genoemd.
Als wij daarnaar niet handelden, wees ons dan genadig.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij vertrouwt ons talenten en kansen toe.
Als wij die onvoldoende zien en aanpakken, wees ons dan
genadig.

Heer, ontferm U over ons.

*De genadige God moge ons vergeven,
ons bij de hand nemen en ons leiden
op de weg naar eeuwig leven. Amen.*

LOFPRIJZING

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht, Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God, Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest, Vuur,
brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren naar het Woord van God
en het onderhouden.



Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.



OPENINGSGEBED

God, Vader van alle mensen,
wij hebben zo veel van U gekregen:
gezondheid, geluk, vrede en vriendschap, geloof, tijd, ...
Aan elk van ons hebt Gij talenten toevertrouwd.
Leer ons te geloven in onze mogelijkheden,
Help ons onze talenten in te zetten
voor elkaar en voor uw koninkrijk.
Help ons om de mogelijkheden die we hebben -
persoonlijk, als gezin, als geloofsgemeenschap -
ook ernstig in te zetten om wie onder armoede gebukt gaan,
meer kansen te geven.
Zo kan uw Koninkrijk werkelijkheid worden in ons midden.
Amen.

EERSTE LEZING UIT DE H. SCHRIFT

Deze zondag luisteren we eerst naar een lofrede op de sterke vrouw. Zij wordt geprezen om de wijze waarop zij haar talenten gebruikt.

Uit het Boek Spreuken (hfst. 31)

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Ze is meer waard dan edelstenen!

Het hart van haar man vertrouwt op haar
en het zal hem aan winst niet ontbreken.

Zij brengt hem geluk, geen ongeluk,
alle dagen van haar leven.

Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit
en spint en weeft met vreugde.

Zij strekt de handen uit naar het spinrokken
en houdt de weefspoel in haar vingers.

Zij opent haar hand voor de behoeftigen,
ze geeft de armen hulp.

Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,
maar een vrouw die ontzag heeft voor de Heer,
moet worden geroemd.

Bejubel haar om de vrucht van haar handen
en roem haar in de poorten om haar werken.

ANTWOORDPSALM

***Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.***

Het leven is een tocht doorheen de dagen
en naar Jezus' geest ten dienste staan;
het is het wel en wee van medemensen dragen,
stervend leven als de korrel van het graan.

Refrein

'Al wie in mij gelooft, zal eeuwig leven!'

hebben wij van U, o Heer, gehoord.

Wij hopen op uw groot erbarmen en vergeven,
wij vertrouwen op uw eeuwig godd'lijk woord.

Refrein

TWEEDE LEZING UIT DE H. SCHRIFT

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica (hfst.5)

Broeders en zusters,

Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven.

U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.

Terwijl ze zeggen: 'Er heerst vrede en veiligheid',

juist dan overvalt hen plotseling het verderf,

zoals weeën een zwangere vrouw,

en is er geen ontkomen aan.

Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis,

zodat de dag u als een dief zou verrassen.

U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.

Wij behoren niet aan nacht en duisternis.

Laten wij dan ook niet slapen als de anderen,

maar wakker blijven en nuchter zijn.

MUZIKAAL INTERMEZZO OF ALLELUIA

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.

Alleluia!

UIT HET H. EVANGELIE VOLGENS MATTEÛS (hfst. 25)

Jezus hield volgende gelijkenis voor:

Met het Rijk der hemelen is het als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn dienaren bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.

Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één, ieder naar wat zij aankon. Toen vertrok hij naar het buitenland.

Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij. Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij. Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in.

Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen.

Degene die de vijf talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en zei: `Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.` Zijn heer zei tegen hem: `Uitstekend, goede en trouwe dienaar, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.`



Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: `Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.` Zijn heer zei tegen hem:

`Uitstekend, goede en trouwe dienaar, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.`

Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: `Heer, ik heb u leren kennen als een streng man; u oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.`

Maar zijn heer antwoordde hem: `Je bent een slechte, lamlendige dienaar, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen.

Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.`

TER BEZINNING

Aan ons is de aarde toevertrouwd
met alles wat er op leeft.

God heeft heel de rijkdom van leven en liefde
ons in handen gelegd.

Het is onze taak om goede beheerders te zijn.

Zolang onze aarde verscheurd wordt

door oorlog en onvrede, zolang is ons werk niet af.

Waar mensen te lijden hebben onder vervolging en ziekte,
daar mogen wij onze ogen niet sluiten.

Ons is een geweldige rijkdom toevertrouwd,

maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid.

God vraagt van ons niet het onmogelijke.

Wel, dat wij onze mogelijkheden benutten.

We hoeven ons niet te laten leiden door angst,

want die werkt verlamdend, die is dodelijk.

Op de plek waar we wonen en werken,

daar worden we gevraagd om te werken

aan een paradijs voor iedereen.

Het gaat niet om onze eigen veiligheid.

We worden uitgenodigd om ons in te zetten

voor het geluk van elkaar, van iedereen.

Zo mogen we samen gemeente van Jezus zijn.

Geloven in Hem betekent:

zijn werk voortzetten, zo goed we kunnen.

ENKELE OGENBLIKKEN STILTE



GELOOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God, die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.

Ik geloof in Jezus, kind van mensen, Zoon van God,
een en al liefde, tot het uiterste toe.

Ik geloof in zijn dood én verrijzenis.

Hij wijst mij de weg.

Hij trekt met mij mee.

Ik geloof in de Geest,
die zoekt naar mensen die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde groter dan hun hart.

Ik geloof in mensen die in zijn Naam - openlijk of in stilte -
doen wat gedaan moet worden,
die samen Kerk willen zijn in de geest van het evangelie.

Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.

Want Gods liefde, Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot. Amen!

VOORBEDEN

Bidden we voor mensen, gevangen in egoïsme, die de hun
gegeven talenten slechts aanwenden tot eigen eer en glorie.
Dat zij zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid,
hun eigen kring doorbreken en leren anderen met hun gaven
van dienst te zijn...

Laten wij bidden...

Uw Koninkrijk kome!



Bidden we voor mensen die, geen kans hebben gekregen om hun talenten te ontdekken of te ontwikkelen. Dat zij zich weten los te maken van beklemmende structuren, vertrouwen in zichzelf en moedig nieuwe wegen durven te gaan...
Laten wij bidden...

Bidden we voor mensen die lijden onder honger en armoede en vaak het noodzakelijkste missen om menswaardig te kunnen leven. Dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen en dat anderen hun talenten beschikbaar stellen om hun meer kansen te geven...
Laten wij bidden...

Bidden we voor alle mensen die actief zijn op het terrein van de wetenschap. Dat zij hun talenten zo inzetten dat die de mensheid echt ten goede komen. Laten wij bidden...

Bidden we voor alle mensen die dagelijks trouw hun werk verrichten, die ongevraagd meer doen dan wat van hen verwacht wordt en die zo een steentje bijdragen tot de groei van Gods Rijk...
Laten wij bidden...

Bidden we tenslotte voor onszelf. Dat ieder van ons zijn of haar talenten op een effectieve en originele manier mag inzetten voor Gods Koninkrijk.
Laten wij bidden...

GEBED VAN DE HEER

Bereid om ons in te zetten
om uw schepping te helpen bevrijden van onrecht,
verdriet en mensenwaardigheid,
bereid om muren af te breken die mensen scheiden,
bidden wij in verbondenheid met onze parochie
en met de hele wereldwijde christengemeenschap
het gebed dat Jezus ons leerde:

Onze Vader,...

Heer, aanvaard allen die – volhardend in het gebed –
uitzien naar de komst van uw helpende Geest.

Dan zullen wij een gemeenschap worden
waarin liefde woont

en kunnen wij vol vertrouwen uitzien

naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het koninkrijk...

GEBED OM VREDE

Heer Jezus, Gij spoort ons aan om waakzaam te blijven,
de ons toevertrouwde talenten niet te verbergen,
maar ermee te werken,

ermee te bouwen aan uw Rijk dat komt.

Geef dat wij dat visioen van gerechtigheid en vrede
voor ogen houden.

Dan zal uw vrede ook onze vrede zijn.

Gij die leeft in eeuwigheid. Amen!

*Moge, mijn goede vrienden, de vrede, de steun en de
bemoediging van de Heer met ieder van u zijn!*

EEN STUKJE MUZIEK OF EEN OGENBLIKJE STILTE...

SLOTGEBED

Heer, onze God,

allen hebben wij talenten ontvangen.

Wanneer en hoe wij ze gebruiken,

is voor iedereen verschillend.

Soms ontmoeten wij iemand die ons talent opmerkt
en ons een kans biedt ermee aan de slag te gaan.

Geeft dat wij zo'n kans niet laten liggen,

dat wij geen angst hebben om ons talent te benutten,

dat wij voldoende vertrouwen hebben in onszelf,

maar vooral in U die ons dit talent hebt gegeven.

Laten wij dit talent niet in de grond steken,

maar verder ontplooien ten gunste van onze medemensen.

Amen.

ZENDING EN ZEGEN

Het is niet één keer dat de Heer ons één of meerdere talenten heeft toevertrouwd. In elke periode van ons leven geeft Hij ons talenten. Nu eens geeft Hij enthousiasme, dan geeft Hij wijsheid. Nu eens geeft Hij veel bereidheid tot actie en inzet, dan weer geeft Hij ingekeerdheid en tijd om te verstillen. Nu eens geeft Hij creativiteit, dan weer vertrouwt Hij ons heel wat mensen toe om voor te zorgen. En ga zo maar door...

Ieder moment van ons leven is er minstens één talent dat de Heer ons toevertrouwt. En Hij rekent erop dat wij de talenten die Hij ons heeft toevertrouwd, zullen inzetten om met Hem mee te werken aan de Droom die Hij met deze wereld heeft.

*En vooral rekent Hij erop dat wij persoonlijk en in gemeenschap de mensen in kansarmoede niet vergeten. Op die weg wil Hij ons graag zegenen en steunen: **in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.***

Een warme groet voor ieder van u. Ik hoop dat u in gebed en verbondenheid bemoediging en kracht mag vinden, dat u - precies ook in uw bidden - mag ervaren dat u er niet alleen voor staat, of er alleen 'in' staat.

Dagelijks bidden we met een heel klein groepje mensen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk de morgen- en avond-wijding van de Kerk en de eucharistie in naam van u allen en ter intentie van u allen.

We zijn in ons gebed ook verbonden met wie ernstig ziek zijn, met allen die heel veel zorg dragen voor onze zieke medemensen, met wie grote verantwoordelijkheden dragen in ons land, ons gewest, onze stad, met wie instaan voor de veiligheid, de voeding, het onderwijs, en met ieder van u.

Ik weet dat u zich thuis aansluit. Dank u wel daarvoor. Goede moed!

deken Rudy

Hier enkele alternatieven om in verbondenheid te bidden...

Vele van onze kerken blijven toegankelijk voor persoonlijke bezinning, rust en gebed. U bent ten zeerste welkom.

Wil je graag de (eucharistie)vieringen volgen via radio, tv of internet?

zaterdag 14 november

- op radio: Radio Maria, 9 u. en 18.15 u. eucharistie
- op TV: Eclips TV, 9.20 u. (morgengebed abdij Averbode)
- livestream: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, 16 u. eucharistie (<https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet>)

zondag 15 november

- op radio: Radio Maria, 10 u. eucharistie
- op TV: één, 10 u., eucharistie vanuit de basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen



*De teksten van dit gebedsblaadje
bij de 33^e Zondag door het Jaar A
nam ik over en bewerkte ik uit:
Dominicanen Schilde-Bergen,
In uw Midden, KBS 1995, Kind op Zondag,
Bas Rentmeester, Gerard Kock,
Hub Schumacher, Wim Holterman osfs,
en eigen bewerkingen.*