

Homilie 6^e zondag jaar B 11/02/2024

Lev 13, 1-2.45-46 1 Kor 10,31-11,1 Mc 1, 40-45

Zusters en broeders,
Vandaag horen we in de lezingen over melaatsheid,
een huidziekte die in de Bijbelse tijd
als een teken van onreinheid werd beschouwd.
Wie melaats was, moest buiten de gemeenschap leven,
zijn kleren scheuren, zijn baard bedekken
en roepen: “Onrein, onrein!”
als die in de buurt van iemand kwam.
Niemand mocht de melaatse aanraken of met hem omgaan.
Die was een verstotene, een uitgestotene, een eenzame.

Maar dan komt Jezus.
Hij ziet een melaatse die naar Hem toe komt
En die smeekt: “Als U wilt, kunt U mij rein maken.”
Jezus wordt door medelijden bewogen en raakt hem aan.
Hij zegt: “Ik wil het, word rein.”
En meteen verdwijnt de melaatsheid.
Jezus geeft hem de opdracht om naar de priester te gaan
en hem te laten onderzoeken,
zodat hij weer in de samenleving kan worden opgenomen.
Maar de man kan zijn vreugde niet voor zich houden
en vertelt overal waar hij komt wat Jezus voor hem heeft gedaan.

Wat doet Jezus hier?
Hij doorbreekt de barrières
die de wet en de traditie hadden opgeworpen
tussen de reine en de onreine,
tussen de insider en de outsider,
tussen de gezonde en de zieke.
Hij toont dat God geen onderscheid maakt tussen mensen,
maar dat Hij iedereen liefheeft en wil genezen.
Hij toont dat Hij de macht heeft
om te vergeven en te reinigen,
om te herstellen en te vernieuwen,
om te bevrijden en te verbinden.
Hij toont dat Hij de Heer is van het leven.

Zusters en broeders,
kunnen wij ons inleven in de situatie van de melaatse?
Kunnen wij iets herkennen van het lijden,
de eenzaamheid, het verlangen naar genezing en gemeenschap?
Misschien wel,
want wij hebben allemaal wel iets meegemaakt
in de coronaperiode,
die ons ook heeft geconfronteerd
met ziekte, isolatie, angst en onzekerheid.
Wij hebben de maatregelen moeten volgen
die ons beperkten in onze contacten,
onze activiteiten, onze vrijheid.
Wij hebben ook ervaren hoe het is om afstand te houden,
een mondkapje te dragen,
geen handen te schudden of te knuffelen.
Wij hebben ook gevoeld hoe het is
om niet naar de kerk te mogen gaan,
niet samen te kunnen vieren,
niet te kunnen deelnemen aan de sacramenten/begraafnissen.
Wij hebben ook nood gehad
aan hoop, troost, steun en solidariteit.

Maar hebben wij ook Jezus ontmoet in deze periode?
Hebben wij ook naar Hem toe durven gaan
en Hem smeken: “Als U wilt, kunt U mij rein maken?”
Hebben wij ook zijn medelijden, zijn aanraking, zijn woord ervaren?
Hebben wij ook zijn genezing, zijn vergeving, zijn liefde ontvangen?

Zusters en broeders,
Jezus wil ook ons allemaal rein maken,
ons genezen, ons beminnen.
Hij wil ons allemaal opnemen
in zijn gemeenschap, in zijn lichaam, in zijn kerk.
Hij wil ons allemaal laten delen
in zijn leven, in zijn Geest, in zijn vrede.

Laten wij daarom luisteren naar de woorden van Paulus,
die ons oproepen om alles te doen tot eer van God,
om niemand aanstoot te geven,
om het heil van allen te zoeken,
om te zijn zoals Christus,
die zichzelf heeft gegeven voor ons.
Laten wij daarom bidden tot God,
die ons zijn genade en zijn zegen schenkt.

Amen.