

14 mei 2026
Onze Lieve Heer Hemelvaart A
M. Assumpta

Eerste lezing (Hand 1,1-11)
Uit de Handelingen der Apostelen

Lucas begint de Handelingen van de apostelen als volgt:
mijn eerste boek, Teofilus,
ging over Jezus,
over alles wat hij geleerd en gedaan heeft,
tot het moment dat Hij bij de Vader werd opgenomen.
Maar eerst had hij de leerlingen, die Hij had uitgekozen,
begeesterd met zijn opdracht.
Veertig dagen lang heeft hij hen laten ervaren
dat Hij niet dood was, maar leefde.
Ze hebben hem kunnen zien, en Hij heeft hen nog gesproken over Gods Rijk.
Al die tijd drukte hij hen op het hart:
“Verlaat Jeruzalem niet,
tot de Vader de belofte zal vervuld hebben,
waar ik jullie over heb gesproken.
Jullie zullen gedoopt worden,
niet met water, zoals bij Johannes,
maar met de Geest.”
En zij stelden toen de vraag:
“Zal het oude koninkrijk van Israël dan hersteld worden?”
Maar Hij antwoordde:
“Jullie moeten zich niet afvragen wanneer God zijn Rijk zal vestigen,
daar komt het bij jullie niet op aan.
Maar het komt er bij jullie op aan van mij te getuigen,
in Jeruzalem, in Judea en Samaria, en over heel de wereld.
Als de Geest over jullie zal komen,
zullen jullie merken dat jullie daartoe kracht zullen ontvangen.”

En na dat gezegd te hebben, werd hij aan hun ogen onttrokken.
Ze keken naar omhoog, en zochten hem in de wolken.
Maar plots zagen ze twee mannen bij hen staan, gekleed in het wit,
en die zegden:
“Mannen uit Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus is van onze wereld weggenomen, Hij is nu bij de Vader.
Maar ooit zal Hij terugkeren.”

Tweede lezing (Ef 1,17-23)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

Zusters en broeders,
ik bid God dat Hij jullie door de Geest wijsheid en inzicht mag geven.
Dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen.

Hij is degene waar onze heer Jezus Christus over vertelde,
Hij is ons aller Vader.
Jullie zullen dan inzien
dat jullie door Hem geroepen zijn,
om vol hoop te delen in zijn heerlijkheid.
Hij zal jullie sterke kracht geven.
Dezelfde kracht waarmee Hij aan Jezus nieuw leven heeft gegeven,
een leven boven alle heersers en machthebbers en hoogheden.
Zijn naam klinkt sterker dan welke naam ook,
hier in onze wereld, maar zelfs in de toekomstige wereld.
En iedereen kijkt naar hem op.
Hij is het hoofd van de Kerk,
en wij vormen zijn lichaam,
en delen in de volheid van zijn leven,
dat de vervulling brengt van alle verwachtingen.

Evangelie (Mt 28, 16-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheus

De elf leerlingen gingen naar Galilea,
zoals van hen gevraagd werd,
naar een berg, die Jezus hen had aangewezen.
Voor een laatste keer zagen ze hem, en vielen voor hem op hun knieën.
Sommigen twijfelden.
Maar ze hoorden Jezus zeggen:
'Ik heb verantwoordelijkheid gekregen, zowel in de hemel als op de aarde.
Ik geef ook jullie de opdracht op stap te gaan, en alle volkeren tot leerling maken.
Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
En leer hen te leven volgens de inzichten, die ik jullie heb voorgehouden.
En jullie zullen voelen dat ik bij jullie ben, alle dagen, tot het einde van de tijden.'

Homilie

Z en B,

De elektronische apparaten die we gebruiken worden kleiner en kleiner, en je kunt er meer en meer mee doen.

Met een uurwerk aan je pols kun je nu telefoneren, mails versturen, je gezondheidstoestand controleren, je sportprestaties opvolgen, en ja, ook nog de tijd aflezen.

Niet te geloven dat dit allemaal in zo een miniem formaat kan worden samengebracht.

En we hebben het einde nog niet gezien: de mogelijkheden van de elektronica ontwikkelen in razend tempo.

Denk maar aan artificiële intelligentie, slimme camera's, sociale media, en zoveel meer.

Maat weten jullie dat de basis van die ontwikkeling gelegd wordt hier in Vlaanderen, met name in het bedrijf IMEC, gegroeid uit de universiteit van Leuven.

Het is een bedrijf dat geen producten levert, maar een heel specifieke techniek om ultrakleine chips te maken, die ongelooflijk veel geheugen kunnen opslaan op een minimale oppervlakte.

En heel de wereld is er klant om in hun eigen producten deze technologie te benutten.

We overdrijven niet als we zeggen dat IMEC een der meest innoverende bedrijven van de hele wereld is.

Enkele weken geleden is de grote baas, professor Luc Van den Hove, op pensioen gegaan na er 17 jaar stuwende kracht te zijn geweest.

Hij was te gast in de Afspraak op Canvas, en kwam er over als een heel bescheiden man.

Het succes van IMEC was niet zijn verdienste, zegde hij, maar de verdienste van de bijna 7000 medewerkers, verspreid over 75 vestigingen wereldwijd.

En het bleek dat die waardering ook wederzijds was.

Dit maakten de beelden duidelijk van toen hij op zijn laatste werkdag het bedrijf verliet: 2000 werknemers hadden een lange rij gevormd om hem uit te wuiven. Hij had vertrouwen gesteld in hen, en zij duidelijk ook in hem.

Hij sprak ook zijn volle vertrouwen uit in zijn opvolger, en in allen die zijn werk zouden verder zetten.

En dan was hij weg.

Ervan uitgaande dat zijn dynamiek en zijn begeestering nog lang de drijvende kracht zal blijven van het bedrijf.

Z en B,

Het feest dat we vandaag vieren mogen we ermee vergelijken.

Het herinnert aan de laatste werkdag van Jezus van Nazareth.

Ook hij had zijn medewerkers rond zich verzameld.

Ook zij drukten knielend uit hoeveel hij voor hen betekende.

En ook hij zegde tot hen: het is nu aan jullie om ons werk verder te zetten.

En dan was ook hij weg.

Maar dat drong niet onmiddellijk tot hen door.

Ze bleven hem nastaren.

Tot iemand hen vroeg: 'wat staan jullie naar de hemel te kijken?'

Heeft hij jullie niet gezegd dat het erop aankomt om nu zijn werk af te maken, om van hem getuigenis af te leggen, om de mensen van Jeruzalem, van Judea en Samaria, ja, van de hele wereld kennis te laten maken met wat hij jullie nagelaten heeft?'

En net zoals in IMEC heeft Jezus geen producten nagelaten, maar beginselen.

Hij heeft geen wetboek opgesteld, geen kerk gesticht, geen wonderformules meegegeven.

Maar hij heeft voorgeleefd en in woorden duidelijk gemaakt hoe de hele wereld tot een andere wereld zou kunnen omgevormd worden:

- als men je op de ene wang slaat, keer ook de andere toe;
- heb je vijanden lief, en bid voor wie je vervolgt;
- verzamel geen schatten op aarde;
- maak je geen zorgen om de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed...

Als allen die verantwoordelijkheid dragen in de wereld – politiek, economisch, wetenschappelijk, religieus – deze principes zouden gaan toepassen elk op zijn/haar plaats dan zouden dat allemaal chips zijn die een heel nieuwe wereldorde kunnen waarmaken.

Professor Dirk Dewachter noemt dat de kracht van het kleine, het minimale dat de wereld kan veranderen. Of ook: de kleine goedheid, die de wereld draagt en nooit te vernietigen is.

Immers, de zin van het leven, zegt hij, is het doorgeven van de liefdevolheid.

Volgens de evangeliëlezing van dit feest waren de laatste woorden van Jezus: 'Ik geef jullie de opdracht op stap te gaan, en alle volkeren tot leerling te maken.

Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

En leer hen te leven volgens de inzichten, die ik jullie heb voorgehouden.'

Ik denk dat we 'hen dopen' mogen verstaan als: naar de mensen toegaan, en hen begeistere om met zoveel kleine daden van goedheid de liefdevolheid van God door te geven van generatie op generatie.

Laat dat ook voor ons, mensen van de 21^{ste} eeuw, de chips zijn die we van Jezus hebben meegekregen om mee te bouwen aan een betere wereld, een wereld naar Gods bedoeling.

Pierre Breyne

Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een antwoord op.