



© kurt van der elst | www.kvde.be

Concert van Bel Ayre, "songs of travel" zondag 10 november 2024, 15.00 uur, Hijfte

Reizen doet vertellen. Nieuwe ontmoetingen, ontdekkingen, leiden tot nieuwe verhalen. Maar tegelijk dwingt de tijd ons om na te denken over onze manier van reizen. Wat willen we ontdekken en op welke manier is dat allemaal nog haalbaar en te verantwoorden? Wie reist omdat hij wil? Wie reist omdat hij moet? Wie gaat ergens heen en wie laat iets achter? In **Songs of Travel** neemt **Bel Ayre** de luisteraar mee op zoektocht naar het hoe en waarom van reizen. Aan de hand van liederen en talen vanuit alle hoeken van de wereld wil het ensemble een universele kijk bieden op onze reisdrift.

Bel Ayre betekent "mooi lied". De muziekgroep bestaat uit zangeres Lieselot De Wilde en gitarist Peter Verhelst. De samenwerking tussen de twee muzikanten ontstond vanuit een nieuwsgierigheid naar wat er ontstaat uit de combinatie van hun verschillende muzikale achtergronden.

Ze creëren eigen nummers en plaatsen deze naast persoonlijke interpretaties van het liedrepertoire. Hun muzikale taal spreekt met kleuren en invloeden uit klassieke muziek, oude muziek, Frans chanson, jazz, Joodse muziek, Balkanmuziek, Noord-West Europese traditionele muziek, Arabische muziek en avant-garde.

In **Songs of Travel** treedt Bel Ayre op als duo of kwartet. De muzikanten spelen verschillende instrumenten, wat voor een zeer gevarieerd kleurenpalet zorgt.

Voor de uitvoering in Hijfte zal **Bel Ayre** bestaan uit Lieselot De Wilde: zang, tenorbanjo, autoharp, draaiorgel en Peter Verhelst: gitaar, oed, shruti box.

Het basisprogramma (aanpasbaar) omvat:

Ick seg adieu

(België, traditional)

Bia berim dasht

(Iran, traditional)

I meres mas

(Griekenland, Zulfu Livaneli)

Moj e bukura more

(Albanië, traditional)

Maldegem

(België, Peter Verhelst)

Tseydo ladorech

(Jiddisch, traditional)

Siuil a ruin

(Ierland, traditional)

Trenule mașină mică

(Roemenië, traditional)

Moulay Ibrahim - Hak a mama

(Marokko, traditional)

El Guajojo

(Bolivië, Percy Avila)

Amar praner manush

(India, Rabindranath Tagore)

www.lieselotdewilde.net/bel-ayre