

Naarmate de genade groeit,
verruimt zich uw hart in vertrouwen.

Zo komt het,
dat ge én vuriger bemint
én vrijmoediger aanklopt
om dat wat ge voelt
wat u nog ontbreekt.

En wie klopt zal worden opengedaan.

*Uit de geschriften van Bernardus
SC.3,5*

*Zijt Gij, God, niet
ons adres, onze toevlucht,
ons baken
om een weg te vinden
door alles heen
dat ons verontrust, verbijstert en beangstigt
en onze onmacht voelbaar maakt
elke dag weer?*

*Want woorden kunnen doden,
en wapens willen winnen;
mensen zijn weerloos als speelbal, als slachtoffer.
Het mensenleven,
door U gewild,
wordt gekwetst en gebroken-
wij vallen elkaar uit handen.*

*Toch willen wij ons leven leven
in uw hand,
de aarde gedragen weten
in uw hand,
en vertrouwen dat wij niet vallen
dan in uw hand.*

Sytze de Vries

