



## Kerstbrief 2009

Graag wil ik u een zalig Kerstfeest wensen. Na een tijd van wachten en verlangen, vieren we de geboorte van Jezus. In mijn woonkamer staan een mooi versierde kerstboom en een kerststal. Het zijn beeldjes die ik kreeg uit Rwanda: fijn gesneden uit zwart hout. De herders staan vooraan. Tijdens de nacht van de geboorte, zegt het evangelie, horen zij een engel die tot hen zegt: "Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt" (Lc 2,10-12).



De eerste bezoekers bij de kribbe zijn mensen die op Jezus lijken. Gewone mensen van te lande, zonder naam of faam, trouw bij hun kudde, ook in de nacht. Zij weten wat schrikken is: vaak is de nacht vol bange beelden en gedachten. Wat is 's nachts weerlozer dan een lammetje uit de kudde? Nu komen de herders schoorvoetend de stal binnen en groeten het kind Jezus. De vreugde die zij voelen, dat is de vreugde van Kerstmis.

Ik moet denken aan een bladzijde uit "Het kindeken Jezus in Vlaanderen" van Felix Timmermans. Wanneer alle herders hun geschenk aan het kindje hebben gegeven, horen ze achteraan de groep iemand zachtjes snikken. "Ach, 't is de blinde," zei een herder tot Maria, "hij heeft verdriet omdat hij het kindeken niet kan zien." "Nee, 't is daarom niet," snikte de blinde Jodocus uit zijn hoek komend, "want ik heb licht gezien. Maar gij allemaal kunt aan het kindeken wat geven, doch blinden kunnen niets geven. Is dat niet droevig?... Och, het snijdt lijk messen door mijn hart. Maar", smeekte hij dan ootmoedig tot Maria, "mag ik u een schoon liedeken spelen op mijn viool, 't is 't enige wat ik geven kan, omdat ik anders niets heb. Blinden zijn geboren om te krijgen." "Zeker, beste man!" zei Maria, en een trilling van medelijden was er in haar woorden."

Timmermans was een mystieke schrijver, die zijn geestelijk zoeken en verlangen neerlegde in volkse vertellingen. We herkennen ons in zijn vertelling. Ook wij zien wel licht om en rond de kerststal, maar hebben moeite om Jezus te verstaan, Hem te doorgronden. We blijven naar Hem kijken door wazige, zoekende ogen. Trouwens, aan het kind Jezus is nog zo weinig te zien. Zijn echte verhaal moet nog beginnen. Wie is dat kind, dat helemaal Gods Woord en helemaal onze broeder is?

Geloven is niet eenvoudig. Wat doen met Kerstmis? Misschien zoals de blinde Jodocus: een viool nemen en zingen, ons gevoel niet tegenhouden, meezingen

met de anderen. Kerstmis is het feest van de eenvoud. Is het daarom dat er zoveel volkse kerstliederen bestaan? Zalig kerstfeest!

Tegelijk wens ik u een gezellig oudejaar en een gelukkig Nieuwjaar. Een jaar eindigt, een nieuw jaar begint. We zijn dankbaar voor wat 2009 ons bracht: zowel voor de mooie als voor de moeilijke momenten. In een bilan staan steeds uitgaven naast inkomsten: zo is het ook in ons leven. Feestelijk begroeten we het nieuwe jaar 2010 als een tijd van leven, ons door God gegeven. We bidden dat het een jaar van vrede mag worden, gespaard van geweld en tegenslag. We wensen elkaar een goede gezondheid en veel gelukkige dagen. Dat is tegelijk mijn nieuwjaarswens voor ieder van u. Gelukkig Nieuwjaar!

+ Johan Bonny  
Bisschop van Antwerpen