



**Hoop** is het zaad waarin de wereld van morgen groeit. **Leeftocht** geeft je er **handen vol** van. Het zaad ontkiemt en groeit via *duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding ...* Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange **vorming** van onze leerlingen en onszelf, **in dialoog** en met de hoopvolle boodschap van **Jesus als gps**.

*Gods nieuwe wereld lijkt op een man die zaad gestrooid heeft op het land. Die man gaat slapen en staat weer op. Elke dag opnieuw. Intussen groeit het zaad in de grond, en het wordt koren. Hoe dat gebeurt, weet die man niet. Het is de aarde zelf die het laat groeien. Van de eerste groene puntjes tot het koren vol graankorrels. (Mc. 4, 26-28 - Bijbel in gewone taal)*

| maand     | hopen is ...       | inspirerende figuren                           | inspirerende gedachten   |
|-----------|--------------------|--|--|
| start     | <b>vertrouwen</b>  | de zaaier                                      | Geloven is erop vertrouwen dat datgene wat je verhoopt, waar is. <i>Fons Janssen - Hoop sterft nooit. Bleri Lleshi</i>   |
| september | <b>herbeginnen</b> | Jezus<br>wij allemaal                          | Elk begin wordt gekenmerkt door hoop, verwachting en belofte. <i>Erik Stynen</i>   |
| oktober   | <b>verzorgen</b>   | de Barmhartige Samaritaan<br>pater Damiaan     | Waar mensen elkaar in 't leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen. <i>Carlos Desoete</i>  |
| november  | <b>verbinden</b>   | de leerlingen van Jezus<br>vzw Boven de wolken | Hopen is een wijze van voelen, denken én doen. Het is een manier van verbonden te zijn met zichzelf en de wereld. <i>Anne Vandenhoeck</i>  |
| december  | <b>uitkijken</b>   | Maria<br>moeders                               | Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is. <i>Toon Hermans</i>                                |
| januari   | <b>lachen</b>      | Myriam & David<br>Desmond Tutu                 | Humor is een signaal van hoop. <i>Stefan Van Istendael</i>   |
| februari  | <b>liefhebben</b>  | de vrienden van de lamme<br>Mohamed El Bachiri | Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop. <i>Henry Drummond</i>  |
| maart     | <b>vergeven</b>    | de overspelige vrouw<br>Jan De Cock            | Vergeving is de hoop op een beter verleden loslaten. <i>Gerald G. Jampolsky</i>  |
| april     | <b>overstijgen</b> | de ongelovige Thomas<br>Malala Yousafzai       | Waarover gaat Pasen? Over dood en leven. En over het dunne lijntje van de hoop. <i>Johan Bonny</i>   |
| mei       | <b>scheppen</b>    | God als Schepper<br>Le Corbusier               | Zaai hoop: zaai de olie van de hoop, zaai het parfum van de hoop en niet de azijn van de bitterheid en van wanhoop. <i>Paus Franciscus</i>   |
| juni      | <b>volhouden</b>   | Mozes<br>de zeven monniken van<br>Tibéhirine   | Hoop doet het leven volhouden, voet bij stuk houden. Zo ondergaat een mens zijn geschiedenis niet als een noodlot, maar als een uitnodiging tot voortgaan. <i>Hans van Munster</i> |

Jaaraffiche, startnummer en septembernummer verschijnen in mei op de website [www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht](http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht) en zitten begin juni in je postbus. Bestellen van extra jaaraffiches kan tot 30 april 2019 (€ 0,50/stuk + verzendingskosten)

Mailto: [identiteit\\_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen](mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Abonneren voor een jaargang: surf naar <https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/winkel/leeftocht-jaarabonnementgroepsabonnement>

**INSPIREER JE TEAMLEDEN EN NEEM EEN VOORDELIG GROEPSABONNEMENT.**