



Elk jaar met lichtmis staat de gezinsviering in het teken van vele jonge gezinnen die het afgelopen jaar hun kindje lieten dopen. Dit jaar trokken we onze winterjas, muts en sjaal aan en gingen we zelf op zoek naar Greet (geeft doopselcatechese), de doopkapel in onze kerk en naar Koen en Veerle de trotse ouders van peuter Fleur die in januari 2020 gedoopt werd. Veel kijkplezier !

Link naar het filmpje:

<https://youtu.be/gnXtJkYbkO4>

Voor wie gaan we vandaag op Maria Lichtmis een kaarsje branden ?
Plaats als gezin jullie tekstje naast de anderen

Iedereen kon een virtueel kaarsje branden een boodschap achterlaten op de padlet

Anoniem 1 dag

Ik brand een kaarsje voor alle mensen en dieren die het nu moeilijk hebben met corona en het koude weer.

Quinn

Tine Dupont 4 dagen

Wij branden een kaarsje voor alle grootouders die nu door corona de (klein)kinderen minder/niet kunnen zien en ook al een lange tijd knuffels en contact missen. In het bijzonder brandt hier een kaarsje voor oma & opa en moeke & peter. STAN, KATO & WARD

Anoniem 4 dagen

wij branden een kaarsje voor zieke mensen, oma en opa, grootmoeke en grootvake en alle oudere mensen die het moeilijk hebben.

Sander en Niels

Anoniem 4 dagen

ik brand een kaarsje voor oma omdat ze altijd zo goed voor ons zorgt en omdat ze zich nu soms eenzaam voelt

Ilko

Anoniem 4 dagen

Voor mijn grootmoeders , voor de hele wereld . Voor de mensen die zieken zijn .

Augustin

Anoniem 5 dagen

Voor onze opa omdat zijn zus is gestorven.

Anoniem 5 dagen

Ik brand een kaarsje voor bomma in de hemel omdat ik haar zo mis en voor bomp, opa en jéjé omdat ik hun bijna niet zie door de corona.

Inaya

Katrien Goris 4 dagen

ik brand een kaarsje voor mijn beste vriend Warre van Amelie

Anoniem 4 dagen

ik brand een kaarsje voor alle mensen die ziek zijn en het moeilijk hebben.

een kaarsje voor mijn honden in de hemel Spike en Mika, voor mijn nonkel Martijn die binnenkort moet geopereerd worden..

Ferre

Anoniem 8 dagen

Ik brand een kaarsje voor: Bonnie en voor tante Annie en tante Jacqueline die aan corona gestorve zijn.

Jolien

Anoniem 8 dagen

Ik brand een kaarsje voor mensen die een ziekte hebben zoo als corona

Elise

Anoniem 8 dagen

Ik brand een kaarsje voor kinderen die misschien nenest

Anoniem 10 dagen

Als lezing kozen we een wondermooi verhaal van de herdersjongen en de 4 lichtjes



Herbekijk hier het verhaal:

<https://www.youtube.com/watch?v=3PXFgVKfp-8>

Kahoot!

62 kinderen en jongeren namen deel aan de kwis