

Zie ons zitten,
met enkelen gevangen,
verlangen naar wat was en
nooit terugkomt.

Zie ons zitten,
in huizen dicht opeen,
elkaar teksten, zien in zoom zo
bang voor mensen.

Zie ons zitten,
wachten op die belofte,
dat het goed komt
zo zeggen ons kleine mensen.

Zie ze zitten,
zichzelf zo klein gemaakt
deuren dicht
en hart op slot.

Zie ze zitten,
onhandig stamelend
vermoedend dat Ik kom en
er altijd zal zijn.

Zie ze zitten
vergeten dat de liefde groeit
in geloof en hoop nu
bedolven nog onder stof van angst.

Zie Ik breng op adem
jullie leven
nooit meer alleen
iedereen mag het horen,
niets wordt als voorheen.

Zie ik stuw en stroom
verkwik eenieder
geef leven aan
uitzichtloos verlangen
mijn Vader is om u begaan.

Zie ik zend u vuur
enthousiasme
nooit te zwijgen
luister naar Zijn leven
Hij en Ik zijn Wij.

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt.

Kom Heilige Geest
Geef ons adem
waar we angstig zijn.
Laat Uw leven stromen
waar we eenzaam zijn.
Vuur ons aan
om Uw vreugde te delen.
Kom Heilige Geest

Tekst: Tom Van Wambeke