

NIEUWS VAN ONZE VORMELINGEN

Zaterdag 18 november 2017

Na een uurtje zingen in de kerk onder de deskundige begeleiding van Dany Haverals en Annemie Bonné aan de piano, was de tijd aangebroken om een bezoekje te brengen aan enkele vrijwilligers. Je naam opgeven betekent namelijk je engageren. Daarom is het voor de vormelingen wel erg interessant om eens uit de mond van vrijwilligers te horen wat engagement voor hen betekent. De verschillende vrijwilligers zetten zich in als vrijwilliger (ster) bij Moeders voor Moeders, bij de voedselbank, bij zorg op de palliatieve eenheid in het Sint-Augustinus Ziekenhuis, bij de organisatie “Artsen zonder vakantie”, bij de organisatie van activiteiten voor andersvaliden (sportactiviteiten voor gehandicapten). Daarnaast bezochten onze vormelingen ook een oudere heer die hulp biedt aan mensen in de buurt. Tenslotte bezocht ook een groepje een dame die elke week leesmoeder is in een lagere school. Na hun bezoek werden hun indrukken neergeschreven en even toegelicht in de grote groep o.l.v. Rik Corens.

Zondag 19 november 2017

Het eerste hoogtepunt in dit catechesejaar: de naamopgave.

45 vormelingen van de parochies van Pius X en van Onze-Lieve-Vrouw Middelaars gaven hun naam op tijdens de feestelijke zondagsviering.

Samen met hun catechisten zijn de vormelingen al een poosje op weg naar hun vormsel en hebben ze telkens weer een stukje Jezus ontdekt. Omdat ze graag bij de groep willen horen van alle mensen die echt in Jezus geloven en Hem willen volgen, vonden ze het dan ook belangrijk om hun engagement uit te spreken in de aanwezigheid van de hele geloofsgemeenschap van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Middelaars.

De viering werd voorgedaan door pastoor-deken Ronald Sledsens, geassisteerd door gebedsvoorgangster Mia Verbanck. Na het evangelieverhaal over de talenten, vertelde deken Ronald wat onze vormelingen nodig hebben om tot goede christenen uit te groeien aan de hand van een parodie op een recept van Jeroen Meeus; hij vertelde welke ingrediënten er nodig zijn en wat de juiste de bereidingswijze is om onze vormelingen te vormen tot goede vrienden van Jezus, vervuld van de goede Geest!

Daarna was het belangrijkste moment van de viering aan gebroken: de vormelingen gaven een voor een hun naam op, de naam die ze ongeveer elf jaar geleden hebben meegekregen. Zo weten de mensen wie ze zijn, dat ze erbij willen horen en dat ze met die naam zich willen inzetten om mee te werken aan een mooie wereld en een mooie toekomst, net als alle vrijwilligers die ze de dag tevoren bezocht hadden.

Onze vormelingen deden erg hun best om mooi te zingen zodat deze viering een diepe indruk maakte op alle aanwezigen.

Hedwig Ceulemans-De Bruyn, coördinator vormselcatechese