

PAROCHIE DE GOEDE HERDER

in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

NIEUWSBRIEF

Jaargang 02 - Nummer 04 - April 2026



WOORD VAN DE PASTOOR



Bonny

Pastoor Patrick verwijst dit keer naar het boek *Bisschop op de brug* van bisschop Johan Bonny (zie ook Boek in de Kijker), waarin Gaza wordt beschreven als een belangrijk historisch en theologisch keerpunt. Volgens Bonny is er nood aan een 'theologie na Gaza' die kritisch nadenkt over de wortels van haat, geweld en vernietiging. Hij benadrukt dat religieuze teksten en begrippen,

zoals 'het uitverkoren volk' en 'het beloofde land', niet mogen misbruikt worden om geweld te rechtvaardigen en daarom grondig herbekeken moeten worden. Ook waarschuwt hij voor het gebruik van Bijbelse verhalen om hedendaags geweld te legitimeren, wat volgens hem een vervorming is van Gods boodschap. Niet elke Bijbeltekst is bovendien geschikt om zomaar in de liturgie te lezen, stelt hij, zeker wanneer die geweld of oorlog verheerlijkt. Centraal moet steeds de boodschap van Jezus staan: leven, dood en verrijzenis. Daarom pleit hij voor een herinterpretatie van bepaalde teksten en een herziening van het lezingenrooster in het licht van de huidige gebeurtenissen. *Het volledige woord van de pastoor kan je lezen [op onze website](#).*

LITURGIE



VOLWASSENDOP TIDJENS DE PAASWAKE

Tijdens de Paaswake in de Sint-Martinuskerk beleefde de parochie een bijzonder moment: acht volwassenen ontvingen doopsel, eucharistie en/of vormsel. Hun keuze betekent niet alleen hun opname in de christelijke gemeenschap, maar ook een persoonlijke weg van geloof en vernieuwing. Aan deze viering ging een intens voorbereidingstraject vooraf, met bijeenkomsten rond het evangelie, geloofsgesprekken en deelname aan diocesane ontmoetingen. Stap voor stap groeiden zij toe naar de initiatiesacramenten. De Paaswake werd zo een krachtig teken van nieuw begin, voor de dopelingen én voor de hele gemeenschap, die werd uitgenodigd om stil te staan bij het eigen geloof. *Wie het volledige verhaal wil lezen (met foto's), kan terecht [op onze website](#).*

FOTO'S VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE

Op zaterdag 18 en zondag 19 april vonden de vormselvieringen plaats in onze parochie. De foto's van de vormselvieringen zullen tegen het einde van de week beschikbaar zijn [via onze website](#). Nog even geduld dus

Ook de foto's van [de eerste communievieringen](#), die volgend weekend van start gaan, zullen beschikbaar zijn [via onze website](#).



SAMEN WERK MAKEN VAN EEN WARM SAMENLEVING

1 mei-bedevaart
Gaverland Melsele



VRIJDAG 1 MEI 2026

14u30: INZINGEN MET KOOR
(voorprogramma)

15u00: EUCHARISTIEVIERING

Voorganger

E.H. Tony De Jans
Zingevingencoördinator [beweging.net](#)

Homilie

Els Van Doren
Nationaal proost Chiro

Muziek

Koor St Jan Evangelist
o.l.v. dirigent Stephan de Witte

VB: Leon Verbeke, Parochiekerk 18, 9120 Melsele



VORMINGSTIP

Kiemkrachtgesprek Emmanuel Van Lierde

*Over Rome en de wereldkerk:
ver-van-ons-bed-show of nieuwe zuurstof
voor ons?*



Woensdag 22 april 2026
20 uur



Heilige Familiekerk
Hertenstraat, Sint-Niklaas
Inkom: €5.

BOEK IN DE KIJKER



Waarom blijft geloven ook in deze tijd de moeite waard, en wat maakt de Kerk en haar boodschap ook vandaag relevant? Waarom zou je nog geloven, nadat het vertrouwen in de Kerk ernstige averij opliep, onder meer door de misbruikschandalen?

In dit boek komt een bisschop aan het woord die voluit zijn geloof én onze wereld omarmt. Een bisschop die overtuigd blijft van de relevantie van het christendom in onze tijd. Gelovigen mogen zich niet opsluiten in een clubje gelijkgezinden. Ze hebben de opdracht bruggenbouwers te zijn in de wereld – in goede, maar ook in kwade dagen.

Op vrijmoedige wijze ontvouwt Mgr. Johan Bonny zijn visie op de rol van kerk en geloof in een voortdurend veranderende samenleving. Dit boek vind je zoals vele andere boeken terug [in onze pastoriebibliotheek](#).

TERTIO-tip: "Bisschop Bonny fileert rol van de Kerk."

In een opiniestuk op Tertio gaat bisschop Johan Bonny kritisch in op de rol van de Kerk in de samenleving. Hij benadrukt dat de Kerk haar geloofwaardigheid alleen kan bewaren door eerlijk te kijken naar haar eigen functioneren, fouten en verantwoordelijkheden. Volgens hem is het niet genoeg om te verwijzen naar traditie of leer, maar moet de Kerk zich telkens opnieuw afvragen hoe zij vandaag getuigt van het



evangelie. Bonny pleit voor meer openheid, zelfkritiek en dialoog, zowel binnen de Kerk als met de bredere samenleving. Hij wijst erop dat geloof niet losstaat van de realiteit, maar juist zichtbaar moet worden in concrete keuzes voor rechtvaardigheid, menselijkheid en dienstbaarheid. De bisschop roept de Kerk dus op om niet defensief te reageren op kritiek, maar die te zien als een kans tot vernieuwing en verdieping van haar zending. Wie het volledige artikel wil lezen, kan terecht [op de website van Tertio](#). Zijn pastorale brief kan je integraal raadplegen [via deze link](#).

Tertio brengt actuele thema's in gesprek met het christelijk geloof, elke week met een digitale editie en maandelijks met een fraai magazine. Interesse in een abonnement op Tertio? Klik [hier](#).

OTHEO-TIP: "Is openlijk gelovig zijn taboe geworden?"



In een recente bijdrage op Otheo wordt de vraag gesteld of openlijk gelovig zijn vandaag een taboe is geworden. Drie stemmen getuigen hoe geloof in onze samenleving vaak als privé wordt beschouwd en minder zichtbaar aanwezig is in het publieke leven. Tegelijk geven zij aan dat geloven voor hen net een bron van kracht, richting en verbondenheid blijft. Ze ervaren dat het niet altijd eenvoudig is om daar open voor uit te komen, uit schrik voor onbegrip of vooroordelen. Toch pleiten ze ervoor om geloof niet weg te stoppen, maar het op

een authentieke en respectvolle manier te delen met anderen. Geloof hoeft daarbij niet opdringerig te zijn, maar kan juist via kleine, oprechte getuigenissen zichtbaar worden in het dagelijks leven. De centrale boodschap is dat geloof nog steeds een plaats heeft in de samenleving, op voorwaarde dat het met openheid, dialoog en respect wordt beleefd. Wie het volledige artikel wil lezen, kan terecht [op de website van Otheo](#).

Interesse in een abonnement op Kerk&Leven en Otheo? Klik [hier](#).

VARIA



Infoavond opleiding pastoraal werk

Dinsdagavond 28 april 2026

19u30-21u30

Welkom vanaf 19u15

Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, Gent

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Wil je jouw geloof handen en voeten geven?

Voel je je aangetrokken om met mensen aan de slag te gaan?

Zoek je een job met uitdaging ten dienste van de Kerk en de wereld?

Kom dan naar de infoavond van het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut en maak kennis met de boeiende jobs van zorgpastores, gevangenisalmoezeniers, diaconaal werkers en parochieassistenten en hun opleiding.

Elke dag geven zij, op hun terrein, het beste van zichzelf in dienst van mensen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en (geloofs)gemeenschappen. Zo geven zij gestalte aan Gods menslievendheid voor de wereld.

Kom luisteren naar hun verhalen.

Ontdek hoe het HDGI op een unieke manier vorm geeft aan de opleiding pastoraal werk: theologische inhoud, spirituele vorming, praktijkbetrokken seminaries en stages en persoonlijke begeleiding.

Een enthousiast team van docenten en praktijkbegeleiders staat alvast klaar om je van harte te verwelkomen en te informeren.

Aarzel niet om in te schrijven voor deze infoavond via [deze link](#).



MEER INFORMATIE: WWW.HDGI.BE OF CONTACTEER:

Kathleen Martens
directeur Hoger Diocesaan
Godsdienstinstituut
Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
0490 49 99 03
hdgi@kerknet.be

Frieda Boeykens
CCV in het bisdom Gent,
09 235 78 63
frieda.boeykens@ccv.be
(pastorale werk(st)ers in de zorg)

Matthias De Blaere
CCV in het bisdom Gent,
0479 80 12 74,
matthias.de.blaere@ccv.be
(parochieassistenten)

RECHTSTREEKS NAAR ...

- [Overzicht eucharistievieringen](#)
- [Liturgische kalender](#)
- [Een misintentie aanvragen](#)
- [Misintenties raadplegen](#)
- [Open kerken](#)
- [Een doopsel aanvragen](#)
- [Een huwelijk aanvragen](#)
- [Uitvaarten raadplegen](#)
- [Kapel van Gaverland](#)
- [Jongerenwerking Vonk](#)

**Parochie De Goede Herder
in Beveren-Kruikeke-Zwijndrecht**
Grote Markt 24/101 – 9120 Beveren
tel. 03 775 80 17 – e-mail: parochieinbeveren-zwijndrecht@gmail.com
Openingsuren secretariaat:
dinsdag en donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u.
Rekeningnummer: BE24 4153 2964 7138



Website



Facebook



Instagram



Livestream

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens inzien](#) en [wijzigen](#).

Voor een goede ontvangst voegt u parochie@parochieinbeverenwijnrecht.be toe aan uw adresboek.