



Comité Intereclésial de Bruxelles
Interkerkelijk Comité voor Brussel
Brussels Interchurch Committee

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen



**TEKSTEN VOOR DE WEEK EN VOOR HET
HELE JAAR 2025**

INHOUD

Bijbeltekst als leidraad voor heel de week	03
Inleiding	04-05
Toelichting bij de brochure	05
Dag 1 : zaterdag 18 januari	06-07
Gods vaderschap en zorg die heerst over het universum	
Dag 2 : zondag 19 januari	08-11
De schepping als Gods werk	
Dag 3 : maandag 20 januari	12-13
De menswording van de Zoon	
Dag 4 : dinsdag 21 januari	14-15
Het Paasmysterie: lijden, dood en verrijzenis van Jezus	
Dag 5 : woensdag 22 januari	16-17
De Heilige Geest, gever van leven en vreugde	
Dag 6 : donderdag 23 januari	18-19
De Kerk: gemeenschap van gelovigen	
Dag 7 : vrijdag 24 januari	20-21
De doop in de dood en verrijzenis van de Heer	
Dag 8 : zaterdag 25 januari	22-23
Wachten op het Koninkrijk en het leven dat komen gaat	
Informatie over de Monastieke Gemeenschap van Bose	07-13-17
Voorstel voor het verloop van een oecumenische viering	24-29
Oecumenische vieringen in België	30
Aan u de beurt!	31
Verdeelcentra	32

TEKST VOOR DE WEEK

« Geloof je dat? »

(Joh 11,26)

Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen Jezus: 'Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.' Jezus zei: 'Je broer zal uit de dood opstaan.' 'Ja,' zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' 'Ja, Heer,' zei ze, 'ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.'

INLEIDING

Dit jaar herdenken we dat 1700 jaar geleden, in 325 na Christus, het eerste christelijke oecumenische concilie in Nicea bij Constantinopel plaatsvond. Deze herdenking biedt een unieke kans om te reflecteren op het gedeelde christelijke geloof, zoals uitgedrukt in de geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd. Het biedt ook een unieke gelegenheid om dit geloof dat tot op heden voortleeft en vruchten voortbrengt, te vieren.

De betekenis van de heilsgebeurtenissen die alle christenen op Paaszondag, 20 april 2025, zullen vieren, is in de loop van de zeventien eeuwen niet veranderd. Vandaag samen het apostolische geloof beleven, betekent niet dat we de theologische geschillen van weleer, die door de eeuwen heen hebben voortgeduurd, opnieuw moeten aanwakkeren. Het betekent veeleer dat we in gebed de Bijbelse grondslagen en de kerkelijke ervaringen die tot dat concilie en zijn besluiten hebben geleid, opnieuw moeten lezen.

Tegen deze achtergrond is de Bijbeltekst Johannes 11,17-27 gekozen als leidraad. Het thema voor de Gebedsweek: *Geloof je dat?* (v. 26), is ontleend aan de dialoog tussen Jezus en Marta tijdens Jezus' bezoek aan het huis van Marta en Maria in Betanië, na het overlijden van hun broer Lazarus, zoals verhaald door de evangelist Johannes.

Aan het begin van het hoofdstuk zegt het Evangelie dat Jezus veel van Marta, Maria en Lazarus hield (v. 5), maar toen Hij te horen kreeg dat Lazarus ernstig ziek was, verklaarde Jezus dat zijn ziekte *niet op de dood zal uitlopen*, maar dat de Zoon van God erdoor *geëerd zal worden* (v. 4), en Hij bleef nog twee dagen langer waar Hij was. Toen Jezus uiteindelijk in Betanië aankwam, ondanks het feit dat Hij gewaarschuwd was voor het risico om daar gestenigd te worden (v. 8), *lag Lazarus al vier dagen in het graf* (v. 17). Marta uitte haar teleurstelling over Jezus' verlate komst, mogelijk met een verwijt: *Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn* (v. 21). Haar uitroep werd echter onmiddellijk gevolgd door een geloofsbelijdenis in Jezus' reddende kracht: *Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt* (v. 22). Toen Jezus haar verzekerde dat haar broer zal opstaan uit de dood (v. 23), bevestigde ze haar geloof: *Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan* (v. 24).

Jezus verdiepte haar inzicht door te verklaren dat Hij de macht over leven en dood heeft en door zichzelf te openbaren als Messias: *Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven* (v. 25-26). Na deze verbazingwekkende verklaring daagt Jezus Marta uit met een zeer directe en diepgaande persoonlijke vraag: *Geloof je dat?* (v. 26).

Zoals Marta, konden ook de eerste generaties christenen niet onverschillig of passief blijven toen de woorden van Jezus hun harten raakten en doordrongen. Ze zochten vastberaden naar een begrijpelijk antwoord op de vraag van Jezus: *Geloof je dat?* De vaders van het concilie van Nicea streefden naar de juiste bewoordingen om het volledige mysterie van de menswording, en de passie, dood en opstanding van de Heer te omvatten. In de verwachting van zijn wederkomst zijn christenen wereldwijd geroepen om gezamenlijk te getuigen van hun geloof in de verrijzenis, de bron van hoop en vreugde, die zij met alle volkeren willen delen.

PRAKTISCHE NOTA'S

- Het initiële project van deze teksten is het resultaat van een gemeenschap van Bose, een oecumenisch klooster van broeders en zusters in Noord-Italië.
- De uitgave van deze brochure is het werk van het *Interkerkelijk Comité voor Brussel*.
- De teksten zijn aangepast om ze beter te laten overeenkomen met de context van ons land.
- We hebben met name in zijn geheel van p 08 tot 11 de bijbelse teksten voorgesteld voor zondag 19 januari 2025 hernomen.
- Voor elke dag, zijn er ideeën voor bezinning voorgesteld, met een toelichting gesuggereerd door de vertegenwoordigers van de verschillende kerken.
- Iedereen kan de volledige teksten vinden in zijn bijbel.
- **De brochure heeft tot doel het gebed van de christenen te voeden, zowel tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid als gedurende het ganse jaar 2025, zowel voor het persoonlijk gebed als gedurende bijeenkomsten en vieringen.** Elk gebruik van haar inhoud is een gelegenheid zich de actualiteit van de Gebedsweek en het belang ervan te herinneren. We stellen u met name voor de lezingen van de dag te gebruiken in de plaats van deze van het lectionarium om de preek voor de eenheid te ondersteunen en het gebed van de dag voor te stellen bij het voorleggen van de gebedsintenties aan de gelovigen.

Dag 1 – Gods vaderschap en zorg die heerst over het universum

Lezingen

- Jesaja 63,15-17 Zie toch vanuit de hemel neer, vanuit uw heilig en heerlijk paleis. Waar blijft uw ijver en uw kracht? Waarom uw mededogen en uw erbarmen onderdrukken? Gij zijt toch onze vader. Abraham kent ons niet meer, en Israël wil niet meer van ons weten. Gij, Jahwe, zijt ons vader, van oudsher heet Gij onze verlosser. Waarom, Jahwe, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, waarom liet Gij ons hart verstenen, dat het U niet meer vreest? Keer terug, wees uw dienstknechten ter wille, de stammen die uw eigendom zijn.
- Psalm 139,1-3.13, 23, 24 Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij, 2Gij weet van mijn zitten, mijn opstaan, Gij verstaat mijn gedachten van verre; 3mijn op weg zijn keurt Ge, mijn rusten, al mijn wegen zijn U vertrouwd.

BEZINNING

« Wie kan met een waakzame geest God aanschouwen, zijn majesteit bevatten, en zijn verborgen natuur doorgronden? En wie kan met het innerlijke oog deze zuivere en heilige natuur aanschouwen, waaraan niets ontbreekt? (...) Degene die ieder mens oproept, smeekt en aanspoort om te leven. Degene die lijdt om ons leven te geven, die ernaar verlangt om ons te vinden, en die zich meer verheugt over onze vreugde dan wijzelf. Degene die ons voortdurend smeekt om van zijn rijkdommen te nemen, in zijn schat te duiken en ons te verrijken met de rijkdommen uit zijn schatkamer, zodat we niet langer arm zijn. Degene die zich niet zozeer verheugt over zijn eigen leven, maar veeleer over het onze.»
(Philoxenus van Mabboug)

«De bron van het leven is dit Hoogste Goed, dat aan iedereen de mogelijkheid geeft om te bestaan, terwijl Hij in zichzelf het eeuwige leven bezit. Dit Hoogste Goed heeft niets van iemand anders nodig, alsof Hij tekort zou hebben. Hij schenkt goederen aan anderen, zonder ze voor zichzelf uit een andere bron te nemen. In werkelijkheid heeft Hij ons helemaal niet nodig. (...) Wat is er mooier dan naar Hem toe te gaan, bij Hem te zijn? Wat kan er aangenamer zijn? Degenen die Hem zien en vrijelijk drinken uit de bron van levend water, wat kunnen ze nog meer verlangen? » **(Ambrosius van Milaan)**

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,

GEBED

Vernieuw ons geloof in U en verenig ons door uw liefde, zodat we elkaar als uw kinderen kunnen erkennen en één kunnen worden. Wij loven U door Jezus Christus, uw eniggeboren Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen

(I)- De Monastieke Gemeenschap van Bose streeft ernaar om in de huidige tijd de monastieke weg te belichamen, door zich te verankeren in de traditie die kenmerkend is voor het christelijke Oosten en Westen. Deze traditie heeft sinds de vroegste eeuwen mannen en vrouwen gekend die alles hebben achtergelaten in een poging om het Evangelie op een radicale manier te beleven, in celibaat en verenigd in een gemeenschap.

Bose werd in 1968 opgericht op initiatief van broeder Enzo Bianchi, samen met enkele broeders en zusters. Vanaf het begin was het een oecumenische gemeenschap, aangezien de eerste leden die in 1973 hun geloften aflegden, christenen waren die tot verschillende kerken behoorden. Het is ook een gemengde gemeenschap, bestaande uit mannen en vrouwen die celibatair leven als antwoord op de roepstem van Christus. Tegenwoordig erkent de Rooms-Katholieke Kerk Bose als een zelfstandig klooster van diocesaan recht – d.w.z. gevestigd in de lokale kerk van Biella (Piemonte, Italië), volledig autonoom in zijn interne bestuur, en alle leden, ongeacht tot welke christelijke kerk ze behoren, genieten dezelfde rechten.

De broeders en zusters van de Monastieke Gemeenschap van Bose, die hun zoektocht naar God voortzetten in navolging van Jezus Christus, streven ernaar om de evangelische radicaliteit te beleven in het celibaat en het gemeenschapsleven, in gehoorzaamheid, armoede en stabiliteit, volgens de Regel van Bose, en geïnspireerd door de rijke monastieke traditie van zowel het Oosten als het Westen. In deze levensvorm, gegrondvest op het doopsel en gevoed door de eucharistie, koesteren de broeders en zusters de impulsen die zijn opgewekt door de oecumenische beweging en de leerstellingen van het Tweede Vaticaanse Concilie.

Dag 2 – De schepping als Gods werk

Lezingen

Genesis 1,1-5	In het begin schiep God de hemel en de aarde*. 2De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren. 3Toen sprak God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht*.
Psalm 148,1.3.9-14	Godlof! Looft de Heer vanuit het hemelgewelf, looft Hem, gij in den hoge; looft Hem, koor van zijn engelen, looft Hem, koor zijner hemelse scharen. Looft Hem, zon en maan, looft Hem, heir van lichtende sterren

Genesis 1

In het begin schiep God de hemel en de aarde*. 2De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren. 3Toen sprak God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht*. 4En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag.*

6God sprak: 'Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere.' 7En God maakte het uitspansel; Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. 8Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag.

9God sprak: 'Het water onder de hemel moet naar een plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt.' Zo gebeurde het. 10Het droge noemde God land, en het samengevloede water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. 11God sprak: 'Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin.' Zo gebeurde het. 12En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. 13Het werd avond en het werd ochtend; dat was de derde dag.

14God sprak: 'Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten

als voor de dagen en de jaren 15en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten.' Zo gebeurde het. 16God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en Hij maakte ook de sterren. 17God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, 18om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. 19Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vierde dag.

20God sprak: 'Het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.' 21Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was. 22God zegende ze en Hij sprak: 'Wees vruchtbaar en word talrijk; gij moet het water van de zee bevolken, en de vogels moeten talrijk worden op het land.' 23Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vijfde dag.

24God sprak: 'Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.' Zo gebeurde het. 25God maakte de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. 26God sprak: 'Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' 27En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.* 28God zegende hen, en God sprak tot hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' 29En God sprak: 'Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen. 30Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. 31God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.

Psalm 148

God lof! Looft de Heer vanuit het hemelgewelf, looft Hem, gij in den hoge; 2looft Hem, koor van zijn engelen, looft Hem, koor zijner hemelse scharen. 3Looft Hem, zon en maan, looft Hem, heir van lichtende sterren; 4looft Hem, hemel der hemelen, en gij water omweldigend de hemelen. 5Alles love de naam van de Heer: Hij gebod en het al was geschapen, 6dat Hij grondde voor altijd en eeuwig, met een maatgang, niet te verbreken. 7Looft de Heer, gij hier op de aarde: zeededochten in uw baaierd van water, 8vuur en hagel, wolken en sneeuw, stormwind die volbrengt zijn bevelen; 9gij bergen en heuvelen tesamen, vruchtbomen en cederenwoud; 10gij dieren in het wild, in het veld, kruipgedierte en vogels bevederd. 11Gij aardse koningen, gij volken, vorsten, machthebbers der wereld; 12jonge mannen en gij, jonge meisjes: ja, oud en jong met elkander 13laat hen loven de naam van de Heer. Want zijn naam alleen is hoogverheven, zijn luister tooit aarde en hemel. 14Hij doet rijzen de hoorn van zijn volk, tot een lofzang voor al zijn getrouwen: de kinderen Israëls, het volk van zijn nabijheid. God lof!

BEZINNING

Het eerste boek dat God schonk aan wezens begiftigd met rede, is de natuur van de geschapen dingen. Het onderricht door middel van inkt werd pas toegevoegd na de zondeval. (**Isaak van Nineve**)

Wij erkennen de glorie van God zowel in de uitgestrektheid van de sterrenhemel van het universum als in het kleinste zaadje van leven. Wij danken Hem voor de werken van Zijn handen en voor de schepping van alle volkeren. Moge Hij gezegend zijn voor de lucht die ons leven geeft, voor de aarde die ons voedt, voor het water dat onze dorst lest, voor het vuur dat ons verwarmt. We zouden Hem genade moeten vragen voor alle ellende die we hebben veroorzaakt en voor de traagheid van onze reactie, als mensheid, om ons gedrag te wijzigen.

Omdat alles uit het niets is geschapen, zou alles weer tot niets vervallen, als de Schepper van alle dingen ze niet met zijn machtige hand zou ondersteunen. (**Gregorius de Grote**)

schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

GEBED

Heer God, Vader van de lichten, sterk onze harten in verwachting en hoop terwijl we werken aan eenheid en samen zoeken naar de harmonie van de hele schepping. Houd onze lampen brandend, tot de dag van de komst van uw Zoon in glorie, met alle heiligen in het eeuwige Koninkrijk. Gezegend zijt Gij, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen



Iznik - Nikaia - Nicée: St. Sophia, apse with synthronon, July 2007

Dag 3 – De menswording van de Zoon

Lezingen

Jeremia 33,14-16 De tijd komt - godsspraak van Jahwe -, dat Ik de belofte vervul die Ik Israël en Juda gedaan heb. In die dagen, in die tijd schenk Ik aan David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten 'Jahwe, onze gerechtigheid'.

Psalm 72(71),7.12.16-17 Er zij weelde van graan in het land, het neigt langs de kam van de bergen; op de Libanon glanze zijn oogst, gekiemd als het gras op de velden. En in eeuwigheid blijve zijn naam, worde voortgeplant zolang de zon staat; tot een zegenspreuk moge hij zijn: want geen volk of het prijst hem gelukkig.

BEZINNING

« Hij heeft alle menselijke hartstochten op zich genomen, met uitzondering van de zonde. Dat wil zeggen: degene die alle levende wezens voedt, heeft honger gehad. Degene die levend water geeft aan wie in Hem geloven, heeft dorst gehad. Degene die rust geeft aan vermoeide mensen, is moe geweest. Degene die altijd over Israël waakt, heeft geslapen. Degene die alle tranen van de ogen wist, heeft gehuild. (...) Degene die onvergankelijk is, heeft ons vergankelijk lichaam aangenomen om het lijden te ondergaan dat het vergankelijke lichaam doormaakt en degene die onsterfelijk is, is in een sterfelijk lichaam gestorven om ons, die schuldig zijn, te bevrijden. » (Gregorio van Skevra)

« Dit is de genade van de Heer en dit zijn de middelen tot herstel van de mensenkinderen. Hij heeft geleden opdat zij die in Hem lijden, van het lijden bevrijd zouden worden. Hij is neergedaald opdat Hij ons zou kunnen verheffen. Hij heeft de ervaring van 'het ontvangen zijn' ondergaan, opdat wij Hem, die niet menselijk verwekt is, zouden kunnen liefhebben. Hij is neergedaald te midden van een corrupte wereld opdat het verderfelijke met onsterfelijkheid bekleed zou kunnen worden. Hij is voor ons zwak geworden opdat wij met kracht herboren zouden kunnen worden. Hij is neergedaald in de dood opdat Hij ons onsterfelijkheid zou kunnen schenken en de doden het leven zou kunnen geven. Ten slotte is Hij mens geworden, opdat wij, die dood waren, zouden leven en opdat de dood niet langer over ons zou heersen.» (Athanasius van Alexandrië)

GEBED

Heer God, onze Vader, richt onze ogen op U zodat we samen kunnen wandelen vanuit de duisternis naar het licht van uw gelaat, aan ons geopenbaard in Jezus, uw Zoon en onze broeder, die leeft met U en de Heilige Geest, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

(II) De broeders en zusters van Bose leiden een eenvoudig leven, gericht op het essentiële: een cenobitisch leven dat bestaat uit gebed en werk, om het enige echte ‘werk’ van de monastieke broeder en zuster te volbrengen: geloven en leven in degene die God heeft gezonden, Jezus Christus.

Drie keer per dag komt de Gemeenschap samen voor het gemeenschappelijke gebed, dat wordt gekenmerkt door het zingen van de psalmen en het luisteren naar de verkondiging van het Woord van God zoals dat in de Schriftlezingen staat, volgens de zeer oude traditie die de Kerk heeft geërfd van het volk van Israël. Onze verbondenheid met verschillende christelijke denominaties heeft ons ertoe gebracht om het getijdengebed op onze eigen unieke manier te formuleren, zodat het door alle christenen kan worden gebeden. Zo zijn de *Gebeden voor iedere dag* ontstaan, voor het eerst gepubliceerd in 1973 en herhaaldelijk uitgebreid en verrijkt om een dagelijkse oecumenische liturgie te bieden die organisch is en in overeenstemming met onze dagelijkse praktijk. Terwijl het de structuur behoudt die eigen is aan het westerse liturgische gebed, put het uit het rijke eucharistische en geloofserfgoed van de kerken van Oost en West, en biedt het zo een hulpmiddel voor het gebedsleven van christelijke groepen en gemeenschappen die samen willen bidden met respect voor hun verschillen.

Het gemeenschappelijke gebed vindt weerklank in het leven van elke broeder en zuster door het persoonlijke gebed, in de eerste plaats door de *lectio divina* - een spirituele lezing van de Bijbelteksten - die ook dagelijks aan de gasten wordt aangeboden door een lid van de gemeenschap. Op zaterdagavond, ter voorbereiding op de zondagse eucharistieviering, komen de gemeenschap en de gasten samen voor een wake. Tijdens deze bijeenkomst luisteren ze gezamenlijk naar de Bijbelteksten van de zondag. De prior, of een door hem aangewezen broeder of zuster, helpt de gemeenschap om de geestelijke eenheid te begrijpen die de Schriftlezingen, aangeboden in het lectionarium, kenmerken.

Dag 4 – Het Paasmysterie: lijden, dood en verrijzenis van Jezus

Lezingen

Exodus 3,7-8	Jahwe sprak: `Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. 8Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte, om het weg te leiden uit dit land naar een land dat goed en ruim is, een land van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chivvieten en Jebusieten.
Ps16(15),5.7.10-11	Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood, geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen; Gij leert mij wat de weg is ten leven, de volheid der vreugde waar Gij zijt: heerlijkheid, in uw schutse, voor immer.

BEZINNING

« God de Vader heeft, in zijn immense barmhartigheid, zijn scheppende Woord gezonden. Dit Woord heeft zich gemanifesteerd, precies daar waar wij het leven hadden verloren, om ons te redden. Hij heeft de banden verbroken die ons gevangen hielden. Zijn licht is verschenen en heeft de duisternis van onze gevangenschap verdreven. Het heeft onze geboorte geheiligd, de dood vernietigd en de boeien die ons vasthielden, losgemaakt.»- **(Ireneüs van Lyon)**

« De verlosser is uit barmhartigheid voor de mensheid naar de aarde afgedaald. Hij heeft volledig onze passies doorstaan voordat Hij het lijden op het kruis doorstond en zich waardig achtte om ons vlees aan te nemen. Want als Hij niet had geleden, zou Hij niet zijn gekomen om te midden van de mensen te wonen. Eerst heeft Hij geleden, daarna is Hij afgedaald en heeft Hij zich aan ons getoond. Wat is die passie die Hij voor ons heeft doorstaan? De passie van de liefde.» **(Origenes van Alexandrië)**

« Het lichaam dankt U, omdat het door uw vernedering werd gered. Het was een verdwaald schaap, en de leeuw lag op de loer om het te verslinden, en de zonde, in het verborgene, is het beest dat het verscheurt. David heeft zichzelf behoed door het schaap te redden. In plaats van ons lichaam, hebt Gij het uwe overgeleverd aan die dood, die ons verslindt, zonder ooit verzadigd te raken.» **(Ephrem de Syriër)**

GEBED

Heer, onze God, door uw Zoon te verheerlijken, hebt Gij ons bevrijd van de dood. Schenk door zijn verrijzenis nieuwe levenskracht aan onze sluimerende harten, verlicht allen die U zoeken en laat de Morgenster over ons schijnen, Jezus Christus, de levende, die Heer is in de eeuwen der eeuwen.

**En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.**



Oecumenische concilie in Nicea

Dag 5 – De Heilige Geest, gever van leven en vreugde

Lezingen

Éz 36,24-28 Ik zal u terugvoeren uit de volken, u samenbrengen uit alle landen en u leiden naar uw eigen grond. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden; van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal Ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven. .

Ps104(103),24-25.27-29.33-34 Ongeteld zijn uw werken, o Heer, Gij schiep ze alle met wijsheid. Van uw rijkdom vervuld is de aarde. Groots, wijd uitgestrekt ligt de zee: daar is eindeloos levend bewegen van dieren - de kleine, de grote;

BEZINNING

« Het is onjuist om te beweren dat de Geest vertrekt wanneer we zondigen, om vervolgens pas terug te keren bij onze bekering. (...) Wat is het nut voor mij dat Hij in mij verblijft nadat ik rechtvaardig ben geworden? Als Hij niet in mij woont als ik val, mij geen hand reikt en mij niet ondersteunt bij het opstaan, hoe kan ik dan zijn hulp ervaren? Welke arts, die een patiënt ziet lijden, vertrekt en laat hem achter om pas terug te keren als de genezing voltooid is? Is het niet nuttiger dat de arts bij de zieke blijft gedurende zijn ziekte?» (**Philoxenus van Mabboug**)

« Dit is mijn God, de Heer van alles, die in zijn eentje de hemelen heeft uitgestrekt en de breedte van de aarde eronder heeft vastgesteld, (...) die de aarde heeft gegrondvest op de wateren en haar de Geest heeft geschonken om haar te voeden. Zijn adem verspreidt overal licht en als Hij die zou inhouden, zou alles ten onder gaan. Deze Geest, o mens, resonanceert in jouw stem. Je ademt zijn adem in, maar je weet het niet.» (**Theophilus van Antiochië**)

*Licht uit licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.*

GEBED

God onze Vader, Gij hebt ons het wonderlijke mysterie van uw leven geopenbaard, door uw Zoon naar de wereld te zenden en met ons uw Geest van heiligheid en vreugde te delen. Wij verheugen ons in de Geest, die het aanschijn van de aarde vernieuwt en ons naar eenheid leidt. Wij belijden ons geloof in U, de ene God, driemaal heilig: Vader, Zoon en Heilige Geest. Gezegend zijt Gij, nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

III. Alle broeders en zusters werken en verdienen hun levensonderhoud met hun eigen handen, geïnspireerd door het voorbeeld van de apostelen en de kerkvaders. Ze zetten zich in voor diverse taken die in de loop van de tijd kunnen veranderen. Hoewel er geen specifiek werk is dat inherent is aan de monastieke gemeenschap, worden er uiteenlopende werkzaamheden verricht om te voorzien in de behoeften van de gemeenschap, de gasten, de armen en de kerken. Het cultiveren van boomgaarden, olijfgaarden en wijngaarden, de ateliers voor iconen en was, houtbewerking, een uitgeverij, evenals het Bijbelse en patristische onderzoek en de studie van de grote Joodse en christelijke traditie, zijn enkele van de professionele activiteiten die tot nu toe zijn ontwikkeld.

Gastvrijheid is een dienst die het monachisme al vanaf het begin heeft beoefend. In Bose en in haar broederschappen - momenteel drie: in Ostuni in Puglia, in Assisi en in Civitella San Paolo nabij Rome - streven de broeders en zusters ernaar om iedereen die zich aandient te verwelkomen en in elk van hen de aanwezigheid van Christus te zien, die zei: *Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op* (Mt 25,35). Er wordt bijzondere aandacht besteed aan degenen die op zoek zijn naar een afgelegen plek, die een pauze willen nemen in stilte, onze gebeden en ons leven willen delen, of die broederlijk willen discussiëren over de problemen van de wereld en de Kerk.

Dag 6 – De Kerk: gemeenschap van gelovigen

Lezingen

És 2,2-4

Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Jahwe vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels; en alle volken stromen naar hem toe, naties gaan op weg en zeggen: `Komt, laat ons gaan naar de berg van Jahwe, naar het huis van Jakobs God:.....

Ps 133(132)

Zie, hoe goed, hoe weldadig broeders te wezen en samen te zijn, olie kostelijk op het hoofd, nedervloeiend over de baard, de baard van Aäron die nederdaalt over de rand van zijn priestergewaad, dauw van de Hermon die nederdaalt over de bergen van Sion. Want daar gebiedt Hij de zegen, de Heer: leven in eeuwigheid.

BEZINNING

« Hoewel ze talrijk en ontelbaar zijn, mannen, vrouwen, kinderen, divers en sterk verschillend in afkomst en uiterlijk, nationaliteit en taal, levensstaat en leeftijd, vaardigheden en kunsten, levenswijze, gebruiken en bezigheden, kennis en sociale status, lot, temperament en gewoonten, zijn allen in de [Kerk], waardoor iedereen wordt vernieuwd en herschapen in de Geest. Aan iedereen geeft zij gelijkmatig en schenkt dezelfde goddelijke vorm en benaming, om in Christus te zijn en zijn naam te dragen en om dezelfde relatie te hebben, eenvoudig, onverdeeld en ondeelbaar, in het geloof, dat niet langer toelaat om zelfs het bestaan van de vele onuitsprekelijke verschillen die onder hen aanwezig zijn te herkennen, omdat allen universeel verwijzen naar en samenkomen in de Kerk.»
(Maximus de Belijder)

« De kerk is één, hoewel ze zich uitbreidt in een menigte door de groei van haar vruchtbaarheid. Net zoals er veel zonnestrallen zijn, maar er slechts één licht is, en er veel takken aan een boom zijn, maar er slechts één stam is diep geworteld in de aarde; ... op dezelfde manier verspreidt de Kerk, verlicht door het licht van de Heer, haar stralen over de hele wereld. Toch is het licht dat overall wordt verspreid één en hetzelfde, en de eenheid van het lichaam wordt niet gebroken, want het is één Geest die het bezielt.» **(Cyprianus van Carthago)**

GEBED

God van hemel en aarde, uw Zoon Jezus Christus heeft U als onze Vader geopenbaard en ons de gave van de Heilige Geest beloofd: geef dat uw Kerk het schandaal van onze verdeeldheid te boven komt, zodat wij kunnen getuigen van uw leven in gemeenschap, in de eenheid van onze geloofsbelijdenis en in de liefde van wederzijdse dienstbaarheid. Door Christus onze Heer.

**Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald
en heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest
uit de Maagd Maria en is mens geworden.**



De Monastieke Gemeenschap van Bose (Italië)

Dag 7 – De doop in de dood en verrijzenis van de Heer

Lezingen

Mi 7, 18-19

Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid? Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij naar de bodem van de zee verwijzen.

Ps 51(50), 1.7.10.12

spreek mij weer van de volheid der vreugde - en mijn kracht die Gij brak springt omhoog. 12God, herschep mijn hart, maak het zuiver, geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestand; .

BEZINNING

« Zo groot en krachtig is het geloof in Christus, zo majestueus is Zijn genade! Net zoals het vuur, dat bij contact met gouderts, onmiddellijk het goud eruit haalt, zorgt de doop er zelfs nog meer voor dat de wezens van klei die het wast, transformeren in goud. Dit gebeurt wanneer de Heilige Geest, in de vorm van vuur zoals die ene keer, neerdaalt in hun zielen, het oude uit klei gevormde beeld vernietigt en een nieuw, hemels beeld creëert, schitterend en stralend als vers gesmolten goud.» (Johannes Chrysostomus)

« Mens, je durfde je gezicht niet naar de hemel te heffen, je richtte je ogen op de aarde, en plotseling ontving je de genade van Christus (...). Hef daarom je ogen op naar de Vader, die jou door de doop heeft verwekt, naar de Vader die jou door de Zoon heeft verlost, en zeg: *Onze Vader!*» (Ambrosius van Milaan)

**Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.**

GEBED

God, onze Vader, wij loven U en zegenen uw naam. Aanvaard onze dankzegging voor de eenheid die christenen nu al ervaren in de belijdenis van Jezus als Heer. Wij smeken U om de dag te bespoedigen van de wederzijdse volledige erkenning van onze kerken in de gemeenschap die U verlangt, en waarvoor uw Zoon heeft gebeden. Wij vragen dit in de kracht van de Heilige Geest. Amen.

Hij is opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden,

en aan zijn rijk komt geen einde.



Dag 8 – Wachten op het Koninkrijk en het leven dat komen gaat

Lezingen

Openbaring 21,1-4	En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geweent, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.”
Ps 85(84),8.10- 12	Geloofst het! welhaast is genaderd voor wie Hem vrezen zijn heil; dan woont heerlijkheid in ons land: zij ontmoeten elkander, genade en waarheid, gerechtigheid en vrede - zij kussen elkaar. Dan wast waarheid op uit de aarde, reikt gerechtigheid neer van de hemel.

BEZINNING

« Degenen die in deze schepping in liefde leven, ademen het leven dat van God komt. Terwijl ze nog in deze wereld zijn, ademen ze al de lucht van de wedergeboorte in. In deze lucht zullen de rechtvaardigen zich verheugen bij de opstanding. Liefde is het Koninkrijk dat onze Heer mystiek aan de leerlingen heeft beloofd, het voedsel dat ze zullen eten in zijn Koninkrijk: *Jullie zullen eten en drinken aan de tafel van mijn koninkrijk*. Wat zouden ze eten, zo niet liefde? Liefde is voldoende om een mens te voeden, in plaats van voedsel en drank. Dit is de wijn die het hart van de mens verblijdt. Gezegend degenen die van deze wijn drinken!» (Isaak van Nineve)

**En in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft,
die voortkomt uit de Vader,**

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden
en verheerlijkt, die gesproken heeft door de Profeten.

GEBED

Heer, bespoedig de komst van uw grote en glorieuze dag! In onze duisternis durven velen niet meer hopen. Bescherm het vlammetje van geloof in de harten van degenen die zwak zijn en lijden. Geef dat de Kerk trouw de boodschap van de overwinning van Christus, uw Zoon, op de dood, blijft verkondigen, en de fakkel van hoop blijft hoog houden, in afwachting van zijn wederkomst in glorie. Hij is de Levende, met U en de Heilige Geest, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.



Voorstel voor een Oecumenische viering

V Voorganger L Lezer G Gemeenschap

Verwelkoming

Bij de hoofdingang van de gebedsruimte

V: Gezegend zij onze God te allen tijde.

G: Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

V: Kom, God, onze Koning, aanbidden.

G: Wij aanbidden Christus onder ons, onze Koning en onze God.

V: Kom, buigen wij ons neer voor de Heer, onze Koning en onze God.

G: Heilige God, Heilige en Sterke, Heilige en Onsterfelijke, ontferm U over ons.

L1: Toen Jezus in Betanië aankwam, ontdekte Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.

De aanwezigen begeven zich naar de plaats waar de viering zal plaatsvinden.

L2: Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.

L3: Marta zei tegen Jezus: Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.

G: Jezus zei tegen haar: Je broer zal uit de dood opstaan.

L1: Marta zei tegen Hem: Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.

G: Jezus zei tegen haar: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.

L2: Geloof je dat?

Pauze

L3: Geloof je dat?

Pauze

L1: Geloof je dat?

Cf. Joh 11,17-26

Langere pauze

Hymne

Zeventienhonderd jaar geleden werden christenen geconfronteerd met geloofskwesties, verwarring en moeilijkheden. Te midden van deze controverses slaagden zij erin om eensgezind hun geloof uit te spreken met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Vandaag komen we als gemeenschap van christenen uit verschillende culturen en denominaties samen, om ons gemeenschappelijke geloof te vieren. Christus is onder ons.

G:Hij was, Hij is, en zal altijd zijn.

Verwelkoming (*onthalende gemeenschap*)

Openingsgebeden

G: Heer, ontferm U!

L1: O Schepper en Beschermmer van ieder mens, Gij, die de menselijke familie op aarde doet groeien, leer alle volkeren dat Gij de enige God zijt, dat Jezus Christus uw Zoon is, en dat wij allen uw volk zijn, de kudde die Gij leidt.

G: Heer, ontferm U!

L2: Heer, wij smeken U: wees onze toevlucht, schenk uw redding aan wie lijden, ontferm U over wie ongelukkig zijn, toon uw gelaat aan wie in nood zijn.

G: Heer, ontferm U!

L3: Heer, Gij blijft ons trouw, generatie na generatie, Gij zijt rechtvaardig in uw oordeel, barmhartig en mild, vergeef ons onze schulden, zuiver ons door uw waarheid en leid ons op de weg van heiligheid en gerechtigheid.

G: Heer, ontferm U!

L4: Heer, laat het licht van uw gelaat vredig over ons schijnen voor ons welbevinden, geef eendracht en vrede aan allen die op aarde wonen.

Schenk onze leiders wijsheid en inzicht, stuur hun besluitvorming zodat ze hun gezag kunnen uitoefenen in gerechtigheid en vrede.

G: Heer, ontferm U! (cf. *Clemens van Rome [ca.35-99]*)

Luisteren naar het Woord van God

Lezing uit het Oude Testament

Deuteronomium 6,4-9

Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige! Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

Psalm 131

Ṛ: Hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid!

Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ṛ

Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Ṛ

Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind, de borst ontwend, stil op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel in mij. Ṛ

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

Antwoordsalm

L: Groot is de Heer, groot is zijn macht.

G: Groot is de Heer, groot is zijn macht.

L: Zijn wijsheid kent geen grenzen.

G: Groot is zijn macht.

L: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

G: Groot is de Heer, groot is zijn macht.

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 20,24-29

Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Stilte/Hymne

Preek/ Homilie

Stilte/Hymne/Muzikaal intermezzo

Viering van ons gemeenschappelijk geloof

De kaarsen worden uitgedeeld terwijl de voorganger zegt:

V: Jezus zei: Ik ben het Licht van de wereld. In veel christelijke tradities ontvangt de dopeling (of peetouder) tijdens de doop een brandende kaars. Jezus roept zijn leerlingen op om het licht van de wereld te zijn. Wij zijn allemaal dragers van het licht van de verrezen Christus. We ontvangen dit licht van Christus van elkaar.

Wanneer iedereen een kaars heeft ontvangen, steekt de voorganger de eerste kaars aan en deelt het licht met degenen die naast hem staan, die op hun beurt het licht delen met de hele verzamelde gemeenschap.

V: Jezus zegt tot Marta: Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

G: Ja, Heer, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld komt.

Iedereen steekt de kaars aan van de persoon naast zich. Terwijl ze dat doen, zeggen ze: **Het licht van Christus**. Als alle kaarsen zijn aangestoken, gaat de voorganger verder:

V: Beminnen we elkaar, opdat we één van geest het geloof belijden waarin we allemaal gedoopt zijn:

G: Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. Licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald en heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden, en aan zijn rijk komt geen einde. En in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de Profeten. In de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk. Amen.

Voorbede

L1: Alle dingen zijn uit het niets gemaakt, en hun bestaan zou weer in het niets verzinken als de Schepper van alle dingen ze niet met zijn machtige hand zou ondersteunen. (Gregorius de Grote [ca.540- 604])

L2: Heer van het leven, wij ontvangen de hele schepping uit uw hand en door uw voorzienigheid. Leer ons in uw wereld te leven met respect en gerechtigheid voor alles wat Gij hebt geschapen.

G: Wij geloven, kom ons ongelooft te hulp.

L1: Ik noem dit geloof: het verhelderende licht dat, door genade, oprijst in de ziel, het hart ondersteunt en de gave van hoop verleent. (Isaak van Nineve [7e eeuw])

L2: God van liefde, schenk ons overvloedig de gave van hoop in een wereld vol conflicten en onenigheid. Sterk uw volk dat gebukt gaat onder onverschilligheid en verdeeldheid.

G: Wij geloven, kom ons ongelooft te hulp.

L1: Hoe kunnen we dan verbaasd zijn dat, wanneer we tot God komen, we eerst belijden dat we geloven, aangezien zonder dit zelfs het eenvoudige leven niet geleefd kan worden. (Rufinus van Aquileia [ca.344-411])

L2: Barmhartige God, vergeef ons alle keren dat we hebben gefaald in het als christenen samenleven. Trek ons dieper in eenzelfde geloof in U, zodat we een getuigenis kunnen zijn voor de wereld.

G: Wij geloven, kom ons ongelooft te hulp.

L1: Laat het geloof zegevieren: het geloof dat de geest tot vertrouwen leidt, het geloof dat niet voortkomt uit menselijke logica, maar de vrucht is van de Heilige Geest (Basilius van Caesarea [ca.330-378]).

L2: Hemelse Trooster, we bidden dat we meer vertrouwen op de gave van uw wijsheid dan op de scherpzinnigheid van onze gedachten.

G: Wij geloven, kom ons ongelooft te hulp.

L1: Zijn licht is verschenen en heeft de duisternis van onze gevangenschap verdreven; het heeft onze geboorte geheiligd en de dood vernietigd door ons te bevrijden van de ketenen die ons gevangen hielden. (Ireneüs van Lyon [ca.135-198])

L2: Barmhartige God, inspireer ons om samen te werken. Maak dat wij in staat zijn uw licht en vrijheid te brengen waar ook ter wereld duisternis, onderdrukking, lijden en onrecht heersen.

G: Wij geloven, kom ons ongelooft te hulp.

V: Als broeders en zusters van Jezus, bidden wij samen met de woorden die Hij ons geleerd heeft:

G: Onze Vader

Hymne

Afsluitend gebed (van de gemeenschap van Bose)

L: God onze Vader, aanvaard onze lof en dankzegging voor wat christenen al verenigt in de belijdenis en het getuigenis van Jezus, onze Heer. Bespoedig het uur waarop alle kerken zich zullen herkennen in de ene gemeenschap die Gij hebt gewild en waarvoor uw Zoon heeft gebeden in de kracht van de Heilige Geest. Luister naar ons bidden, Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

G: Amen.

Zending

V: Zegenen wij de Heer.

G: Wij danken God.

V: Dat Hij, die onze vrede is en ons één heeft gemaakt, ons de mogelijkheid geeft om elkaar aan de Vader te presenteren, in één Geest.

G: Amen.

In de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk.

Amen.

OECUMENISCHE VIERINGEN IN BELGIË

BRUSSEL

Donderdag 23 januari 2025 in de Protestantse Kerk Brussel, Nieuwe Graanmarkt 8 - 1000 Brussel, om 19.00u. Deze dienst wordt voorbereid door het Brussels Interkerkelijk Comité.

HASSELT

Woensdag 22 januari 2025 viering in de kathedraal van Hasselt om 19:30.

Verdere informatie kan u vinden op onze site www.cib.brussels

*Wie ben je ? Ik ben christen
Christen ? Wat is dat ? Dat is iemand die gelooft
Geloof je ? In wat geloof je ?*

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. Licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille.....

- *Hoe beïnvloedt het erkennen van God als Vader van alle mensen onze perceptie van anderen en onze relatie met hen? Dag 1*
- *De schepping, een geschenk van God, lijdt vaak door toedoen van mensen. Hoe kunnen we ons beter bewust worden van onze verantwoordelijkheid om voor de schepping te zorgen en deze te beschermen? Dag 2*
- *Hoe heb je de troostende aanwezigheid van Christus al in je leven ervaren? Dag 3*
- *We weten dat we allemaal zullen sterven. Hoe verandert ons geloof dat Jezus de dood heeft overwonnen, onze benadering van deze realiteit? Dag 4*
- *Waar zien we de Heilige Geest werken om onze verdeeldheid te overwinnen en ons naar een diepere eenheid te trekken? Hoe kunnen wij actief bijdragen aan dit werk? Dag 5*
- *De Kerk, als gemeenschap van de Heilige Geest, de schenker van vrede, is gezonden om de boodschap van vrede in de wereld te beleven en uit te dragen. Op welke manieren kunnen de kerken hun leden helpen om gehoor te geven aan deze roeping? Dag 6*
- *Christenen worden gedoopt in de dood en verrijzenis van Christus. Wat betekent jouw doop vandaag voor jou? Dag 7*
- *Levend in verwachting van het Koninkrijk van God, hoe belichamen we de tekenen van het komende Koninkrijk in de wereld van vandaag?*

Verdeelcentra

Interkerkelijk Comité voor Brussel

E-mail : Contact@cib.brussels

Web : www.cib.brussels



Brussel Onthaal – Open Deur

Taborastraat 6, 1000 Brussel - Tel 02.511.81.78 – Fax 02.502.76.96