

Beste leerkrachten

De herfstvakantie staat te lonken. Een moment om even stil te vallen. De herfst is het seizoen van loslaten, herdenken en herbronnen. Bij het vallen van de bladeren worden we uitgenodigd om het stil te maken.

Op **1 november** herdenken we **alle heiligen**. Een feestdag, de liturgische kleur is wit. 'Heilig' komt van het woord 'heel' in de zin van **volmaakt**. In de Bijbel verwijst het woord 'volmaakt' naar de 'Liefde'. Dat zijn heiligen. Géén helden in de zin van Superman, Mega Mindy,.. maar mensen die naar het voorbeeld van Jezus hebben geleefd en zich ten volle (=heel) hebben gegeven uit en voor de Liefde en op deze manier de wereld mooier hebben gemaakt.

De dag nadien, **2 november** is een dag van rouw. De liturgische kleur is dan ook paars. We herdenken al **onze geliefde overledenen**. Zij die we elke dag met ons mee dragen. Ze zijn voorgoed bij ons. Wij blijven van hen houden. Rouw gaat over liefde. Liefde laat je niet los, maar draag je mee.

Net als jullie merken we op dat de schappen in de winkels zich vullen met **Halloween**artikels,.. .Halloweenfeestjes en Halloweentochten doen hun intrede. Zou het niet mooi zijn als we op school aandacht besteden aan verlies en de vergankelijkheid van het leven? Niet om kinderen bang te maken of te griezelen, maar omdat het deel uit maakt van het leven. In de rijke christelijke traditie hebben we zinvolle gebruiken rond Allerzielen en het afscheid nemen. We hopen dat scholen vanuit de christelijke identiteit hier aandacht aan besteden. Pompoentochten, herfstwandelingen,.. kunnen uiteraard wel erg zinvol zijn wanneer je samen met de kinderen dankbaar en verwonderd stil staat bij de pracht van de natuur.

In deze nieuwsbrief willen we jullie graag **enkele didactische suggesties aanreiken om rond Allerheiligen en Allerzielen** te werken in jouw lessen r.-k. godsdienst.

Allerheiligen

Via mooie verzorgde **kijktafels** kan je Allerheiligen en Allerzielen concreet zichtbaar maken in de klas. Bovendien kan je de kern visueel weergeven. Meer inspiratie vind je op [Geloven thuis - Home](#)



Kijktafel door Ellie Keller. Prentenboek 'Sint Maarten en het beertje' door Dusikova, M. en Schneider, A. - [Geloven thuis - Voorlezen rond Allerzielen, St. Maarten en Sinterklaas](#)

Lesimpuls voor het basisonderwijs over Allerheiligen: [Een helper in nood - Thomas - Godsdienstonderwijs.be \(kuleuven.be\)](#)

Interessante achtergrondinformatie en didactische suggesties vind je ook hier: [Bijbel in 1000 seconden | Heilig en heiligen](#)

Allerzielen

We gedenken onze geliefde overledenen op Allerzielen. Je kan werken met **een brugverhaal** om het thema 'Verlies en verdriet' bespreekbaar te maken in de klas.

- Misschien kan je wel rond dit thema **een ILC-project** uitwerken? Nood aan inspiratie en achtergrondinformatie? Dit vind je hier: [ILC afscheid, verlies, rouw en troost \(padlet.com\)](#)
- Lesimpuls voor het basisonderwijs over Allerzielen (kleuters – 1 e graad) [Kerkhofkleur - Thomas - Godsdienstonderwijs.be \(kuleuven.be\)](#)
- Lesimpuls voor het basisonderwijs over Allerzielen (2^e en 3^e graad) [In mijn herinnering... - Thomas - Godsdienstonderwijs.be \(kuleuven.be\)](#)
- Méér achtergrondinformatie en verwerkingsopdrachten vind je hier: [Bijbel in 1000 seconden | Allerzielen](#)
- Lesimpuls voor het basisonderwijs over Allerheiligen, Allerzielen en Halloween: [Halloween, Allerheiligen & Allerzielen - Thomas - Godsdienstonderwijs.be \(kuleuven.be\)](#)
- Achtergrondinformatie: <https://www.kuleuven.be/thomas/page/lichtfeesten-halloween-allerheiligen-allerzielen/>

We wensen jullie toe dat je in de komende herfstvakantie de tijd en ruimte mag vinden om te herdenken, thuis te komen in mooie herinneringen en dat je omringd mag worden door warme ontmoetingen.



Vriendelijke herfstgroeten

Katrien Tonnard, Myriam De Backer, Mieke Fagard en Katrien De Decker