

Paaswake C

Gen 1, 1 - 2, 2 Het scheppingsverhaal
Gen 22, 1-18 Het offer van Abraham
Ex 14, 15 - 15, 1 Doortocht van de Rode Zee
Jes 54, 5-14 Trouw van Gods liefde
Jes 55, 1-11 Water voor de dorstigen
Bar 3, 9-15.32 - 4, 4 De bron van de wijsheid
Ez 36, 16-17a.18-28 Een nieuw hart en een nieuwe geest
Rom 6, 3-11 In Christus gedoopt
Lucas 24, 1-12

Liefde, sterker dan elke dood

“Petrus bleef verbaasd nadenken over wat gebeurd was.” Bij ons duurt die verbazing heel ons leven lang. Onophoudelijk proberen wij te begrijpen.

Maar waar zoeken wij te begrijpen? Het is toch wel vreemd hoe wij soms zo gelokt worden naar doodlopende wegen. Wij keren in gedachten dikwijls juist naar de doodservaringen van ons leven terug, ergens een domein waar wij zijn vastlopen, een groot verdriet, onmacht of ontgoocheling, een letsel opgelopen in de jeugd, een blijvende pijn omwille van de afwezigheid van een dierbare, een mislukking in gezin of werk. Ook al weten wij dat ze onomkeerbaar zijn wij blijven maar piekeren over die dode punten van ons leven. Maar daardoor worden er eeltige plekken op ons hart gevormd, die geen liefde meer doorlaten of doorgeven. Het is toch wel vreemd dat de dood ons soms zo sterk lokt. Soms zijn het onze overdreven gevoelens die er ons toe drijven, zoals bij die vrouwen op weg naar het graf die, overweldigd door droefheid, Jezus' lichaam wilden balsemen, de dode bewaren dus. Op andere momenten kunnen wij verstart geraken door ons overdreven analyserend verstand, zoals bij Petrus. Hij liep naar het graf met ogen die alleen maar de uiterlijke dingen rond het dode lichaam wilden controleren en verifiëren. Zowel onze verstikkende emoties als onze bevriezende rationaliteit zijn voor ons soms echt dodelijk, maar wij worden erdoor verlokkt. En in onze tijd kiezen teveel jongeren voor een vroegtijdige dood, in hun moorddadige bolides of met hun bedwelmend poeder. Hoe is het mogelijk dat mensen soms zo sterk naar de dood worden gezogen?

Maar vanavond toont God Zelf ons de tegenovergestelde richting. De boodschap van Zijn twee engelen in stralend kleeft is duidelijk: "Waarom zoekt gij Jezus onder de doden. Hier is hij niet! De Levende is niet bij de doden te vinden, maar onder de levenden. Kies voor het leven!" Het is God Zelf die ons telkens wegzendt van het graf en de dood, naar de nu levende mensen toe, opdat wij daar tegenover hen onze verantwoordelijkheid zouden nemen. God stuurt ons naar het hart van de wereld, opdat wij daar vandaag de belangeloos-dienende liefde van de verrezen Heer Jezus zouden ervaren, ontmoeten, tonen, doorgeven.

En God doet het langs zijn boodschappers: die enkele stralende mensen die wij op onze weg ontmoeten. Zij die door hun goedheid wat licht brengen in onze duisternis, wat warmte in onze koude nacht. Het zijn zij die, meer door hun gebaren van begrip en medeleven dan door hun woorden, ons hart doen herleven. Eigenlijk brengen zij ons door hun attenties het wezenlijke van de paasboodschap; "Het leven is sterker! Kies niet voor de dood. Kies voor het leven! Hou op steeds terug te keren naar die doodservaringen van je leven, naar die eeltige plekken op je hart, die de liefde niet meer doorlaten. Ook voor jou is een nieuwe liefde mogelijk. De belangeloos-dienende Liefde van Jezus tussen de levenden is sterker dan elke beperking, elke kwetsuur, elke dood in jou!"

Geloven wij dat echt? Wij aarzelen, wij twijfelen misschien nog, juist zoals de vrienden van de Heer in de kleine geloofsgemeenschap van de jonge Kerk. Maar ondanks hun aarzelingen en hun twijfels hebben zij de boodschap doorgegeven. Hun geloof in de levende liefde zou nog groeien, niet dankzij valse sentimentaliteit, noch door logische argumentatie, die niemand echt overtuigt. Het geloof in de levende Verrezene kan alleen groeien door herhaalde ontmoetingen met Hem in het persoonlijk of gemeenschappelijk gebed.

Maar hebben wij allemaal eigenlijk al geen verrijzeniservaringen meegemaakt? Zien ook wij die verrijzenis niet rondom ons al gebeuren? Het edelmoedig engagement van enkele jongeren, die een deel van hun vakantie vrijhouden om een groep gehandicapte kinderen wat vreugde te bezorgen. Dat is belangeloos-dienende liefde die sterker is dan de dood! Iemand die ervoor kiest dat moeilijke woordje "sorry!" uit te spreken als eerste stap om een ruzie bij te leggen. Dat is belangeloos-dienende liefde die sterker is dan de dood! Verrijzenis is dagelijks reeds aan het gebeuren overal waar wij kiezen voor de belangeloos-dienende liefde, die nieuw leven brengt.

Mensen, verkondig het dus overal: Kies voor het leven, ondanks de lokkende dood! Kies voor de liefde, ondanks onze dreigende zelfzucht! Kies voor de belangeloos-dienende liefde vanuit Jezus' kracht, die sterker is dan elke dood, in en rondom ons!

Zalig Pasen!

Pater Frans s.j.