

**pastoraal jaarthema  
vicariaat onderwijs regio West – Vlaanderen  
schooljaar 2019-2020**



Hoop is het zaad  
waarin de wereld van morgen groeit.  
Leeftocht geeft je er handen vol van.  
Het zaad ontkiemt en groeit via  
duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit,  
kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid,  
uniciteit in verbondenheid, verbeelding...

Dat zijn wegen  
waarlangs we graag zien gebeuren  
waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat:  
levenslange vorming  
van onze leerlingen en onszelf,  
in dialoog  
en met de hoopvolle boodschap  
van Jezus als gps.

God heeft geen andere handen dan die van mensen, ook de onze. Handen vol hoop! 10 maanden van het schooljaar 2019-2020 willen we vullen met HOOP!

### **HOOP doet leven, HOOP doet leren.**

We zien deze HOOP als concrete, daadwerkelijke stappen zetten en de handen uit de mouwen steken om in onze scholen positieve uitzichten te geven. Scholen en klassen waar geleefd en geleerd kan worden, waar geweend en gelachen mag worden, waar gedeeld en verdeeld kan worden, waar gedragen en verdragen kan worden, waar inspiratie en Inspirator zichtbaar en tastbaar worden.

In zo'n scholen is de HOOP nooit weg maar altijd OP WEG! Op zoek naar wie wanhoopt, naar wie zich klein en alleen voelt, naar wie zich onbegrepen en verongelijkt voelt.

In zo'n scholen is de HOOP de groeikracht van kinderen en jongeren die de toekomst in zich dragen en uitdragen.

Scholen van HOOP zijn hoopvolle scholen!

Het werkwoord HOOP in de praktijk omzetten! Het kader is de wereld zoals God die droomt = het Rijk Gods en Jezus geeft hierbij richtingen aan voor een pedagogie van de HOOP.

**De zaaier wordt ons centraal Bijbelverhaal.** We zaaien HOOP met onze concrete handen! Dit doen mensen om deze wereld beter te maken, om in onze scholen HOOP door te geven. Wat zaaiers doen om die HOOP aan te wakkeren, levend te houden, te verstevigen = vertrouwen – herbeginnen – zorgen – verbinden – uitkijken – lachen – liefhebben – vergeven – overstijgen – scheppen – volhouden!

## **10 maandthema's**

### **themanummer**

Hopen is... **VERTROUWEN** – *de zaaier*

Hoop sterft nooit.

Bleri Llesh

### september

Hopen is... HERBEGINNEN - *Jezus*  
Hoop herbegint niet in het groot.  
Hoop herbegint in het klein.

Mgr. Johan Bonny

### oktober

Hopen is... VERZORGEN – ONTZORGEN – *Barmhartige Samaritaan*  
Waar mensen elkaar in 't leven dragen,  
begint nieuwe hoop te dagen.

Carlos Desoete

### november

Hopen is... VERBINDEN – *de leerlingen van Jezus*  
Hopen is een wijze van voelen, denken én doen.  
Het is een manier van verbonden te zijn met zichzelf en de wereld.

Anne Vandenhoeck

### december

Hopen is... UITKIJKEN – *Maria*  
Verlangend naar iets uitkijken is mooi.  
Dan leeft iets in je gedachten  
wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is.

Toon Hermans

### januari

Hopen is... LACHEN – *David*  
Alleen de hoop schenkt de glimlach.

Paus Franciscus

### februari

Hopen is... LIEFHEBBEN – *de vrienden van de lamme*  
Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop.

Henry Drummond

### maart

Hopen is... VERGEVEN – *de overspelige vrouw*  
Vergeving is de hoop op een beter verleden loslaten.

G.Jampolsky

### april

Hopen is... OVERSTIJGEN – *de ongelovige Thomas*  
Wandelen in een zee van paasbloemen, is drijven tussen herinnering en hoop.

Guido Verhaeghe

### mei

Hopen is... SCHEPPEN – *God als Schepper*  
Zaai hoop: zaai de olie van de hoop,  
zaai het parfum van de hoop  
en niet de azijn van de bitterheid en van wanhoop.

Paus Franciscus

### juni

Hopen is... VOLHOUDEN - *Mozes*  
Hoop doet het leven volhouden, voet bij stuk houden.  
Zo ondergaat een mens zijn geschiedenis niet als noodlot,  
maar als een uitnodiging tot voortgaan.

Hans van Munster

## Wat is Leeftocht?

Leeftocht is een maandelijkse publicatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

### **Leeftocht als spiritueel voedsel voor onderweg.**

Leeftocht is uit op een gesprek met de (onderwijs)mens, gevat in een groot netwerk van relaties met medemensen, de samenleving en de wereld.

Leeftocht is spirituele inspiratie voor de onderwijsmens: leraren, directies, bestuur, ouderraad, pedagogische raad. Kortweg: alle schoolbetrokkenen.

Leeftocht spreekt de onderwijsmens aan op de spirit van zijn bewogen bezig zijn, in zijn persoonlijk leven en in zijn professionele engagementen. Het kan op een laagdrempelige manier de 'innerlijke' mens versterken.

Leeftocht laat zich inspireren door Bijbelse verhalen, in het bijzonder door Jezus van Nazareth en mensen die in zijn voetspoor gaan.

Leeftocht denkt na over de eigen christelijke identiteit en gaat ook de verbindende dialoog met andere levensovertuigingen aan.

Op een kritisch-creatieve manier zoekt Leeftocht naar:

- een open en eigentijdse benadering,
- een verkennende en dynamische taal,
- herkenbare voorbeelden, meeslepende ervaringen, sprekende (Bijbel)verhalen,
- sporen van God en het onzegbare Mysterie.

Leeftocht wil onderwijsmensen wakker schudden en confronteren met zichzelf, anderen, de samenleving, God.

Leeftocht nodigt in alle vrijheid uit tot bezinning, verdieping, reflectie, uitwisseling én gesprek.

In een wereld van verscheidenheid geeft Leeftocht op die manieren impulsen aan de katholieke dialoogschool.

Leeftocht doet wat zijn naam zegt: mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, voorzien van proviand voor onderweg. Inspirerende beelden en woorden prikkelen hun binnenkant, begeleiden hen in hun vormingstaak, voeden hun gezamenlijke groei als katholieke dialoogschool.

<https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/leeftocht>

### **Een Leeftochtjaargang bevat:**

1. een jaarthema dat elke school kan inspireren,
2. een begeleidende jaaraffiche en diamontage bij de jaargang,
3. een startnummer dat het jaarthema toelicht,
4. 11 nummers per schooljaar, een startnummer en een nummer voor elke schoolmaand, waarin het jaarthema wordt uitgediept in evenveel deelthema's,
5. een digitale affiche op maat van kinderen,
6. een speciaal aanbod voor advent en vasten.

### **Elk Leeftochtnummer bevat:**

1. een kunstwerk van Koen Lemmens (<http://www.koenlemmens.be>) op de cover,
2. een beschouwing rond het deelthema van de maand, uitgewerkt in diverse bijdragen die de (onderwijs)mens aanspreken op de spirit van zijn bewogen bezig zijn, in zijn persoonlijk leven en in zijn professionele engagementen,
3. een inspirerend denkspoor uit de Bijbel en de katholieke geloofstraditie,
4. een afscheurbare bladwijzer met een bezinning of een gebed,
5. een cursiefje van 'lesja' en een cartoon van 'Ides',
6. een extra aanbod via hyperlinks in het digitale nummer naar nog meer inspiratie.

### **Hoe ontstaat een jaargang?**

Een denkgroep van een 10-tal mensen (Vlaanderenbreed) komt in 3 denkdagen samen om te brainstormen rond de inhoud, waarbij een aantal criteria meegenomen worden in dit creatief denkproces nl:

- aansluiten bij de actuele onderwijswereld
- dichtbij onze inspirerende bronnen blijven
- open blik op de maatschappelijke context vandaag
- de diversiteit van ons doelpubliek voor ogen houden
- de spirituele groei van de onderwijzers voor ogen houden.

Het thema wordt inhoudelijk uitgediept, waarbij we oog hebben voor:

- brede vorming
- de levensbeschouwelijke diversiteit omarmen
- dialoog voeren
- de christelijke stem binnen brengen.

Op deze manier draagt het jaarthema en de uitwerkingen er van, bij tot de realisatie van katholieke dialoogscholen.

Leeftochtnummers worden geschreven vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld en in een eigentijdse taal waarbij creativiteit heel belangrijk is.

Leeftocht richt het appel tot scholen om mee te stappen in een gemeenschappelijk jaarthema:

- herkenbaarheid in de verschillende scholen en regio's
- uitwisseling inspireert elkaar
- je moet zelf het warm water niet uitvinden (draagkracht vergroten, draaglast verminderen)
- je krijgt een levensbeschouwelijk taalregister aangereikt dat prikkelt, uitdaagt, verdiept...

## jaarabonnement/groepsabonnement

Een **individueel jaarabonnement** omvat een startnummer, jaaraffiche (A2), 10 nummers en 2 affiches voor Advent en Vasten (A3 en A2): **€ 17.00 inclusief verzendkosten. Bestellen van een individueel abonnement:** <https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/bestellen-opvoedingsproject-pastoraal>

Vanaf 3 exemplaren van de jaargang op éénzelfde adres bieden we een **groepsabonnement** aan. Een groepsabonnement van de jaargang kost € 5,00 per jaarabonnement (excl. verzendkosten). Driemaal per schooljaar hoort bij Leeftocht een affiche: jaaraffiche (A2), adventsaffiche (A2 en A3), vastenaffiche (A2 en A3). Je kunt een groepsabonnement bestellen door een mail te sturen naar: [identiteit\\_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen](mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Bij een groepsabonnement omvatten de zendingen slechts één exemplaar van de affiche in elk formaat, ongeacht de omvang van het groepsabonnement.

De abonneeprijzen voor groepsabonnements vinden je in dit overzicht:

<https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identificatie/ide-20160509-18>

Na ontvangst van de bestelling via mail, ontvang je een debetnota. De betaling gebeurt door overschrijving op het rekeningnummer BE 66 4350 3049 3143 - KREDBEBB van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel met de mededeling "5000 – abonnement Leeftocht" + naam + aantal exemplaren.

Voor meer informatie, neem contact op met de Dienst Identiteit & kwaliteit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: tel.: 02 507 07 09,  
e-mail: [identiteit\\_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen](mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen)

## NIEUW!

**Om het jaarthema en de bijbehorende maandthema's nog meer te laten leven in de basisscholen, zijn er ook leerlingerversies van Leeftocht voor de kleuter- en lagere school.** Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat daarvoor een samenwerking aan met de geloofstijdschriften Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij Averbode.

Bij het lerarenabonnement op Naomi Magazine enerzijds en op Simon Magazine en Samuel Magazine anderzijds krijgen leraren bij elk nummer gratis een Leeftocht-bijlage met didactische suggesties voor jonge kinderen (4-7 jaar) en oudere kinderen (7-12 jaar).

Telkens wordt bij de tijdschriften een drieliuk met dezelfde herkenbare vorm als het Leeftochtnummer voor personeelsleden toegevoegd. De covers van kunstenaar Koen Lemmens worden erin hernomen en zowel het algemene jaarthema als elk van de maandthema's komen erin aan bod.

Ook in de geloofstijdschriften zelf en in de bijbehorende leermiddelen wordt het hele jaar door rond het jaarthema gewerkt. **Het nieuwe aanbod is helemaal conform de principes van de katholieke dialoogschool en *Zin in leren! Zin in leven!***

Voor meer **info en abbonering** kun je terecht op:

- [www.uitgeverijaverbode.be/naomi](http://www.uitgeverijaverbode.be/naomi)
- [www.uitgeverijaverbode.be/simon](http://www.uitgeverijaverbode.be/simon)
- [www.uitgeverijaverbode.be/samuel](http://www.uitgeverijaverbode.be/samuel)

Op de websites van de geloofstijdschriften vind je bovendien extra didactische suggesties.





vicariaat onderwijs bisdom Brugge - 2019-2020

# HANDEN VOL HOOP





vicariaat onderwijs bisdom Brugge - 2019-2020



# HANDEN VOL HOOP

