

Advent en Kerstmis, een tijd van verwondering

Godly Play helpt om verwachting intenser te beleven



ONS VOORBEREIDEN OP HET MYSTERIE

Advent betekent komst. Er staat iets te gebeuren: Hij komt. De advent nodigt ons uit de tijd te nemen daarnaar uit te kijken, vol verwachting en verwondering. Wanneer je kijkt naar een pasgeboren kind zie je een klein wonder. Kersverse ouders noemen het vaak, 'het grootste geschenk'. Je leven verandert. Nu ben je voor altijd ouder, mama of papa. Gelukkig kunnen we ons hier ook op voorbereiden.

Alles verandert. We gaan nu de paarse tijd in. Paars is de kleur van koningen en koninginnen. Lang geleden mocht bijna niemand paarse kleren dragen, alleen koninklijke mensen. Romeinse burgers konden een klein streepje paars dragen, meer niet. Paars is een ernstige kleur, die aanduidt dat er iets groots

staat te gebeuren. Er gaat een Koning komen, maar niet het soort koning die mensen verwachten. Deze Koning heeft geen leger, geen groot huis en geen rijkdom. Deze Koning is eerst een baby die geboren wordt in een kribbe.

Deze Koning die gekomen is, is nog altijd aan het komen. Dit is echt een mysterie en dus niet zo maar te vatten. Daarom is de tijd van de advent zo belangrijk. Soms lopen mensen door een mysterie en merken ze niet dat het er is. In deze tijd van het jaar zie je heel wat mensen druk rondlopen in de winkelcentra. Ze zoeken en kopen van alles en lopen zo voorbij aan het mysterie. Ze weten niet hoe ze zich moeten voorbereiden of misschien zijn ze het gewoon vergeten.

De Kerk leerde lang geleden dat mensen een manier nodig hebben om zich

klaar te maken om dichterbij het mysterie van Kerstmis te komen. Ze zette hiervoor vier weken apart. In deze periode zijn we allemaal onderweg naar Betlehem. We maken een reis en bereiden ons voor om het mysterie van Kerstmis binnen te gaan. We gaan mee met de profeten, met de Heilige Familie, met de herders, de engelen, de Magiërs en al de anderen en maken een reis die niet alleen toen gemaakt werd maar ook nu, vandaag.

VERBONDEN MET DE ZOEKERS UIT JESUS' TIJD

In de advent worden we uitgenodigd om verwachtingsvol toe te leven naar een wondermooi moment. Een moment waarbij we ons elk jaar opnieuw verwonderen over het Wonder dat geboren wordt in de donkerste nacht.

Wanneer ik bovenstaande woorden vertel aan kinderen en de paarse onderlegger uitrol in het midden van de kring, voel je de verwachtingen van de kinderen stijgen. De manier waarop de advent en het kerstmysterie geïntroduceerd worden, opent letterlijk hun blik. Bovenstaande manier van vertellen is heel eigen aan de Godly Play vertelmethode.

Godly Play is een manier om verhalen op een speelse en vooral verwonderende manier tot leven te brengen. In een kring van aanwezigen ontvouwt zich een verhaal, een Bijbelverhaal, parabel of liturgisch verhaal. Deze vertelmethode is een manier om onze rijke christelijke traditie opnieuw ingang te laten vinden in de leefwereld van jong en oud. Godly Play wil mensen laten ervaren hoe het is om graag gezien te worden door God en wat het kan betekenen om samen met anderen op zoek te gaan naar de zin van het leven.

In de Godly Play adventscyclus ligt de focus heel sterk op het aanwezig brengen van een gevoel van verbondenheid met de zoekers uit Jezus' tijd. Ze volgden de ster naar Betlehem omdat ze voelden dat er iets ongelooflijks ging gebeuren. Vandaag gaan we ook op zoek en volgen we wegwijzers die ons bij God brengen. Een God die iedere mens graag ziet, die gelooft in het allerkleinste en die ons zoekt wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen. Zoals we het in het verhaal zeggen een God die als een kleine baby de armen openhoudt om je te omhelzen en die aan het kruis de hele wereld, alle mensen omhelst en graag ziet. Godly Play wil net dit aan kinderen meegeven, jij bent groots in je kleinheid en God ziet je graag en gaat vandaag en morgen met jou op stap. Is er een mooiere kerstwens?

AN MOLLEMANS,
CCV-Vlaams-Brabant
en Mechelen

Wil je meer weten over Godly Play, neem eens een kijkje op www.godlyplay.be.

