

Tweede zondag Advent 5-6 december 2020

— decanaat Poperinge

Als aperitief: Dark Night Of The Soul - Ola Gjeilo

<https://www.youtube.com/watch?v=SjlmnqDJvio>

One dark night,
fired with love's urgent longings
—ah, the sheer grace!—
I went out unseen,
my house being now all stilled.

In darkness, and secure,
by the secret ladder, disguised,
—ah, the sheer grace!—
in darkness and concealment,
my house being now all stilled.

On that glad night, in secret,
for no one saw me,
nor did I look at anything,
with no other light or guide
than the one that burned in my heart.

- St. John of the Cross (1542-1592)

In een nacht donker,
gekweld in liefde ontvlamd
- o gelukkig overkomen! -
ontkwam ik ongemerkt
reeds was mijn huis in rust

In het donker en veilig
langs de geheime ladder vermomd
- o gelukkig overkomen! -
in het donker en verscholen
reeds was mijn huis in rust

In de nacht gelukkig
in het geheim dat niemand me zag
noch ik had oog voor iets
met geen ander licht en geleide
dan deze welke brandde in mijn hart.

H. Johannes van het Kruis

Bekering – op weg durven gaan – loslaten om zich te verbinden

Donkere nacht van de ziel is een metafoor die de spirituele ervaring beschrijft van iemand die een fase in zijn leven doormaakt waarin hij zich door iedereen verlaten voelt, zonder hoop op een betere toekomst. Deze aan depressie verwante gevoelens ervaart de persoon als een crisis van geestelijke identiteit. Verschillende spirituele tradities zoals de christelijke mystiek verwijzen naar deze ingrijpende en louterende ervaring.

Zo beschreef Johannes van het Kruis, een karmeliet, in een gedicht de reis van de ziel vanuit zijn lichamelijke thuis naar een vereniging met God. Deze reis is bijzonder zwaar want het betekent een onthechting van de wereld om zich "met het licht van de schepper te kunnen verenigen." (Wikipedia)



De mystieke tekst inspireerde de keltische zangeres Loreena McKennitt tot volgend liefdeslied met dezelfde titel:

<https://www.youtube.com/watch?v=fzHeT-Go4Zg>

In de Gregoriaanse traditie zingt men deze zondag: Populus Sion

<https://www.youtube.com/watch?v=6dTkKXE7uM>

Populus Sion is een gregoriaans introïtusgezag voor de Mis van de tweede zondag van de Advent en tevens de naam voor deze zondag van de Advent. De tekst van het gezang is gebaseerd op Jesaja 30,19 en 30,30 en op Psalm 80,2.

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.

Volk van Sion, ziet! De heer zal komen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.
O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kudde

Welkom

bron: Welzijnszorg (WZZ)

Vorige week zijn we opnieuw de adventstijd ingestapt.

Het lijkt wel een jaarlijks repetitief herhalen van vieringen en thema's aan de hand van oude verhalen uit de bijbel.

En toch is er meer...

Zoals elke zondag willen we ook vandaag zoeken naar inspiratie voor ons leven.

Vandaag worden we eraan herinnerd een pad te bereiden voor God.

Hij wil bij ons, mensen, komen wonen.

Daarvoor moeten heuvels afgegraven worden en dalen opgehoogd, telkens weer opnieuw.

De sleutel daarin is barmhartigheid.

Zoals een herder oog heeft voor al zijn schapen,

zo worden wij opgeroepen om ook oog te hebben voor kwetsbare mensen en mededogen te hebben voor wie het moeilijk heeft.

Laten we ons hart daarvoor vandaag openzetten in deze viering

die we plaatsen onder de barmhartigheid

van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Lichtritus en lichtlied

(WZZ)

In de advent zien we uit naar Jezus,

het licht in ons leven, het licht voor de wereld.

Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht

voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.

Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans

drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien, opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

Jezus, u bent het licht in ons leven.

Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt

Jezus, u bent het licht in ons leven.

Open mij voor uw liefde, o Heer ! (Taizé – melodie 'Jésus le Christ')



Deze adventstijd is een tijd van waakzaam uitzien en hoopvol verwachten.
Daarom bidden wij tot God:
*spreek ons aan, maak een nieuw begin met ons,
houd ons waakzaam en bereid om uw weg van barmhartigheid te banen
opdat uw Rijk nu reeds kan komen
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon.*

We steken de 2de adventskaars aan en zingen:

Zünde eine Kerze an - Martin Buchholz & Friends

https://www.youtube.com/watch?v=DP_90vWFOLQ

Zünde eine Kerze an. Dein Licht der Hoffnung.
Heute soll es leuchten für die Welt.
Zünde eine Kerze an. Dein Lebenszeichen.
Seht, wie unser Licht die Nacht erhellt.

Es leuchtet für die Menschen, die wir lieben,
und für alle, die grad einsam sind.
Es leuchtet für Gebete, die wir flüstern,
für den Funken Mut, der in uns glimmt.



Zünde eine Kerze an...

Es leuchtet für die Menschen, die uns helfen,
für die Ärztin und die Pflegerin.
Es leuchtet für den Trost, den wir jetzt brauchen,
für den Abschied und den Neubeginn.

Zünde eine Kerze an...

Es leuchtet für die Welt an allen Orten,
Mailand, Sao Paulo und Madrid.
Es leuchtet für die Kraft, die uns verbindet,
für den liebevollen nächsten Schritt.

Zünde eine Kerze an...

Gebed om ontferming

Wij worden uitgenodigd om de paden van de Heer te effenen.
Vragen wij aan elkaar en aan de Heer om ontferming
als we daarin tekortschieten.

Er liggen vaak zoveel hindernissen op onze weg.
Soms missen wij de moed en de kracht
om ze op te ruimen.
We gaan er in een boog omheen,
en alles blijft zoals het was.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

-Er zijn zoveel stenen waaraan wij ons kunnen stoten,
zovele heuvels die onze krachten opeisen,
zovele dalen waarin wij ons verschuilen.
Uw woord van vandaag daagt ons uit.
Daarom: Christus, ontferm U over ons.

Het valt ons dikwijls moeilijk om onze wegen te verlaten:
de macht der gewoonte. Het is altijd zo geweest: houden zo!
Gij roept ons op tot ommekeer.
Daarom: Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze fouten niet aanrekenen
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Openingsgebed

God van belofte,
in deze donkere dagen van het jaar
mogen wij tekens van uw komst zien
in de barmhartigheid van mensen tegenover anderen.
Wij bidden U: laat in ons de kracht ontwaken
opdat wij de weg banen zodat Gij onder ons kunt komen wonen,
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven. Amen

Eerste lezing: (Jes., 40, 1-5, 9-11)

Uit de Profeet Jesaja

- 1 `Troost, troost mijn volk', zegt uw God.
- 2 `Spreek tot het hart van Jeruzalem
en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is,
dat zijn schuld is voldaan,
dat het uit de hand van de Heer een dubbele straf
voor al zijn zonden ontvangen heeft.'
- 3 Luister, iemand roept:
`Bereid de Heer een weg in de woestijn,
in het dorre land, een rechte baan voor onze God.
- 4 Elk dal moet worden opgehoogd,
en elke berg en heuvel moet worden afgegraven;
oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden
en ruige gronden worden een vlakke.
- 5 De heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren,
en alle mensen zullen haar zien,
want de mond van de Heer heeft gesproken.'
- 9 Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde, Sion,
verhef met kracht uw stem, Jeruzalem, bode van vreugde,
verhef haar, en wees niet bang.
Zeg tegen de steden van Juda: `Hier is uw God.'
- 10 Hier is de Heer God. Hij komt in kracht;
de heerschappij is in zijn hand;
kijk, zijn loon draagt Hij met zich mee,



- en zijn werk gaat voor Hem uit.
- 11 Als een herder zal Hij zijn kudde weiden;
in zijn arm brengt Hij de lammeren samen
en Hij draagt ze aan zijn borst
terwijl Hij de ooien leidt.

Tussenzang: Psalm 85 (84), 9ab-10, 11-12, 13-14

Refrein: Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.

Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn Glorie komt weer bij ons wonen.

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan
als vrede en recht elkander omhelzen;

Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.

Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.

Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.



Tweede lezing: (2 Petr., 3, 8-18)

Uit de tweede brief van de apostel Petrus

Vrienden,

8 Eén ding, geliefden, mag u niet ontgaan:
voor de Heer is één dag als duizend jaren
en duizend jaren als één dag.

9 De Heer talmt niet met zijn belofte,
zoals sommigen menen die van vertraging spreken,
maar Hij heeft geduld met u,
omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen
en niemand verloren gaat.

10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief.
Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan
en de elementen door vuur worden verteerd;
en de aarde, en de op aarde verrichte daden
zullen nog gevonden worden.

11 Wanneer alles zo vergaat,
hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven!

12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.
Op die dag zullen de hemelse sferen in vlammen opgaan

en de elementen wegsmelten in de vuurgloed.

13 Maar volgens zijn belofte verwachten wij
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid zal wonen.

14 Nu u dit verwacht, geliefden, moet u uw best doen
om onbevlekt en onberispelijk te worden aangetroffen, in vrede.

Lied: Naar U gaat mijn verlangen, Heer. (ZJ 113)

<https://www.youtube.com/watch?v=JkPyIKcmR9U>

**Refr.: Naar U gaat mijn verlangen, Heer,
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.**

Zoudt Gij ooit mij te schande maken,
neen, voor allen die op U wachten
zijt Gij een goede en betrouwbare God. Refrein

Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd,
zet mij op het spoor van uw waarheid.
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. Refrein

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U,
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien. Refrein

Evangelie: (Mc., 1, 1-8)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

- 1 Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God.
- 2 Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om uw weg te banen;
- 3 een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht,
- 4 zo trad Johannes op.
Hij doopte in de woestijn en verkondigde
een doop van bekering tot vergeving van zonden.
- 5 Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem
liepen naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen
in de rivier de Jordaan,
en beleden hun zonden.
- 6 Johannes ging gekleed in kameelhaar
en had een leren gordel om zijn middel,
en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
- 7 Hij kondigde aan:
'Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
- 8 Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.'



Overweging(en)

Advent is een tijd van de komst van de Heer. Het is niet alleen de tijd van het uitkijken naar zijn komst, maar het is de tijd dat hij bezig is te komen. Advenire in het Latijn is zo goed als 'aankomen'. Hij is hier. Advent is geen tijd van passief afwachten tot God alles komt oplossen maar eerder een tijd van actieve gastvrijheid. Hoe dat kan vertelt ons het evangelie.

'Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, Zoon van God'. Via Johannes De dooper die als een echte jood bekering predikt worden ook wij op vandaag geroepen om zelf een begin te maken met een Blijde Boodschap. Wie zijn leven durft delen met kleinen en armen, omdat hij in hen het gelaat van God ontdekt, zal een mens van hoop zijn voor velen. God heeft ieder van ons nodig om aan zijn liefde handen en voeten te geven om zijn tederheid voelbaar en ervaarbaar te maken. We worden opgeroepen om een definitieve keuze te maken voor de weg van het evangelie en de weg van de dienende liefde. Het is de weg van ontvankelijkheid. Onze wereld heeft nood aan mensen die 'begin van de goede boodschap' willen zijn. Hoe kunnen wij dat?

De eerste lezing spreekt van een weg banen in de woestijn. Vroeger, wanneer de wegen nog niet werden geasfalteerd zoals nu, werd letterlijk de weg begaanbaar gemaakt als iemand belangrijk moest langskomen. Voor de komst van God in ons midden dienen we ons open te stellen en ons voor te bereiden op een nieuw leven. Dat is ons hart vrij maken. Vandaar de bekering gepreikt door de profeten en door Johannes de Dooper als laatste profeet.

Waar ligt die woestijn? Ja, er is de echte woestijn die als maar oprukt in Afrika waar vb. honger- en watersnood heerst. Waar oorlog is omwille van water. Er is ook een weg te banen in de woestijn van armoede en kans-armoede, om kromme paden van rechteloosheid recht te trekken en om zeker niet mee te bouwen aan bergen van macht en corruptie. Het is een oproep die we elk jaar in deze adventstijd heel uitdrukkelijk horen: een oproep om op te komen voor mensen in nood. Om mee te werken met Welzijnszorg. Er is de onherbergzaamheid hier dicht bij ons. Daar waar mensen geen thuis kunnen maken daar ze geen waardige woning vinden, betaalbaar en gezond. Daar waar 1 op de 7 kinderen onder de armoede grens leeft, in barre omstandigheden, zodat een goede ontwikkeling niet mogelijk is. Zou de weg banen hier kunnen betekenen mensen in armoede ondersteunen zodat ze een thuis van barmhartigheid mogen ervaren? We kunnen misschien niet veel doen. Wellicht toch dit : petitie tekenen die in de kerken ligt of online staat zodat er structureel iets verandert. Financiële steun bieden, hoe gering ook de bijdrage. Initiatieven steunen zoals Welzijnschakels, zij die zorgen voor warme maaltijden. Ik kreeg een oproep om wandelaars tot sponsering van wandelaars die op tocht gaan voor Welzijnszorg. Door corona mogen we niet bij elkaar komen toch kan een telefoontje of een gesprekje op de stoep met de nodige afstand wonderen doen. Barmhartigheid wordt dan warm-hartigheid voor wie onze aandacht krijgt. Wie een veilige, menswaardige plek krijgt in onze samenleving, hier en nu, ontvangt tegelijk de warmte van het bemind zijn.

'Wees waakzaam', zei Jezus vorige week drie keer, en vandaag zegt Johannes de Dooper in zijn naam 'Bekeer u.' Waakzaam zijn en ons bekeren houdt in dat we echt proberen leven naar Jezus' woorden en daden. Dat we liefde en vrede zoeken onder elkaar, dat we delen met elkaar, dat we luisteren naar elkaar. Deze 2de adventszondag roept ons ook op om de stilte op te zoeken, om ruimte vrij te maken waar God mag aanwezig komen. Door de stilte binnen te gaan en ons leven te overschouwen kunnen we misschien 'Gods komen' ontwaren, kunnen we ontdekken wat belangrijk is en welke stappen we persoonlijke kunnen

zetten voor een leven van gerechtigheid en barmhartigheid. Stap even een kerk binnen, steek een kaarsje aan en bid in stilte. Je kunt misschien een gebed uit de viering herlezen zoals je die kunt vinden via de QR code (hangt uit in de kerken).

Bidden wij met de psalmist:

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. (psalm 85)

Dat mogen we verlangen, verwachten in de volle aandacht voor onze medemens.
(Ann Vanraes)

Suggesties voor homilie vanuit de liturgie van Welzijnszorg.

In de eerste lijnen van het Marcusevangelie wordt een wat excentrieke figuur opgevoerd. In de woestijn – te midden het chaotische, stressvolle leven van toen (de ballingschap- de Romeinse overheersing) en wellicht ook van vandaag – komt een figuur de catwalk op – gekleed in een kameelharen mantel, een lederen gordel om zijn lenden – een lichaam door de natuur gevormd, eiwitrijke insecten etend en wilde honing ... Het lijkt wel een ecologisch verantwoorde alternatieveling, een klimaatjongere avant la lettre.

Hij roept : "jullie moeten anders gaan leven, jullie leven moet een andere richting uit. Het oude moet weggewassen."

En de mensen stromen toe, ze weten dat het anders moet.

Maar wat is het alternatief? Het oude weg, maar wat moet het nieuwe worden?

Er komt iemand die u zal dopen met heilige Geest ... met vuur en creativiteit, met enthousiasme, met geduld en vertrouwen, met alles wat nodig is om een goed mens te zijn, een goede samenleving, waar allen gelukkig zijn.

Dat is de weg die Johannes wijst.

In de eerste lezing van Jesaja wordt eenzelfde weg gevolgd.

Ongerechtigheid wordt vergeven – er wordt opgeroepen om een andere weg te volgen, eigen leven in een andere richting te sturen – de glorie des Heren zal verschijnen. Er komt iemand die zal heersen. Uw God is op komst ... enerzijds met kracht, maar anderzijds 'zacht en teder', zo behoedzaam als een herder met zijn schapen omgaat: met zachte hand, de kleintjes, de zwaksten aan zijn boezem!

De weg die beide lezingen aangeven mag ook onze weg worden.

Trouwens, de eerste christenen werden mensen van de weg genoemd.

De weg van → vergeving → bekering → gedoopt worden met Gods Geest → een leven leiden zoals God het bedoelde en Jezus het ons voorleefde → een leven van samenhang, solidariteit, barmhartigheid.

Deze weg noemen we 'de weg naar het beloofde land', naar 'het rijk Gods'.

Met de komst van Christus staan we op de rand van het beloofde land, de weg er naar toe wordt in zijn persoon helder.

Vorige zondag kreeg Gods gerechtigheid een accent; deze zondag zouden we Gods barmhartigheid centraal kunnen zetten.

Dat beloofde land en de weg er naar toe is voor iedereen toegankelijk – ook voor mensen die fouten maken. Gods barmhartigheid is immers altijd groter. Hij wil niets liever dan dat we gelukkig zijn, dat we allemaal gelukkig zijn.

Zijn barmhartigheid nodigt ons uit om zelf barmhartig te zijn. Om als een herder te zijn die met 'zachte hand' mensen samenbrengt. Een herder die bijzonder zorgt draagt voor de kleinen en de zwaksten.

Welzijnszorg roept al meer dan 50 jaar op tot deze herderlijke, solidaire zorg. Deze advent vraagt ze aandacht te geven aan de woonsituatie van kwetsbare mensen.

Ze hebben onze solidariteit nodig, onze zachte kracht. In woorden, maar meer nog in daden.

Zo handelen betekent voor allen dat beloofde land dichterbij brengen, de weg effenen opdat het zou kunnen komen.

Kom Heer Jezus, kom.

(WZZ)

MOETEN EN MOETEN

Ook al staan we erg op onze vrijheid,
hebben we een broertje dood aan 'moeten',
toch neemt het aantal wetten, regels en afspraken
toe met de dag.

Samenleven heeft iets van een contract:
rechten en plichten die moeten worden nageleefd.
Recht moet geschieden, wet is wet.
Zonder pardon.

Er is ook een ander moeten,
dat van het 'niet anders kunnen'.
Het 'moeten van de liefde' heet het ook.
Naakten kleden, hongerigen voeden,
voor ieder een betaalbaar dak boven het hoofd,
armoede ook structureel bestrijden.
Dit moeten heeft met verbondenheid van doen
met verantwoordelijkheid ook,
in alle vrijheid.

'Moeten en moeten', het staat ons beiden te doen.
Samenleven vraagt om afspraken,
om een wet, om een contract.
Maar het samenleven wordt pas leven
als verbondenheid er vorm krijgt,
als het 'moeten van de liefde' handen krijgt en voeten.
Als de verdrukte en verknechte
medestanders voelt die willen vechten.
Niet omdat het leuk of prettig is,
maar omdat ze ervan overtuigd zijn
dat dit 'moeten' leven geeft en leven doet,
in alle vrijheid.

(Kris Buckinx uit 'Op het andere been'
Halewijn)



MAAK VAN JE MOETEN
EEN WILLEN EN
WEES GELUKKIG

Ik verwacht
dat er in deze wereld
overal mensen zijn
die geen vrede nemen
met 'ieder voor zich'.

Ik verwacht
dat ze onvermoeibaar, met blote handen
het gevecht aangaan tegen
het genadeloze van de onverschilligheid.

Ik verwacht
dat ze stromen van mededogen
in beweging brengen.

Ik verwacht
dat zij, betrokken en begeistert,
de godsverwachting
van machtelozen beantwoorden.

Ik verwacht dat wij dat zijn
die zo'n kracht ontbinden.
Lichtmensen,
staande, niet verborgen
in de schemering van deze tijd.

(Kris Gelaude)



Woorden van geloof

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen in woord en daad;



opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden (WZZ)

Bidden we voor de profeten onder ons:
mensen die onomwonden wegen wijzen naar geluk voor iedereen,
dat ze stem blijven geven aan de woorden van de zwakken en kleinen in onze
maatschappij. Laten we bidden

Bidden we voor de herders onder ons:
mensen in de zorg die handen en voeten geven
aan wat barmhartigheid betekent,
dat zij altijd oog blijven hebben voor wie zorg en warmte nodig heeft.
Laten we bidden

Bidden we voor de wegbereiders onder ons:
mensen zoals de vele vrijwilligers die het goede doen,
dat zij zich altijd mogen blijven zien als een onmisbare schakel van het geheel.
Laten we bidden

Bidden we voor de mensen naast ons die financieel niet rondkomen
en daardoor in de marge terechtkomen,
dat zij altijd kracht blijven vinden om hun eigenwaarde te behouden.
Laten we bidden

Bidden we voor onze Kerkgemeenschap waarin iedereen een plaats krijgt:
dat wij mekaar blijven oproepen om samen dienstbaar te zijn.
Laten we bidden

Lied: Kwam van Godswege

<https://www.youtube.com/watch?v=2BYCW-C4syw>

Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.
Man van Godswege, Johannes was zijn naam.

Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.
Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

Doper, wat liep je in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je daar in die woestenijs?
Doper, wat riep je daar in die woestenijs?

Dat wij omkeren, verlaten ons domein,
beleven 't woord des Heren en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn.



Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete, gelooft in zijn verbond.
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?

Deelt met elkander het brood van alledag,
opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander het brood van deze dag.

Volk uitverkoren om eeuwig te bestaan,
een kind wordt u geboren, Messias is zijn naam.
Kind ons geboren, Messias is uw naam.

Gebed over de gaven (WZZ)

God,
Wij zijn rond deze tafel samengekomen om een pad voor U te bereiden.
Daarom hebben we deze tafel gedekt met brood en wijn,
voedsel dat ons sterkt op die weg.
Zegen dit brood en deze wijn
en maak ons samenzijn tot een onophoudelijke bron van barmhartigheid.
Amen

Groot Dankgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken, te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper, Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is Mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde, voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen: **Heilig, heilig, heilig de Heer, ...**

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op om recht te doen en goed te zijn.

Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft, uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde, vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood ...

INSTELLINGSVERHAAL

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.



Wij bidden U, Heer, laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U, dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Op weg gaan, het parcours volgen dat Jezus heeft uitgetekend, betekent ook:

soms even halt houden om nieuwe energie op te doen.
En dus trok Jezus zich af en toe terug om te bidden.
Wij mogen met Hem meebidden tot zijn en onze Vader:

Onze Vader,...

Vergeef ons, Vader, wanneer wij dreigen af te haken.
Moedig ons aan.

Houd ons hart brandend door U en voor U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk....

Vredeswens

Vrede is het Woord van de Heer
voor zijn volk, voor zijn getrouwen.
Moge die vrede ons tegemoet komen,
waar wij op weg gaan naar elkaar.

De vrede van God die tegemoet komt, zij altijd met u.



Lam Gods

Communie

Lied: De nacht loopt ten einde (ZJ 115) – Huub Oosterhuis

<https://www.youtube.com/watch?v=JAnWRmIgy-U>

Refr.: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.

Het volk dat woont in duisternis zal weten wie zijn Heiland is.
Onverwacht komt van heind' en ver de Mensenzoon, de morgenster.

Tekens aan sterren, zon en maan, hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij want uw verlossing is nabij.

Wanneer de zee bespringt uw land en slaat u 't leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn: uw dood zal niet voor eeuwig zijn.

Ziet naar de boom, die leeg en naakt in weer en wind te schudden staat,
de lente komt, een twijg ontspruit, zijn oude takken lopen uit.

Een twijggje, weerloos en ontdaan, zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft, verstaat het wel. Dat twijggje heet: Emmanuel.

Die naam zal ons ten leven zijn. Een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten, metterdaad dat uw Verlosser binnengaat.

Slotgebed (WZZ)

God, Vader van mensen,
uw barmhartigheid voor ons kent geen grenzen.
Blijf ons nabij in de komende dagen en weken.
Open onze ogen voor wie kwetsbaar is
en hulp nodig heeft in woord en daad.
Open ons hart om de weg te bereiden
opdat Gij onder ons kunt wonen.
Wij vragen het U door Christus,
uw Zoon, onze Heer.
Amen



Zending en zegen (WZZ)

De boodschap van de lezingen van vandaag
wordt nu in onze handen gelegd:
'Bereid de weg van de Heer!'
God kan overal gebeuren waar we barmhartig zijn
en oog hebben voor wie hulp nodig heeft.
Zegenen ons daartoe
de liefhebbende God + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen

Dessertje:

Indien voor ieder mens,
één ander mens
een beetje zorg droeg.
Indien wie niemand heeft,
niet vruchteloos
om iemands liefde vroeg.
Indien wie koude lijdt,
zich koesteren mocht
bij 't haardvuur ergens thuis.
Indien voor ieder kind
voorhanden was,
wat speelgoed en een huis.
En voor wie huilt van pijn,
een hand die streelt
en open wonden dicht.
Misschien zou God dan ooit
herkenbaar zijn.
Een God met een gezicht
als dat van u en mij.
Een God die leeft,
zo heimweevol als wij.
Als jij en ik
voor mensen om ons heen,
een hart onder de riem zouden zijn.

