

33^e zondag door het jaar 14-15 november 2020

**—
decanaat Poperinge**

Als aperitief: Vertrouwen - Erik & Sanne

<https://www.youtube.com/watch?v=dGNTQAvbnEQ>

Wat heb je nodig in liefde en werk
wat maakt je kwetsbaar maar eigenlijk sterk
vertrouwen
wat geeft een paar telkens weer aan elkaar
in het begin, maar ook na twintig jaar
vertrouwen

Wat heeft een mens die blijft twijfelen niet
die de gevaren in iedereen ziet
vertrouwen
als je het geeft, als je daarvoor kiest
dan zal je zien dat je het niet verliest
ken je het toverwoord: Vertrouwen?

Toen je jezelf in verliefdheid verloor
wat had je nodig, wat bracht je erdoor
vertrouwen
toen het je echt veel te lang tegenzat
wat was het goed dat je het toen had
vertrouwen

Je kan niet zonder; als dat zo zou zijn
ga je ten onder aan knagende pijn
vertrouwen
strooi het maar uit en je krijgt het terug
dat is de sleutel van 't ware geluk
ken je het toverwoord: vertrouwen?

Als je het geeft en daarvoor kiest
vertrouwen
dan zie je dat je 't niet verliest
vertrouwen
strooi het maar uit, het komt terug
vertrouwen
en brengt het jou het ware geluk
dan ken je het toverwoord
vertrouwen



Welkom

In het evangelie van vandaag worden mensen geprezen die risico's aandurven.

Geloven houdt in dat men zich aan God durft toevertrouwen, ook als men niet bij voorbaat weet waarop het zal uitdraaien.

God houdt er niet van

dat wij de rijkdom van ons geloof oppotten, opbergen.

Hij vindt dat we die moeten laten renderen voor een betere wereld.

Ook de eerste lezing zwaait alle lof toe

aan de energieke, talentvolle vrouw en huismoeder die van aanpakken weet.

Soms brengen wij die moed en die inzet niet op, deinzen we ervoor terug om het met God te wagen.

En heb je er al ooit bij stilgestaan welk risico God neemt

met zoveel aan ons toe te vertrouwen (een talent is een fortuin!) niet zeker zijnde dat het zal renderen?

Gebed om ontferming

Heer,

soms verwijten wij mensen dat ze niets doen, maar we vergeten daarbij

dat wijzelf hen daartoe geen kans geven,

dat wij hen te weinig vertrouwen geven.

Daarom: Heer, ontferm U over ons.

Christus,

ons vertrouwen in U is vaak zo klein

dat wij het niet aandurven om ons in te spannen voor uw Rijk.

Daarom: Christus, ontferm U over ons.

Heer,

wij beseffen en zien niet altijd hoeveel vertrouwen U in ons hebt, hoeveel kansen we van U krijgen.

Daarom:

Heer, ontferm U over ons.

Lofzang

Eer aan God in de hoge,

Schepper van hemel en aarde.

Hij schenkt ons leven, licht en liefde.

Hij schenkt ons zijn Zoon,

die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen

die handen reiken van volk tot volk

en zich verzoenen met elkaar

tot een wereld zonder grenzen.



Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

God en Vader,
wij hebben allemaal talenten,
maar vaak vergeten wij die voor elkaar te gebruiken.
Wij hebben zo veel van U gekregen:
gezondheid, geluk, vrede en vriendschap, geloof ...
Dit alles kunnen wij voor geen geld kopen.
Het is onbetaalbaar.
Help ons onze talenten in te zetten
voor elkaar en voor uw Koninkrijk. Amen.

Eerste lezing: (Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31 + Spr. 31, 14-18.21-29;)

Uit het boek der Spreuken

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Zij is meer waard dan edelstenen.
Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen.
Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven.
Ze zoekt wol en linnen uit, en spint en weeft met vreugde.
 Zoals een koopmansschip naar verre streken vaart,
 zo haalt zij van verre wat ze nodig heeft.
 Ze staat al op als het nog donker is,
 regelt het werk in huis, draagt haar slavinnen taken op.
 Als zij haar zinnen op een akker zet, koopt ze hem,
 van wat ze heeft verdiend, plant ze een wijngaard.
 Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is ze in de weer.
 Handeldrijven gaat haar heel goed af,
 's nachts gaat haar lamp niet uit.
Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok,
ze houdt altijd de weefspoel vast.
Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen,
ze geeft de armen hulp.



Niemand in haar huis hoeft sneeuw te vrezén,
zij heeft hen allen warm gekleed.
Ze maakt de mooiste dekens,
ze gaat gekleed in linnen en purperen wol.
Haar man geniet bekendheid in de stad,
hij vergadert met de oudsten in de poort.
Zij vervaardigt kleding en gordels, en levert die aan kooplui.
Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid,
de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.
Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen.
Ze waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend.
Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar:
'Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.'

Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat,
maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.
Moge zij de vruchten plukken van haar werk.

Tussenzang: Psalm 128 (127), 1-2, 3, 4-5

Refrein: Gelukkig die godvrezend zijt.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.

Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.

En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.

Moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.



Tweede lezing: (1 Tess. 5, 1-6)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

1 Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven.

2 U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt
als een dief in de nacht.

3 Terwijl ze zeggen:

'Er heerst vrede en veiligheid',
juist dan overvalt hen plotseling het verderf,
zoals weeën een zwangere vrouw,

en is er geen ontkomen aan.

4 Maar u, broeders en zusters,
u leeft niet in de duisternis,
zodat de dag u als een dief zou verrassen.

5 U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis.

6 Laten wij dan ook niet slapen als de anderen,
maar wakker blijven en nuchter zijn.

Lied: LEEF met je eigen talent – Walter Grootaerts

https://www.youtube.com/watch?v=0zW_NwaNoxY&gl=BE

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn
Niemand is alleen maar zwart of wit
Iedereen is anders
Anders dan je verwacht

Niemand die alleen maar haat of liefde voelt
We zijn allemaal een mens van vlees en bloed
En we kunnen niet perfect zijn
Want niemand weet hoe dat moet

Leef, met je eigen talent
Iedereen is mooi en je bent wie je bent
Leef, met jezelf en elkaar
Iedereen is blij met dat ene gebaar

Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn
Niemand heeft de waarheid vol in beeld
Maar het voordeel van de twijfel
Maakt ons minder verdeeld



Leef, met je eigen talent ...

We zoeken de verschillen, waar we bruggen moeten bouwen
En we plakken etiketten op het hart van iedereen
Maar het leven is geen leven, als geen mens van je wil houden
Dus we moeten bruggen bouwen, over alle kloven heen

Leef, met je eigen talent ...

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn...

Evangelie: (Mt. 25, 14-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Jezus hield volgende gelijkenis voor:

14 Het is als met iemand die naar het buitenland ging.
Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.
15 Aan de een gaf hij vijf talenten,

aan een ander twee en aan een derde één,
overeenkomstig ieders bekwaamheid.

En hij vertrok naar het buitenland.

16 Degene die de vijf talenten gekregen had,
ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij.

17 Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij.

18 Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven
en stopte daar het geld van zijn heer in.

19 Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug
en hield afrekening met hen.

20 Degene die de vijf talenten gekregen had,
kwam naar voren met nog vijf talenten en zei:

`Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend."

21 Zijn heer zei tegen hem:

`Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.

Kom delen in de vreugde van je heer."

22 Ook degene die de twee talenten gekregen had,
kwam naar voren en zei:

`Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend."

23 Zijn heer zei tegen hem:

`Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.

Kom delen in de vreugde van je heer."

24 Ook degene die het ene talent had gekregen,
kwam naar voren en zei:

`Heer, ik heb u leren kennen als een streng man;
u oogst waar u niet hebt gezaaid
en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid.

25 Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt.
Kijk, hier hebt u uw eigendom terug."

26 Maar zijn heer antwoordde hem:

`Slechte, lamlendige slaaf,
je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid.

27 Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten.
Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen.

28 Neem hem daarom het talent af
en geef het aan hem die de tien talenten heeft.

29 Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig.
Maar aan degene die niet heeft,
zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft.

30 Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.

' Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.

Talent
aanleg
set-aan-kwaliteiten
onderscheidend
natuurlijke-begaafdheid
uniek
kenmerkend

Overweging(en)

We zijn bijna op het einde van het kerkelijk jaar gekomen, volgende week Christus Koning en daarmee sluiten we de lezingen volgens Matteüs af en beginnen het B-jaar waar vooral Marcus aan bod zal komen . Nog een laatste keer probeert de evangelist ons - met een vergelijking - duidelijk te maken hoe we kunnen meebouwen aan dat Rijk van God.

Een vergelijking die we in grote lijnen ook terugvinden bij de evangelist Lucas. Een gekend verhaal, laten we dus even alle facetten belichten ...

In de eerste lezing uit het boek Spreuken wordt een portret geschetst van een 'sterke vrouw'. Ze leeft toegewijd, is bedachtzaam en leeft volgens de wet van God. Wijs stelt ze haar vertrouwen in God ... Gelukkig wie haar vindt ...

Misschien opmerkelijk dat hier een vrouw naar voor wordt gebracht. --- Toch niet, in de Joodse traditie is het wel degelijk de vrouw die het geloof doorgeeft. Het is zij die zorgt dat in het gezin de Joodse wetten worden nageleefd, dat de naam van God wordt geëerd.

Lieve mensen,

"Een man vertrekt naar het buitenland en roept zijn dienaars bij zich ..."

Meteen weten we dat dit een beeld is, dat hier God / Jezus wordt bedoeld en wij de dienaars zijn.

'en ...Hij vertrouwt hen heel zijn bezit toe ...'

En dat is niet min ... want het bezit van die Heer is oneindig groot... Bewijs daarvan is dat hij talenten weg te geven heeft ... we weten dat een talent heel veel geld was; Geld dat soms uitgedrukt werd in een klomp goud, het gaat hier dus over een groot kapitaal.

Intussen hebben wij – wellicht als gevolg van een beetje een scheef getrokken lezing van dit verhaal – dit woord helemaal anders ingevuld. De betekenis van een talent is in onze taal een gave geworden, iets waar je goed in bent, waar je heel bekwaam in bent.

Het klinkt logisch : God, onze schepper, schenkt ons het leven en geeft ieder mens talenten en gaven - met de opdracht om er mee aan de slag te gaan. Maar werken met je talenten kan op vele manieren : je bezit verdubbelen en veel geld verdienen gebeurt meestal ten koste van ... en dat kan Gods bedoeling toch niet zijn ?

Wanneer God ons zijn hele bezit, zijn hele schepping, zomaar toevertrouwt, dan is het om de aarde te behoeden. Om mee zijn droom waar te maken, om te leven met en voor de andere en zeker niet ten koste van de ander...

De kern van deze vergelijking moeten we zoeken in dat oeverloos vertrouwen dat God in ons heeft. Hij schenkt met gulle hand, geeft zonder maat, en daarbij geeft Hij ons ook alle vrijheid om voluit te leven.

Wat een geloof in de mens, wat een vertrouwen, wat een liefde spreekt uit dit gebaar !

En de Heer deelt maar uit : aan de ene vijf talenten, de andere drie, nog een andere één..

En denk nu niet dat dit onrechtvaardig is, dat de één meer kansen krijgt dan de andere, want dan zitten we meteen weer in dat menselijk denken van rivaliteit. Integendeel ! Het betekent dat ieder krijgt naar eigen vermogen. Niemand blijft achter met lege handen, maar ook niemand wordt overvraagd. Iedereen krijgt voldoende om op een goede manier te leven met elkaar.

Tot de dag komt ... dat we van aangezicht tot aangezicht rekenschap afleggen van ons leven. Wat hebben we gedaan met onze talenten ? wat hebben we precies bij verdiend ?

De grootte van onze rijkdom, de macht die we hebben opgebouwd, de stand waartoe we behoren, het succes dat we hebben gehad ... zal ons goede antwoord niet bepalen.

Wèl hoe we het vertrouwen van God hebben beantwoord.

Hebben we risico's durven nemen, misschien wel geld of aanzien verloren, om toch maar die wereld een stukje beter te maken ? of waren we bang om ook maar iets te verliezen en hebben we alles diep in de grond gestopt uit angst om iets verkeerd te doen...??

Lieve mensen,

Niet alleen als individu, maar ook als gemeenschap, als kerk, worden we opgeroepen om met onze talenten te werken. Ook in covid-tijden.

Dit virus mag ons niet bang maken zodat het ons verlamt. Laten we actief zoeken wat er wel mogelijk is - op een veilige manier - om elkaar te bereiken, elkaar nabij te zijn. Het mag niet zo zijn dat ons enthousiasme uitdooft en we bang afwachten tot het over is.

Veel talenten worden nu gebruikt in de zorg, in de medische wereld, in labo's waar koortsachtig wordt gewerkt aan een goed vaccin. En dat is goed.

Maar ook ieder van ons kan het verschil maken voor een ander ...ieder van ons kan in eigen omgeving, met eigen talenten en creativiteit iets doen, laten we elkaar daarin maar vertrouwen.

Wie heeft zal gegeven worden, zegt Jezus...

Dit 'hebben' gaat niet over materieel bezit, maar wel in het enige zinvolle : ons godsvertrouwen. Wie het vertrouwen van God durft beantwoorden door zelf vol vertrouwen het risico te nemen om zich voor Gods nieuwe wereld te engageren, die zal zijn geloof zien groeien, wie dat niet durft, zal ook meer en meer het geloof verliezen.

Laten we ons dus zonder aarzelen- als mens - als kerk - als gemeenschap - wijd open stellen voor Gods genade en ons wagen aan de liefde ...

Zo moge het zijn

Olga Vanoverschelde, par. ass.

Uiteindelijk

wordt je leven niet gemeten
naar de grootte van je bezit
of naar hoeveel en welke
gaven en talenten en mogelijkheden
je gegeven zijn.

Een mens die veel heeft en veel kan
is daarom niet meer mens dan een andere.

En wat je hebt en wat je kan
is eigenlijk bijkomstig en doet niet ter zake in Gods ogen.

Uiteindelijk wordt een mensenleven gemeten aan de vraag
wat je ermee hebt gedaan: met dat bezit,
met die gaven en talenten.

Met andere woorden :

is de wereld en de mens er iets beter van
geworden,

- een beetje meer wereld en mens van God ?

Is God in jou gebeurd?

Aan die vraag kan elke dag

van een mensenleven gemeten worden.



Als wij het eens gaan doen, jij en ik,
geven wat je hebt: tijd, aandacht, naam, talent,
kracht, arbeid, vaardigheid, mededogen, troost, moed.

Als wij het eens gaan doen, jij en ik,
delen wat je bent: handen, voeten, mond, hart,
huilen, lachen, zingen, verlangen.

Als wij het eens gaan doen, jij en ik,
geven wat je niet hebt: onkunde, onvermogen, onwil,
onbegrip, onzin, ongeloof.

Als wij het eens gaan doen, jij en ik,
delen wat je niet bent: troosteloos, moedeloos,
meedogenloos, hopeloos, krachteloos, harteloos.

Als wij het eens gaan doen, jij en ik,
voor elkaar, voor anderen,
zou dan de hel niet doven,
de woestijn niet bloeien

Woorden van geloof

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan
dat Hij ervoor zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen'. Amen.



Voorbeden

Bidden we dat we oog mogen hebben voor talenten als tekenen van Gods aanwezigheid in ons midden. Dat wij er behoedzaam mee omgaan en ze zorgvuldig beheren, zodat ze vrucht mogen dragen. Laten wij bidden...

Bidden we dat we oog mogen hebben voor de talenten van hen met wie wij het leven delen:
voor de speelsheid en de onschuld van kinderen,
voor de trouw van zovele mensen,
voor het idealisme van jongeren en van minder jongeren die zich dagelijks inzetten voor een betere wereld voor iedereen,
voor de geestkracht van de voorgangers in onze geloofsgemeenschap.
Laten wij bidden...

Bidden we dat we oog mogen hebben voor mensen die bang zijn om aan de slag te gaan met hun talenten. Dat zij niet krampachtig vasthouden aan zekerheden, maar ruimte scheppen voor openheid en bevrijding. Laten wij bidden...

Bidden we dat we oog mogen hebben voor het kwetsbare maar onweerstaanbare talent dat 'vrede' heet: vrede in onze thuissituatie en op het werk, vrede in onze samenleving en in de Kerk. Dat wij met dit talent uitgroeien tot mensen waaraan God zelf zijn hart kan ophalen. Laten wij bidden...

Lied(eren): **Ik wandel door Gods seizoenen**

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_0WPDx6qY

Ik wandel door Gods seizoenen,
het leven een nieuw begin,
Een zegening niet te noemen.
Ik wandel, ik leef, ik zing.

Om alles wat wordt geboren,
Het lied en het mensenkind
En niemand weet van tevoren:
Hoe verwaait het zaad op de wind?

Om alles wat wordt geschonken:
Het leven, de dag, het licht.
Het water welt uit de bron en
Ik open mijn handen en drink.

Wij wand'len door Gods seizoenen,
Vervulling een leven lang,
Een zegening niet te noemen.
Wij zingen en zeggen dank.



Gebed over de gaven

God van de schepping,
in brood en wijn gedenken wij
de liefde en de overgave
waarmee Jezus gezegend was.
Aanvaard deze gaven
en maak ons in zijn geest
bezorgd om deze aarde
en toegewijd aan elkaar.
Dat vragen wij U door Hem
die de aarde diende en de hemel won,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.



Groot Dankgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten

waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
"Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken."

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
"Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij."

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaars hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.



Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:

Onze Vader,....

Heer, U die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo te gebruiken
dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij iedere mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als U ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Want van U is het Koninkrijk ...

Vredeswens

U die onvermoeibaar zijt in het maken van een nieuw begin,
U die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven.
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede kan worden gekeerd
als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken
als wij ze waarmaken met elkaar.

Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Lied: **Have a little faith in me - John Hiatt**

John Hiatt schrijft 'Have A Little Faith In Me' in een periode waarin het ongeluk hem maar blijft achtervolgen. Na een heftige periode, die voornamelijk wordt gevuld met drank en drugs, geeft dit nummer hem hoop.

"Het was de eerste plaat die ik nuchter heb geschreven. Zonder dat ik helemaal naar de klote was door drank en drugs. Dus ik was toen vrij helder", aldus John. Zijn huwelijk loopt stuk, hij heeft ineens geen platenmaatschappij meer en hetgeen wat hij op dat moment het meest nodig heeft is iemand die vertrouwen in hem heeft. "Ik moest dat echt even horen: 'Have A Little Faith In Me'. (bron: NPO radio 2 top 2000 à gogo)

Zijn verhaal over het nummer: <https://www.youtube.com/watch?v=VrDSEk-fSvo>
Zo zie je maar, je mag nog een groot talent zijn (zoals John Hiatt) maar zonder vertrouwen in jezelf of van iemand gekregen lukt het niet.

unplugged: <https://www.youtube.com/watch?v=5zjmxYdY5KM>

andere versie: <https://www.youtube.com/watch?v=8UkKTlzyLhQ>

When the road gets dark
And you can no longer see
Just let my love throw a spark, baby
Have a little faith in me
When the tears you cry
Are all you can believe
Just give these loving arms a try, baby
Have a little faith in me ...

When your secret heart
Cannot speak so easily
Come here darlin'
From a whisper start
To have a little faith in me
When your back's against the wall
Just turn around and you, you will see
I will catch ya, I will catch your fall
Just have a little faith in me
Have a little faith in me ...

Well, I've been loving you for such a long time
Expecting nothing in return
Just for you to have a little faith in me
You see time, time is our friend
Cause for us there is no end
All you gotta do is have a little faith in me

I said I will hold you up, I will hold you up
Your love gives me strength enough
So have a little faith in me
I said-a
All ya gotta do for me girl
is have a little bit of faith in me

Slotgebed

Liefdevolle God,
in deze viering zijn wij opgeroepen om mens te zijn,
met de talenten die ons in handen zijn gelegd.
Dat het mag leiden tot opbouw van Uw kerk, tot respect voor elkaar.
Maak ons enthousiast levende mensen, thuis, op ons werk,
in ons vrijwilligerswerk, in onze aandacht voor de ander.
Zo bidden wij U, die met Jezus en de Heilige Geest
leeft tot in eeuwigheid. Amen.

Zegen

Als de weg donker wordt
En je niet langer kan zien
Laat mijn liefde dan een vonk afgeven
En heb een beetje vertrouwen in me
En als de tranen die je huilt
Alles zijn wat je kan geloven
Probeer deze liefhebbende armen eens
En heb wat vertrouwen in me ...

En als je geheime hart
Niet zo makkelijk kan spreken
Kom hier, schat,
het begint met een fluistering
En heb wat vertrouwen in me
En als je met je rug tegen de muur staat
Draai je dan om en je zal zien
Dat ik je op zal vangen,
ik zal je opvangen als je valt
Heb wat vertrouwen in me ...

Omdat ik al zo lang van je houd
En daar niets voor terugverwacht
Alleen dat jij een beetje vertrouwen
in me hebt
Je begrijpt dat de tijd, de tijd onze vriend is
Omdat er voor ons geen eind bestaat
En alles wat je moet doen is
wat vertrouwen in me hebben
Ik zal je omhooghouden,
ik zal je omhooghouden
En jouw liefde geeft me genoeg kracht om
In mezelf te geloven
Alles wat jij voor me moet doen, meisje
Is een beetje vertrouwen in me hebben



Dessertje:

God heeft aan elke mens talenten gegeven,
talenten die je mag gebruiken.

God heeft de mens een heel bijzonder talent gegeven.
Het talent om iemand lief te hebben.

Dit is een heel mooi talent,
want zo kun je die ander gelukkig maken,
én je maakt je zélf gelukkig,
en je maakt God gelukkig.

Wees je bewust van het al het mooie
wat je hiermee kan doen.
Gebruik dit talent.

Daar wordt de wereld weer een stukje mooier van.
En God ziet dat het goed is.

