

Als aperitief: What if God was one of us – Joan Osborne

Kijk eerst naar dit (de ontstaansgeschiedenis van dit lied):

<https://www.youtube.com/watch?v=oaWMy5WTG0Q>

If God had a name what would it be?
And would you call it to his face?
If you were faced with Him
in all His glory
What would you ask
if you had just one question?

**And yeah, yeah, God is great
Yeah, yeah, God is good
And yeah, yeah, yeah-yeah-yeah
What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus
Tryin' to make his way home?**

If God had a face
what would it look like?
And would you want to see
if, seeing meant
That you would have to believe
in things like heaven
And in Jesus and the saints,
and all the prophets?

And yeah, yeah, God is great ...

Back up to heaven all alone
Nobody callin' on the phone
'Cept for the Pope maybe in Rome

And yeah, yeah, God is great ...

Just tryin' to make his way home
Like a holy rolling stone
Back up to heaven all alone
Just tryin' to make his way home
Nobody callin' on the phone
'Cept for the Pope maybe in Rome

Als God een naam zou hebben,
welke zou dat zijn
En zou je die noemen
als je tegenover hem zou staan
Als je Hem tegen kwam, in al zijn glorie
Wat zou je vragen,
als je maar een enkele vraag zou hebben ?

**Yeah, yeah, God is groot
Yeah, yeah, God is goed
Yeah, yeah, yeah yeah yeah
Wat als God één van ons zou zijn?
Zomaar een sukkel zoals wij
Zomaar een vreemdeling in de bus
zoekend om thuis te geraken?**

Als God een gezicht zou hebben,
hoe zou het eruit zien
En zou je het willen zien
Als zien zou betekenen,
dat je wel moet geloven
In dingen als de hemel en in Jezus
En de heiligen en al de profeten ?

Yeah, yeah, God is groot ...

Terug naar de hemel in Zijn eentje
Niemand die hem eens belt
Behalve misschien de paus in Rome

Yeah, yeah, God is groot ...

Zoekend om thuis te geraken
Als een heilige zwerfsteen
Terug naar de Hemel, in Zijn eentje
Zoekend om thuis te geraken
Niemand, die hem eens belt
Behalve misschien de paus in Rome

<https://www.youtube.com/watch?v=7K1hckf1C3I>

Voor wie het klassieker wenst: **Aan U, O Koning der Eeuwen**

<https://www.youtube.com/watch?v=YLj08BBfLqU>

Aan U, o Koning der eeuwen,
aan U blijft de zegekroon.
Onsterf'lijk schittert Uw glorie
door alle haat en hoon!
De volkeren verdwijnen,
maar luider klinkt het lied:
De wereldzon blijft schijnen,
haar glansen sterven niet!

Des Kruizes glorie omfonkelt,
o Koning, Uw doornenhoed,
in vlek'loos stralenden luister,
gewonnen door het bloed.
Gewonnen door een lijden,
als nimmer d'aarde zag:
waar volgd' op zwaarder stormen
ooit glorievoller dag?

Hoort! Juub'lend naderen d'eeuwen
met psalmen vol hoger gloed,
in brede koren weerklinken
den Koning huld' en groet!
Hoe schateren hun zangen,
langs aard' en luchtgebied:
Den Koning aller ere
zij leven, liefd' en lied!



Aan U, O Koning der Eeuwen is een Nederlandse rooms-katholieke hymne die lange tijd - met name tijdens de periode van het 'rijke Roomse leven' - enorme populariteit genoot binnen de Nederlandse kerkprovincie. Het lied is de aanhef van de zogenaamde Pius Cantate van de Nederlandse priester-dichter-politicus Herman Schaepman, die op muziek gezet werd door Johannes Verhulst. Deze Pius Cantate was bedoeld als een ode aan paus Pius IX en werd geschreven in 1871, even nadat Pius IX de Kerkelijke Staat verloren had zien gaan in het eenheidsstreven van de Italiaanse Staten. Het lied is een lofzang op Christus Koning, maar werd niet onbedoeld, ook geduid als een ode aan de Paus zelf.

Welkom

We sluiten vandaag het liturgisch jaar af
met een soort apotheose: het feest van Christus-Koning.
Een apotheose in mineur - zo lijkt het:
want op de meesten van ons maakt dit feest niet veel indruk.
De woorden 'koning' en 'Christus' lijken niet bij elkaar te horen.

Toch is Hij koning, zegt het evangelie van vandaag,
zij het een incognito-koning.
Niet naar het model der machtigen der aarde,
maar iemand die schuil gaat in de machtelozen.

Geen koning, die militaire parades schouwt,
maar één die slechts te aanschouwen is met de ogen van het hart.
Moge die Koning-van-het-hart zich vandaag over ons ontfermen
en ons hart verwarmen.

Gebed om ontferming

Op weg zijn wij naar het feest van het Oordeel
waar we Jezus zullen zien als Koning.
Er is nog een lange weg te gaan ...
Een weg van lukken en mislukken,
goede voornemens en tekort schieten ...
Een weg van kansen grijpen of laten liggen, gemiste kansen ...
We zijn er nog lang niet ... spijt, onmacht.

Maar als een goede Herder
ontfermt u zich telkens weer over ons ...
Wie of wat zouden we zijn zonder U God ?
Het doet ons prevelen: Heer, ontferm U ...

Heer Jezus, koning en gezalfde Gods, Heer, onze Heer, ontferm U over ons
Heer Jezus, hogepriester, knecht van God, Heer, onze Heer, ontferm U over ons
Heer Jezus, woord en evenbeeld van God, Heer, onze Heer, ontferm U over ons
Heer Jezus, licht en aangezicht van God, Heer, onze Heer, ontferm U over ons
Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God, Heer, onze Heer, ontferm U over ons
Heer Jezus, onze broeder, onze God, Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
(ZJ.36)

Lofzang U zij de glorie

<https://www.youtube.com/watch?v=XFWOA06SAAo>

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd' en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.



Openingsgebed

U, Schepper van alle dingen,
wees hier aanwezig, hoor ons gebed.
Maak onze oude aarde nieuw
en herschep ons tot uw mensen,
die deze wereld omvormen tot uw Koninkrijk,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste maar diende
en zó Koning werd voorgoed,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eerste lezing: (Ez. 34, 11-12. 15-17)

Uit de Profeet Ezechiël

11 Zo spreekt de Heer God,
Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen.
12 Zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verdwaald zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen
waar ze verstrooid zijn geraakt
op de dag van wolken en dichte duisternis.
15 Ik zal zelf mijn schapen weiden
en ze zelf een rustplaats wijzen
- godsspraak van de Heer God.
16 Het verdwaalde dier zal Ik zoeken,
het verlaten dier terughalen,
het gewonde dier verbinden,
het zieke dier sterken,
maar de vette en sterke dieren verdelgen;
Ik zal ze weiden zoals het hoort.
17 U, mijn schapen, zo spreekt de Heer God,
Ik ga rechtspreken tussen het ene schaap en het andere.
tussen de rammen en de bokken.

Tussenzang: Psalm 23 (22) 1-2a, 2b-3, 5, 6

Refrein: De Heer is mijn herder: niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.

Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.



Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
elke dag van mijn leven.

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

Tweede lezing: (1 Kor. 15, 20-26. 28)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

20 Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.

21 Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.

22 Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.

23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.

24 Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.

25 Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.

26 En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.

28 En wanneer alles aan Hem onderworpen is,
dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen
aan degene die alles aan Hem onderwierp.
Zo zal God alles in alles zijn.

Lied: Hij is Koning en Heer

<https://www.youtube.com/watch?v=TcivJqqCk7U>

Zalig zijn de mensen, die wandelen op uw wegen;
die in de nacht van hun leven op
U vertrouwen op u alleen
U geeft krachten keer op keer
zij zien u als hun heer
U beschermt hen telkens weer
U bent hun koning en Heer (4x).

Heer en God, groot in macht
luister toch naar mijn gebed
God van Jacob, bescherm ons
zie uit de hoge op ons neer

Een dag in uw huis is mij meer
dan duizend op een plaats



waar men U niet kent
waar men spot met uw naam
en uw liefde niet verstaat
geef vergeving Heer
aan allen Heer die leven naar uw wil
U bent voor hen een zoon en schild
U bent voor hen een zoon en schild
Een ieder die God vertrouwt
vindt in Hem een Koning en Heer
Hij is Koning en Heer.

Evangelie: (Mt. 25, 31-46)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

31 Wanneer de Mensenzoon komt,
bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen,
dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.
32 Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden,
en Hij zal ze van elkaar scheiden,
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.
33 De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen,
de bokken aan zijn linkerhand.
34 Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen:
`Kom, gezegenden van mijn Vader,
neem het koninkrijk in bezit
dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.
35 Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.
36 Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed,
Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe."
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:
`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien
en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien
en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?
39 Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien
en zijn we naar U toe gekomen?"
40 De koning zal hun antwoorden:
`Ik verzeker jullie,
alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan."
41 Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan
en tegen hen zal Hij zeggen:
`Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur,
dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.
42 Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven,
43 Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen,

Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed,
Ik was ziek en zat in de gevangenis
en jullie hebben niet naar Me omgezien."

44 Dan zullen ook zij antwoorden:

`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig
of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis
en hebben we U niet geholpen?"

45 Dan zal Hij hun antwoorden:

`Ik verzeker jullie,
alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan,
heb je ook niet voor Mij gedaan."

46 Zij zullen naar de eeuwige straf gaan,
maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.'

Overweging(en)

November, de herfstmaand, confronteert ons met de vergankelijkheid en de eindigheid van het leven. We kijken naar buiten en zien dat alles wat ooit in bloei stond, verdort, vergaat. Zoals de seizoenen gaat ook het leven voorbij.

Uitgerekend in die maand spreekt ook de liturgie over het einde van het leven en van de wereld. Misschien maak ook jij voor jezelf de balans op en vraag je je dan op een onbewaakt moment wel eens af: waarvoor heb ik eigenlijk geleefd?

Wat heb in mijn leven willen doorgeven? Wat zie ik als mijn voornaamste opdracht? Wat is nu mijn diepste verlangen?

Het zijn ook deze vragen waarop de evangelist Mattheüs een antwoord probeerde te geven aan zijn mensen die overtuigd waren van de spoedige terugkeer van Jezus Christus en daarmee ook van het einde van de wereld. En dus vraagt hij zich af: Hoe moeten we ons gedragen? Hoe moeten we als christenen leven om onze uiteindelijk bestemming te bereiken?

In het 25ste hoofdstuk van zijn Evangelie probeert Mattheüs in drie verhalen daarop een antwoord te geven. We hebben in de lezingen van de voorbije zondagen al twee van die verhalen gehoord. De eerste parabel ging over vijf wijze en de vijf domme meisjes. De conclusie was: je moet waakzaam blijven. Hou u gereed, want de Heer kan komen als een dief in de nacht. Moeten wij dan het einde maar passief afwachten, zoals in de wachtkamer van de dokter tot het aan onze beurt is? Nee, zegt Mattheüs met zijn tweede, daarop volgende parabel. Iedereen heeft talenten gekregen en je moet in je leven met je talenten woekeren. En wat zijn die waardevolle talenten dan? Daarover heeft hij het in het verhaal dat we vandaag beluisteren. Het is een groots visioen van de eindtijd die aanbreekt en waarbij Jezus vanuit zijn rol als rechter het laatste, definitieve woord zal uitspreken, het 'laatste oordeel' over goed en kwaad. Globaal genomen komt het hierop neer: "hebben we de waardigheid van het menselijk leven bevorderd. Zijn we barmhartig geweest zoals Jezus barmhartig geweest is voor kwetsbare mensen: in het bijzonder voor de arme, kleine, zieke en uitgestoten mens." Het zijn de voor ons bekende zeven werken van barmhartigheid die hier in de evangelietekst worden opgenoemd. Waar die waardigheid wordt gepromoveerd en gestalte krijgt, is nu al in dit leven Gods' koninkrijk zichtbaar midden onder ons. Ik moest denken aan het geloofsgesprek dat ik ooit met jongeren had. Daarbij werd de vraag gesteld wat het unieke van het christendom was. Zijn niet alle godsdiensten gelijk en komt het er in de praktijk niet op neer dat je keuze voor één of andere God of geloof bepaald wordt door waar je wieg staat. Nu, dat valt niet te ontkennen. Onze geloofskeuze is inderdaad sterk

cultureel en maatschappelijk bepaald. Maar dat neemt niet weg dat het christendom tegenover andere godsdiensten toch wel uniek is in zijn enorme nadruk op de 'mensendienst' en de naastenliefde. Ik vind dat trouwens een mooi criterium: wat is de waarde van een godsdienst of ideologie? Dat is wat het voor de mensen doet en welke waarde de mens erin bekleedt. Een overtuiging die zonder moeite duizenden mensen laat omkomen of geen menswaardig bestaan geeft of rechten van de mens schendt, ze mogen daar wel een reden of verklaring voor hebben maar geef mij dan maar de christelijke geloofstraditie met zijn enorme aandacht voor het kleine, broze, kwetsbare leven; met zijn nadruk op barmhartigheid en naastenliefde. In een multiculturele samenleving die nu ook de onze is, is het goed om weten wat onze waarden zijn, waar we voor gaan en bewust voor kiezen.

Weet u, het feest van Christus Koning kunnen we een beetje in dezelfde context plaatsen.

Het feest is pas in 1925 door paus Pius XI ingevoerd. Het is de tijd tussen de twee wereldoorlogen waar nieuwe machthebbers zich opdrongen en waarbij de Kerk er aan wou herinneren dat Christus koning is, niet door machtsvertoon en onderdrukking, maar door dienstbaarheid, zoals een herder zijn kudde hoedt. Het beeld van de koning-herder zoals dit in de eerste lezing uit het boek van de profeet Ezechiël als in het Mattheüsevangelie duidelijk op de voorgrond treedt. Dus eigenlijk nog zo slecht niet bekeken om het te vieren al was het maar om ons er voortdurend aan te herinneren dat echte grootheid in kleinheid ligt, in het zorg dragen voor het kleine en kwetsbare, in nederige dienstbaarheid.

Miguel Dehondt

Mensen hebben ogen, ze kijken in het leven,
maar zien zo vaak de mens naast hen niet.
Die mens is beeld van God.

Ik had honger en jij hebt van het weinige dat je hebt, gedeeld.

Ik was vreemdeling en jij hebt mij niet
veroordeeld.
Je zei als enige in de buurt dat ik welkom was,
en vroeg of je ergens mee kon helpen.

Ik was naakt en compleet berooid
door die aardbeving,
door de plunderende soldaten.
Je hebt je ingezet voor een eerlijke wereld.

Ik was ziek,
ziek van eenzaamheid, ziek van ellende
en je maakte tijd voor mij.
Je kwam elke dag eens langs
en ik mocht weer mens naast je zijn.

Ik was gevangen in vooroordelen, roddels en achterklap.
Je bent in kleine dagelijkse dingen met me meegegaan,
elke dag, met vallen en opstaan.
Kom nu maar tot mij, zegt God.



Christus-Koning

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij koning is, heeft Hijzelf beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
Ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon, tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksg gebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat Koninkrijk
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn Koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde die geen grenzen kent.

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij ook vandaag
Koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.

(naar Manu Verhulst)

Woorden van geloof

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God gestalte heeft gegeven.
Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat



Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde. Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen'. Amen.

Voorbeden

Bidden we voor de machthebbers, voor de welgestelden,
voor ons, die toevallig in het rijke deel van deze wereld geboren werden.
Moge wij beseffen dat wij zullen geoordeeld worden
door de hongerigen die wij wel of niet hebben te eten gegeven,
door de treurende die wij wel of niet hebben getroost,
door de naakten die wij wel of niet hebben gekleed,
door de zieken die wij wel of niet hebben bezocht,
door de vluchtelingen die wij wel of niet hebben opgenomen.
Laten wij bidden...

Bidden we voor allen die gebukt gaan onder zorgen en geen uitkomst meer zien.
Dat zij mensen zouden ontmoeten
die, naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning,
met hen meegaan,
met hen meestrijden tegen hopeloosheid en uitzichtloosheid,
zodat hun leven weer mag uitgroeien
tot een koninkrijk van genegenheid en vrede.
Laten we bidden...

Bidden we dat wij, elk op onze plaats, koninklijke mensen zouden zijn
die van het leven een feest kunnen maken
omdat ze zich met stille dienstbaarheid inzetten voor elkaar.
Laten we bidden...

Bidden we voor onszelf.
Dat wij de juiste keuzes zouden maken in ons leven
en ons niet laten misleiden door pracht en praal
zodat we, net als Jezus, ongekroond koning kunnen zijn
in ons eigen kleine koninkrijk van elke dag.
Laten we bidden...

Lied: Hij is koning - Elly & Rikkert

<https://www.youtube.com/watch?v=ExyjdqJiGLQ>

'k Heb een beurs die niet oud wordt
'k Heb een schat die nooit opraaft
'k Heb een schat in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning
Hij is het die ons bevrijdt
Hij is Koning, Hij is Koning
Koning in eeuwigheid

Jezus is Heer van hemel en aarde
Toch werd hij net zo'n mens als wij
Om ons te leiden naar Zijn Vader
Ik ben de weg, zegt Hij
Zoek niet naar schatten op aarde
Daar gaat hun waarde voorbij
'k Geef je een schat in het Koninkrijk
Volg je Mij dan word je de koning te rijk



'k Heb een beurs, die niet oud wordt ...

Jezus zegt jou: Ik ken al je zorgen
Want Ik werd net zo'n mens als jij
Kom dus bij Mij, wacht niet tot morgen
Kom want Ik maak je vrij
Ik ben het licht van de wereld
'k Schijn in de donkerste nacht
Dit is de dag dat je leven begint
Volg je Mij dan word je zo blij als een kind

'k Heb een lamp die niet uitgaat
'k Heb een weg die omhoog leidt
'k Heb een huis in de hemel
En 'k heb Jezus in mijn hart
Hij is Koning, Hij is Koning... (enz.)

Gebied over de gaven

Eeuwige God, wij bieden U onze eenvoudige gaven aan:
brood en wijn, teken van ons mensenleven.
In uw ogen zijn het Koninklijke gaven,
waarmee U een verbond instelt met ons.
Wij vragen U, dat Jezus uw Zoon,
die ons deze gaven toevertrouwt,
aan ieder mens, aan ieder volk
eensgezindheid en vrede schenkt. Amen

Groot Dankgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer, ...

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat ...

INSTELLINGSVERHAAL

Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil gebeuren
als een teken en een oproep voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.

Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij het zijt voor ons.
Maak ons vrij van angst
en van alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.

Maar wees voor ons de kracht en de uitdaging
om ten volle te leven
in eeuwigheid en ook vandaag. Amen.

(Carlos Desoete, in: *Wij-stenen*)

Vredeswens

Heer Jezus, vervul ons hart met uw vrede,
een vrede die de wereld met al haar rijkdom
ons niet kan geven.

Wij willen die vrede uitdragen
in de mensen om ons heen,
in de wereld waarin wij leven.
Maak ons daartoe één met velen.
Dat Rijk van vrede zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Liederen: Dan zal ik leven – Huub Oosterhuis

<https://www.youtube.com/watch?v=2FJtOIKdPMM>

Het zal in alle vroegte zijn - als toen.
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet - wij zijn in bekenden veranderd.

Het zat in alle vroegte te zijn - als toen.
De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakke te zien.
Volle schoven zie ik, ranke halmen, aren waarin de korrel zweeft.
Bomen omranden het bouwland. Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.

Dan zal ik leven.

De Heilige Stad - S. Adams | Chr. Jongerenkoor Jigdaljahu

<https://www.youtube.com/watch?v=9RXUIviAbss>

Terwijl ik lag te slapen, kreeg ik een schone droom.
Ik was in 't oud Jeruzalem, stond aan de tempelzoom.
Ik hoorde kinderen zingen een lied vol blijde klank.
Het was alsof de engelen luid juichten in hun zang!

Refrein:

Jeruzalem, Jeruzalem! Zing nu uw Vorst ter eer:
Hosanna in de hoge; Hosanna voor uw Heer'.

Opeens werd het alles, zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde en de engelenmacht verdween.
Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plotseling nacht.
Er klonk nabij de heuveltop een stem: 'Het is volbracht!'

Refrein

En weer zag ik een ander beeld, maar nu vol heerlijkheid,
Een stad die als een bruid versierd, wacht op haar Majesteit!
Zag straten van het zuiverst goud door d'openstaande poort.
Miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord.
En onder harp en cimbelspel juicht mens- en engelenstem,
Tot eer van God en van het Lam in 't nieuw Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd!
Hosanna in de hoge; Hosanna in eeuwigheid.
Hosanna in de hoge; Hosanna in eeuwigheid.

Slotgebed

God van mensen,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon, Koning in dienstbaarheid.
Niet voor zichzelf heeft Hij geleefd,
maar Hij wist zich geroepen om anderen te redden.
Wij bidden U, dat wij zijn voorbeeld nooit vergeten,
dat wij ons zijn wijze van leven steeds voor ogen houden.
Dan worden wij ooit verenigd met Hem,
die nu leeft en heerst met U tot in eeuwigheid. Amen.

Zegen

Het evangelie, die Goede en eeuwenoude Boodschap,
leert ons dat God ons aankijkt door de ogen van de geringsten.
Neem het voor hen op,
luister naar de stem van Jezus die opklinkt in allen die naar vrede hunkeren.
Dan zal zijn zegen met ons zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:

Om één dode mus

Twee mensen die door de dood aan het licht gekomen waren, verschenen voor de Eeuwige en werden op hun levensdraden gewikt, gewogen en doorgelicht. De Eeuwige zei alleen maar: "Laat me eens je handen zien."

De eerste stak ze vrijmoedig uit en zei: "U ziet, ik heb ze schoon gehouden en voor U vrijgemaakt. Ik heb gedaan wat ik kon om ze niet te verharden door medeplichtigheid aan dood en verderf. Ik heb mij, bij mijn weten, aan geen mens of dier vergrepen en mijn handen steeds gewassen in onpartijdigheid. Daarom steek ik ze, vrij van bloed en schuld, hoopvol naar U uit."

Maar de Eeuwige zei: "Tien vingers zie ik, goed verzorgd maar zonder keus. Van binnen zijn ze rood van bloed en vuil van schuld, omdat je niet gekozen hebt voor de minsten van de mijnen. Ik zie geen leven in je schone handen, geen mens of dier verdedigd of gered. Ik zie alleen de schone schijn. Ik ken je niet, ga weg van mij."

Toen kwam, bedremmeld en ontdaan, de tweede naar voren. Hij stak met neergebogen hoofd zijn handen uit en zei: "U ziet, ze zijn niet schoon gebleven, niet vrij van bloed en vuil. U ziet de rouwrand van de dood op het einde van mijn nagels, ik ben getekend door het leven en door mijn keuzes voor de minsten. Ik droomde van gerechtigheid en dacht U bij mijn dood een nieuwe wereld aan te bieden. Maar het enige wat ik voor U heb kunnen redden is, in mijn vuile handen, deze ene vogel, nog warm van hoop, een dode mus ..."

De Eeuwige zei: "jou ken ik, jou vergeef ik, kom binnen in mijn huis. Je handen zijn vuil, maar ze dragen het begin van de nieuwe wereld: het minste van het minste, een dode mus." Toen opende de Eeuwige die smerige handen en zie: er vloog een levende vogel uit, de vogel van de hoop !

