

Derde zondag Advent 12-13 december 2020

— decanaat Poperinge

Als aperitief: Gaudete in Domino

<https://www.youtube.com/watch?v=VeLrKwwLEKA>

Gaudete (Latijn voor *Verheugt u*) is een gregoriaans introïtusgezang voor de mis van de derde zondag van de Advent en tevens de naam voor deze zondag van de Advent.

De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen (4,4), waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde:

Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete!
Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.	Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!
Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus enim prope est. Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione petitiones vestrae innotescant apud Deum.	Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde, want de Heer is nabij. Weest om niets bekommerd, maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed.

Gaudete is ook een kerstgezing, gecomponeerd in de 16e eeuw. Het werd gepubliceerd in de *Piae Cantiones*, een collectie van Fins-Zweedse kerkgezangen uitgegeven in 1582.

<https://www.youtube.com/watch?v=prMjHYFKkGM> (aanrader!)

**Refr. Gaudete, gaudete Christus est natus
ex Maria virgine gaudete
Gaudete, gaudete Christus est natus
ex Maria virgine gaudete**

Tempus ad est gratiae hoc quod optabamus
carmina laetitiae devote redamus R.

Deus homo factus est, natura mirante
mundus renovatus est a Christo regnante R.

Ezechielis porta clausa per transitur
unde lux est orta salus invenitur R.

Ergo nostro cantio psallat iam in lustris
benedicat domino salus regi nostro R.

(bron: Wikipedia)



Welkom

(bron: Welzijnszorg (WZZ) vanaf *Welkom u allen...*)

Verheugt u, want de Heer is ons nabij!
Openen wij de deur van ons hart, van ons huis voor Hem.
En laten we verbonden zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Welkom u allen, die samen met de wereldkerk de derde adventszondag viert.
Uitkijken naar Kerstmis, het feest van de menswording, is ieder jaar weer aangetrokken worden door het licht in een donkere tijd.
Dat is niet enkel spiritueel zo, de lezingen van vandaag geven aan dat het om concreet licht gaat voor concrete mensen die reëel in de duisternis zitten.
Mensen wiens hart gebroken is. Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven,
Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor.

Voor allen die in duisternis zitten, heeft God in Jezus een blijde boodschap.
Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen.
We kijken uit naar 'iemand' die de mantel der gerechtigheid draagt.
Iemand die iedereen bij de hand neemt en ons allen meevoert tot heiligheid.

Lichtritus en lichtlied (WZZ)



In de advent zien we uit naar Jezus,
het licht in ons leven, het licht voor de wereld.
Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht
voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.
Met het aansteken van de derde kaars op onze adventskrans
drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag
groeien, opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

*Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven.
Open mij voor uw liefde, o Heer ! (Taizé – melodie 'Jésus le Christ')*

Johannes is niet zelf het licht. Hij getuigt van het Licht.
Bij het aansteken van de derde kaars op onze adventskrans,
spreken we onze goede wil uit om zelf getuige te zijn van het licht,
om Gods licht te laten schijnen op situaties van onrecht en onverschilligheid.
God roept ons daartoe op, Hij die roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand
doen.

Lichtlied: Ik mag een lichtje zijn

<https://www.youtube.com/watch?v=F94DL8Zu5RQ>

Ik mag een lichtje zijn , al ben ik nog maar klein,
Een vlammetje dat danst in de wind.
Zo'n vrolijk helder licht , dat is zo'n mooi gezicht,
Kom er maar bij, het is voor ieder kind..



Gebed om ontferming

Wij zijn vaak stug en zonder vreugde.
Wij doen alsof wij geen hoop meer hebben.
Nochtans zou in U geloven
ons hoop moeten geven, God.
Daarom bidden wij U: Heer, ontferm U over ons.

Wij lopen elkaar achteloos voorbij.
Onze liefde gaat alleen naar diegenen die ons graag zien.
Daarom vragen wij U: Christus, ontferm U over ons.



-Wij zeggen dat wij christenen zijn,
maar wij vergeten dat Gij, Jezus,
ook in arme mensen en geslagen mensen
tussen ons verder leeft.
Daarom bidden wij U: Heer, ontferm U over ons.

God, vergeef ons als onze leefwijze uw Boodschap niet uitdraagt.
Wij willen het beter doen,
opdat uw Zoon mag geboren worden in een wereld waar liefde woont. Amen.

Openingsgebed

God, U die onder ons geboren werd als een Kind in een stal,
U roept ons op ons heil niet te zoeken in eigen haard en huis,
maar oog te hebben voor wie verzinken in grauwe armoede,
voor wie verstoken blijven van een menswaardig bestaan en huis.
Doe ons uw Stem horen, toon ons uw Aangezicht in Hem
die geen steen had om zijn hoofd op te leggen,
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eerste lezing: Uit de Profeet Jesaja (Jes. 61, 1-2a, 10-11)

1 De geest van de Heer God rust op mij,
want de Heer heeft mij gezalft.
Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,
en de geketenden de terugkeer naar het licht;
2 om het genadejaar van de Heer te melden.
10 Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer,
ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
mij gehuld in een mantel van heil,
zoals de bruidegom een kroon opzet
en de bruid zich met haar juwelen siert.
11 Want zoals de aarde groen voortbrengt
en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen,
zo laat de Heer God uw heil ontkiemen,
uw luister voor het oog van alle volken.



Tussenzang: Lc. 1, 46-48, 49-50, 53-54

refrein: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig.



Tweede lezing: (1 Tess., 5, 16-24)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

16 Wees altijd verheugd.

17 Bid zonder ophouden.

18 Dank God voor alles.

Dit verlangt God van u in Christus Jezus.

19 Blus de Geest niet uit,

20 kleiner de profetische gaven niet,

21 keur alles, behoud het goede.

22 Houd u ver van alle soort kwaad.

23 De God van de vrede,

moge Hij u heiligen, geheel en al;

moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam,

ongerept bewaard blijven

tot de komst van onze Heer Jezus Christus.

24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.



Lied: Omdat Hij niet ver wou zijn (ZJ 105)

<https://www.youtube.com/watch?v=BmxIJQjbyB0>

Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overall nabij is Hij mens'lijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

God van God en licht van licht, aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.



Evangelie: (Joh., 1, 6-8, 19-28)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

6 Er is een mens geweest, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
7 Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8 Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
19 Dit dan is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en Levieten
op hem afgestuurd met de vraag: `Wie bent u?'
20 Onomwonden kwam hij ervoor uit:
`Ik ben de Messias niet.'
21 `Wie dan wel? Bent u Elia?' vroegen ze.
`Die ben ik ook niet', antwoordde hij.
`Bent u soms de profeet?' - `Nee', zei hij.
22 `Wie bent u dan?' drongen ze aan.
`We willen een antwoord geven aan degenen
die ons gestuurd hebben. Wat zegt u over uzelf?'
23 Hij zei: `Ik ben een stem die roept in de woestijn:
`Maak recht de weg van de Heer'', zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.'
24 De afgevaardigden, die uit de kring van de farizeeën kwamen,
25 drongen verder aan en vroegen:
`Maar als u de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet,
waarom doopt u dan?'
26 Johannes gaf hun ten antwoord:
`Ik doop in water.
Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden:
27 Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te
maken.'
28 Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes aan het dopen was.



Overweging(en)

De derde zondag van de Advent heet zondag Gaudete, verheugt u. Genoemd naar de oude introïtus ontleend aan Filippenzen 4 : " verheugt u in de Heer ten allen tijd. Wederom zal ik zeggen: verheugt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.

De Heer is nabij. Weest om niets bekommerd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God".

Paulus geeft aan het einde van zijn brief een bemoediging aan de gemeente van Filippi. Verheugt u in de Heer ten allen tijd. De Heer is nabij. Dat betekent dat we blij mogen zijn dat de Heer dichtbij ons is. Eigenlijk helemaal geen Adventstekst. Maar door de eeuwen heen is de kerk deze tekst gaan lezen als: "Verheug je op de Heer, want Hij is nabij, Hij komt."

"Je verheugen op" heeft alles te maken met wachten op, verwachten, uitzien naar. We kunnen ons op iets of iemand verheugen. Op wat of wie ? Nu de vaccins één voor één beschikbaar geraken, kunnen we ons hopelijk verheugen op het einde van de coronacrisis. Oef, 2021 heeft toch iets om naar uit te kijken. Ik denk dat het lang geleden is dat mensen nog zo hebben verlangd naar een nieuwe tijd. We zullen elkaar weer mogen ontmoeten zonder masker, zonder angst. En mogen we ons dan verheugen, zoals ik grootouders al heb horen zeggen op het terug zien van hun kleinkinderen, in het 'echt' en niet meer via Zoom of Skype.

Dus eigenlijk is het niet zo moeilijk om 'verheugd' te zijn. We zitten allemaal in een 'adventsmodus', een tijd van verlangen en uitzien mét het verheugende gevoel dat het einde van de tunnel in zicht is en dat er een nieuw leven zich aandient.

Zich verheugen, het betekent 'blij zijn', vreugdevol. Zijn we dat ook écht ? Stralen we dat uit ? Als ik de teksten voor deze zondag lees, dan zouden we dat als christenen toch moeten zijn. Maar zo eenvoudig is het niet. We lijken zo vaak in de ban van het droevige. We zien eerder het halflege in plaats van het halfvolle glas. Christenen stralen vandaag de dag ofwel een enorme tristesse uit, omdat het niet meer is zoals vroeger, we onze boodschap niet meer verkocht krijgen en zoals het van Johannes vandaag gezegd wordt, we roepende zijn in de woestijn... ofwel juist het omgekeerde, een onaangepaste uitbundigheid, zoals bij de zgn. 'evangelische groepen' die luid zingen en zwaaien 'halleluja' en overall Jezus bij sleuren en op wolken leven. Zo'n naïeve goedgelovigheid is geen spek voor onze nuchtere bek.

Maar wat is dan onze échte vreugde, die 'kerstvreugde' waar zo weinigen van lijken wakker te liggen dezer dagen? Geef toe, wie zal echt kerst beleven ... thuis, alleen, zonder 'viering', zonder te mogen samen komen en feest vieren ? Want het mag allemaal niet ...

Tijd dus om op zoek te gaan naar wat onze 'vreugde' is en hoe we dat als christenen kunnen uitstralen ... Zoals mij zo vaak overkomt, - tot mijn diepe vreugde - werd het me onverwacht de voorbije week tot tweemaal toe in mijn schoot geworpen ('genade' noemden ze dat vroeger). Bij het zoeken op Youtube naar een lied over vreugde voor in deze viering, kwam ik bij Sela met 'Vreugde van mijn hart' (*zie verder in de viering*). Ik geef toe, eerst was ik nogal sceptisch... maar de 'open' Broerekerk uit Bolsward, daar heb ik iets mee, en ik begon te luisteren, geraakte in de ban van het frêle stemmetje van Kinga Ban, de 'eerlijk' lijkende zangeres, en toen ik in het commentaar las dat ze intussen gestorven is na een lange slepende ziekte en ze dus al zwaar ziek was toen ze dit zong, ja dan weet je wat 'vreugde' is. Het is niet zomaar 'fun' omdat het leven dat ook niet is. Het zit dieper van binnen en heeft te maken met zich oneindig

bemind weten door God, voor wie je mag zijn wie je bent ook in je broosheid en kwetsbaarheid, die je nooit zal laten vallen en die je kracht geeft waardoor je alles aankunt. De tweede ervaring lag in dezelfde lijn, ook vreugde te midden van verdriet, licht te midden van duisternis, meer kan ik er niet over kwijt. Het doet me alleen zeggen/wensen: mag vreugde ook echt jou overkomen (wat, hoe het doet er niet toe) en jouw deel zijn, t.t.z. wonen in je hart. 't Is ook vaak dichter bij te vinden dan we denken; en we stralen het meer uit dan we vermoeden.

Miguel Dehondt

Suggesties voor homilie vanuit de liturgiemap van Welzijnszorg.

'Onder u staat Hij die gij niet kent!'

Het staat er nogal nadrukkelijk. Er staat niet... 'Hij staat er misschien' of 'het zou kunnen dat Hij er staat ...' Neen, er staat: 'onder u staat Hij die gij niet kent!'

Hij staat er, Hij is er (Gods naam!), Hij bestaat

Onder u, tussen u, in de gemeenschap, in de concrete realiteit, wat het evangelie betreft: in Betanië ...

Je kent Hem niet, ... herkent Hem niet, erkent Hem niet, ...

De lezing die we juist hoorden, staat helemaal in het begin van het Johannesevangelie. De evangelist drukt in die eerste verzen van zijn evangelie, nogal poëtisch, maar zeer indringend zijn geloof uit, (we lezen het ook op kerstdag).

We moeten die verzen dan ook lezen als een geloofsgetuigenis. In de komende verzen is 'het Woord' Jezus.

In het begin (bij de schepping) was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Alles is door Hem geworden. In Hem was leven en dat leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan.

En dan komt het stukje dat we juist hoorden: Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes, deze kwam om te getuigen van het licht... Het gaat dus om iets zeer essentieel. De Doper verwijst, getuigt ... maar in wezen gaat het om het 'verstaan' van de mens, de wereld, de kosmos, de onderlinge verhoudingen, de oorsprong van de dingen, de eindbestemming. Het gaat om alles, de kern van alle dingen. En voor Johannes is de kern van alle dingen een persoon, iemand, Jezus van Nazareth, het woord dat vlees wordt, het licht dat alle duisternis verdrijft, de oorsprong en de eindbestemming ... Jezus Christus.

Jesaja omschrijft Hem in de eerste lezing heel mooi, maar vooral zeer dienstbaar en sociaal. Als iemand die gezonden is om aan armen de blijde boodschap te brengen, om te genezen wier hart gebroken is, gevangenen hun vrijlating te melden en wie opgesloten zijn vrijheid.

Wat betekent dit alles? Wat zijn we daarmee ?

Dit geloof, deze visie heeft ingrijpende consequenties.

Niemand, niemand is Heer of God, dan God alléén.

Wij, wij staan als 'gelijken' 'onder' de schepping, wij zijn niet de schepper.

Er is altijd iets of iemand vòòr ons, en wij zijn nooit 'het ultieme', het laatste.

Wij bepalen niet wat goed of kwaad is, wat gerechtigheid is. Alleen de Heer doet gerechtigheid ontluiken. We zouden immers vooral eigen voordeel zoeken. Goed is wat ik goed vind, of waar niemand last van heeft.

Neen, Gods gerechtigheid staat boven die van de mensen ... en maar goed ook.

Het is goed te beseffen dat de overheersende visie in onze westerse samenleving haaks staat op deze Bijbelse visie. Wij tolereren grote en toenemende ongelijkheid. Welzijnszorg bestaat al meer dan 50 jaar en al die jaren kaart deze organisatie de ongelijkheid aan. Jammer genoeg neemt deze ongelijkheid eerder toe dan af. Wij vinden het normaal dat iemand 10 of 20 huizen heeft en een ander er geen heeft. Wij tolereren dat er mensen zijn die zichzelf macht toe-eigenen en het altijd voor het zeggen willen hebben, terwijl anderen altijd aan het kortste eind trekken.

We dromen het misschien anders, maar zolang er mensen zijn die op hun vierkante meter god willen zijn, blijft voor velen de duisternis.

Het kan ook anders. Als het op wonen aankomt zijn jonge mensen uit de bijzondere jeugdzorg bijvoorbeeld een erg kwetsbare groep. Omwille van een moeilijke thuissituatie hebben ze in een instelling verbleven. Eens 18 jaar moeten ze op eigen benen staan, zelf voor een inkomen zorgen en op zichzelf gaan wonen. Ik hoef u niet te vertellen dat dit voor veel jongeren bijzonder moeilijk is. In Pelt, in het noorden van Limburg, is er het Credohuis. Een project dat mede door Welzijnszorg gesteund wordt. In het Credohuis kunnen dak- en thuisloze jongeren terecht voor ondersteuning en groei naar zelfstandigheid. Eén van de vrijwilligers in het huis verwoordt het zo: "Vanuit onze christelijke overtuiging zetten we ons in voor deze gasten. Met liefde, tijd en aandacht gaan we op zoek naar de verborgen bekwaamheid en identiteit van elke jongere, zodat hij een volwaardige plek krijgt in onze maatschappij."

Is dat niet blijde boodschap brengen?

Als christen mogen we mensen van hoop zijn, die aangeven dat ons een andere samenleving voor ogen staat. En ja ook, dat we bereid zijn onze levensstijl aan te passen, ons te bekeren opdat Gods licht over ieder zou mogen schijnen. Opdat deze wereld een huis wordt voor iedereen.

Vandaar is het van belang dat we projecten van Welzijnszorg steunen. Dat we samen met mensen in armoede onze stem verheffen, versoberen in eigen levensstijl, dat we, wanneer we beslissingen nemen in verenigingen of in de politiek, steeds de vraag stellen wat de gevolgen zijn voor mensen in armoede. Vooral de grote ongelijkheid moet teruggedrongen worden.

Ook in onze gemeenschap staat vandaag iemand die het licht is voor onze wereld. Hij is er, ik geloof. Van Hem getuigen is een belangrijk teken van hoop voor allen. Amen



HET ZAL NIET 'IETS' MAAR 'IEMAND' ZIJN (WZZ)

Hoop brengen in bange tijden,
recht laten geschieden waar veel onrecht is,
genezing voor wiens hart gebroken,
bevrijding voor wie vast zit in oordeel en in angst.
Van mooie woorden zal het heus niet komen,
papier is heel geduldig weet u wel.
Door wijsheidsstromen vloeiden vele woorden,
massa's ideeën raasden door de geschiedenis.
Zij die arm zijn trekken nog steeds aan 't kortste eind,
rijken willen vooral rijker worden.
Neen, de boodschap is dat ieder hoop mag putten,
dat ieder vree en vreugde, toekomst vinden mag.
't Zal gebeuren dat een ongekende op zal staan,
midden tussen jullie door zal lopen,
angst en wanhoop met zich meeneemt
en een spoor van licht en goddelijke vonken achter laat.
Geloof dat Hij te kennen is in de kleine goede daden,
de zorg, het volgehouden mededogen,
de blijdschap, de verwondering om het goede en het schone,
en meest van al, waar Hij aan kleine mensen recht verschaft.

(Kris Buckinx, april 2020)

We kennen die woestijn, God,
waar Johannes
uit te voorschijn kwam.
De eindeloze eentonigheid
van ons bestaan,
hier en daar verschrompeld
tot wat aardse drukte
en soms wat opwinding en sensatie:
een felle zandstorm om niets.

We kennen die woestijn, God,
waar Johannes
uit te voorschijn kwam.
Maar wij weten ook
dat die woestijn kan bloeien
met duizend miniaturen
in het zand,
dat deze wereld,
met zoveel goede mensen,
kan veranderen in een oase,
als wij U maar niet ontlopen,
ons niet verschuilen
voor uw Aangezicht. (Manu Verhulst)



Woorden van geloof (WZZ)

Ik geloof in de Ene,
Onnoembare, Onvatbare, de ons Overstijgende – ‘God’,
die Ene van joden en christenen
die dan per definitie ook de God van al die anderen is.

Ik geloof dat Hij altijd anders is
dan hoe wij over Hem denken.
En... almachtig is Hij enkel in de Liefde.

Ik geloof dat Hij ons geschapen heeft met de opdracht:
kies het leven ! Ga je weg !
Uit Hem zijn wij allen en naar Hem keren we allen terug.

Ik geloof dat Hij doorheen de geschiedenis
van het volk van Israël getoond heeft
hoe Hij – de Oneindige – nabij is,
naar mensen op zoek is.
En ik geloof dat Hij in Jezus
ons het dichtst nabij gekomen is,
omdat Hij in Jezus ons oproept tot de hoogste menselijkheid.

Ik geloof dat Hij ook nu onder ons wil wonen,
dat zijn Geest ons inspireert en stuwt
en spreekt doorheen onze diepste verlangens.

Ik geloof dat die Geest mensen met elkaar verbindt
in relaties van vriendschap, huwelijk en gemeenschap –
een gemeenschap van verbondenheid,
over alle grenzen heen.

En ik geloof in vergeving en verzoening
omdat die ons van Godswege in Jezus is toegezegd.
‘Vrees niet’... klinkt het 365 keer in de Bijbel.

Elke dag opnieuw mag dat woord dus in onze oren klinken.
‘Vrees niet!’
‘Vrede!’ Sjalom ! (Zuster Godeliph Deruwe)

Voorbeden (WZZ)

*We spreken al onze zorgen, al onze vragen uit voor God.
Hij gaat geen vragen, geen zorgen uit de weg.*

Bidden wij
voor de velen die in woord en daad getuigen van het Licht:
voor de vele vrijwilligers die blijven opkomen voor mensen in armoede,
voor hen die onrecht op de woonmarkt blijven aanklaarten,
voor hen die in vele contacten de hoop blijven voeden,
dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.
Laat ons bidden



Bidden wij

voor mensen die hun tijd en energie steken in het leggen van verbindingen,
voor hen die mensen samen brengen en samen houden
vanuit een grote bezorgdheid voor elkaar.

Voor hen die toekomst willen maken voor alle mensen,
voor hen die iedereen uit de marge willen halen; vooral de kleinste, de meest
kwetsbare. Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.
Laat ons bidden

Bidden wij

voor mensen die hun best doen om voor henzelf en hun gezin
een sober, maar kwalitatief goede woonst te maken.

Ondanks goede wil en inspanningen slagen ze daar niet altijd in,
vaak door omstandigheden buiten hun wil.

Dat ze zich niet schuldig voelen of beschaamd,
dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.
Laat ons bidden

Bidden wij voor onszelf, uitkijkend naar het feest van Kerstmis.

Dat onze levensstijl getuigt van een juist aanvoelen,
solidariteit en dienstbaarheid zijn wezenlijker dan consumeren en gezelligheid.

Bidden we ook voor de zieken uit ons midden, voor hun mantelzorgers
en voor allen die in eenzaamheid leven in deze donkere tijd.

Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen.

*Heer, deze en al onze vragen leggen we U voor.
Dat ons gebed als wierook naar U mag opstijgen,
wetend dat geen enkele vraag U onberoerd laat.
Zorg voor ons, Heer, vandaag en alle dagen.
Amen*

Lied: Advent is dromen dat Jezus zal komen

<https://www.youtube.com/watch?v=-IEh-SyMuz8>

Advent is dromen, dat Jezus zal komen
Dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen, dat Jezus zal komen.

En weer in geuren en kleuren herhalen,
Wat wij al weten uit oude verhalen:
Herders en sterren, een stal en een kind..
Omdat het Kerstfeest weer begint.



(en heb je ook een glimlach op je gezicht na het zien van het filmpje ?)

Gebed over de gaven (WZZ)

Heer, hier zijn het brood en de wijn,
eenvoudige tekens van menselijke inspanningen en verlangens.
In deze tekens wilt U aanwezig komen in ons midden.
In deze kring van mensen breekt U uzelf als brood, deelt U uzelf als wijn.

Schenk ons openheid voor elkaar,
dat wij elkaar meer en meer zouden zien, zoals U ons ziet.
Amen

Groot Dankgebed

Wij danken U dat U een God van mensen bent,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
U hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend bent U, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer, ...

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die U geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

INSTELLINGSVERHAAL

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die U hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
U, die het welzijn van de mensen wilt,



en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als wij uw kinderen zijn, God,
dan zijn wij één grote familie, één weefsel,
een vangnet voor elkaar,
en mogen wij U noemen: onze Vader.
En daarom mogen wij samen bidden:
Onze Vader...



Beweeg ons hart tot verzoening, zet ons aan tot daden van solidariteit,
dan kunnen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk...

Vredeswens

Moge wij vandaag
en in heel deze adventstijd
voor elkaar een licht zijn in de duisternis.
Gods vrede zij altijd met u.

Lam Gods

Communie

Lied: Vreugde van mijn hart (live) | Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=obaBqTMHNUQ>

Ziet U mijn rusteloze hart
dat naar U vraagt, op antwoord wacht.
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart.

Jezus, laat Uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.
Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer
U, de vreugde van mijn hart.

Water dat opwelt uit een bron
de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft
het nieuwe leven door de Geest

Jezus, laat Uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn,
U die mij naar het water leidt
een bron in de woestijn

Vrede vervult mijn hart.
Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer
U, de vreugde van mijn hart.



De zangeres in dit lied **Kinga Esther Ban** stierf op 6 mei 2019 aan borstkanker.

Zie:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinga_B%C3%A1n

Slotgebed

God, U die deze wereld levensadem geeft,
U die alles in allen tot stand brengt,
tot U bidden wij en wij mogen U noemen:
Gerechtigte, Barmhartige,
Licht voor deze wereld,
Vrede voor altijd.
Wek ons tot leven,
doe ons kracht zijn,
vreugde in ons midden.
Geef ons moed en volharding
opdat wij anderen zouden doen leven
als nooit tevoren.
Wij bidden U:
laat uw aangezicht
lichten over ons bestaan,
behoed ons en zegen ons. Amen.



Zending en zegen

Verwachtingsvolle mensen,
mensen met een toekomst,
op weg naar de ander
om te delen waar dat nodig is,
om recht te maken wat krom is,
moge God ons daartoe zegenen
opdat we voor elkaar tot zegen kunnen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dessertje:

Couragelied: Een mens leeft toch meer dan alleen maar van brood.

<https://www.youtube.com/watch?v=LPtC3eheSjM>

Een couragelied in coronatijd aangeboden door Ikaros vzw.

Het bijgaand filmpje bevat beelden van de sfeervolle kerstverlichting in De Panne, december 2020.

De tekst werd geschreven door Stephan Houtman en Rik Decramer op de bestaande muziek van het lied ' Laat ons een bloem ' van Louis Neefs.



PROTOCOL VOOR EEN CORONA GERELATEERDE KERSTSTAL IN HET JAAR 2020

1. Maximaal 4 herders zijn toegestaan in de kribbe. Zij moeten een mondkapje dragen en de sociale afstand respecteren. Hun schapen laten ze best op het droge in het veld.
2. Geen enkele herder mag 65 jaar zijn of ouder, want dan behoort hij tot een risicogroep.
3. Jozef, Maria en het Kind Jezus mogen samen blijven omdat ze deel uitmaken van dezelfde familiebubble die voor gesloten herbergen stond.
4. De ezel en de os moeten een officieel certificaat van niet-besmetting hebben, afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
5. De drie koningen worden 15 dagen in quarantaine gehouden,

onafhankelijk van de uitslag van hun Covid-test, want zij komen van buiten de Schengenzone. Het is begrijpelijk dat zij geen geschenken bij hebben aangezien de winkels gesloten zijn.

6. Stro, mos, dennentakken en andere decoraties moeten gedesinfecteerd worden.
7. Een engel, die over de kribbe vliegt, is niet toegestaan omwille van het aerosoleffect dat door het klapperen van zijn vleugels wordt geproduceerd.
8. Het engelenkoor is, omwille van het risico op besmetting, beperkt tot één deelnemer. Veiligheidshalve, ver aan de hemel, mag hij zonder mondkapje zijn liederen zingen, vloeiend en klaar.
9. Alle niet-essentiële deelnemers (Romeinen, ramptoeristen ...) zijn verboden.
10. Pilatus zal u als ervaringsdeskundige, in alle onschuld, uitleggen hoe u uw handen moet wassen.

PS: Dit alles in de hoop dat het 'nieuwe normaal' er is tegen het nieuwe jaar.