

Pinksteren 31 mei 2020

–

decanaat Poperinge

Als aperitief: Pinksterlied - Stef Bos

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Dit lied werd tijdens de pinksterviering van PKN op zaterdag 8 juni 2019 in Bolsward (uitgezonden door KRO-NCRV) gecombineerd met het bekende pinksterlied '**Geest van hierboven**' dat werd gezongen door het jongerenkoor Samen op weg uit Houten.

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht
hemelse vrede, deel u nu mede
aan een wereld die u verwacht



<https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24>



Inleiding

Wat kun je je voorstellen bij ...de Heilige Geest?
Een gemoedstoestand, sfeer, omstandigheden,
geest, lucht waarin je leeft...?
De Geest heeft te maken met hoe je met elkaar omgaat.
Elkaar niet alleen verwarmen,
maar elkaar in vuur en vlam zetten.
Uitdagende dingen doen
die je tevoren nooit had verwacht of bedacht.
Nieuwe energie, nieuwe trouw
waarmee je weer verder kunt,
veel verder dan je ooit had gedroomd.
Angst en weerstand smelten weg ten gunste van openheid.
Vanuit je binnenste breekt een kracht naar buiten
die je nooit voor mogelijk had gehouden.
Wie zich aan die Geest gewonnen geeft,
heeft het pinkstervuur beleefd, zoals eertijds de apostelen.



Bidden om de gaven van de Geest:

Pinksteren is de afronding, het orgelpunt van Pasen.
Dank zij de heilige Geest die over ons neerdaalt
worden wij ten volle paasmensen.
Zeven staat symbool voor die volheid.
De gave van de Geest is dan ook zevenvoudig.



Ik ben het vlammetje van geduld.

Dikwijls word ik gedooft als mensen morren tegen elkaar
omdat het niet vlug genoeg gaat naar hun zin.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van het geduld.

Ik ben het vlammetje van vriendelijkheid.

Als ik vele zure gezichten zie, doof ik uit,
maar bij een hartelijke goeiedag, ga ik weer branden.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de vriendelijkheid.

Ik ben het vlammetje van de dankbaarheid.

Ik doof uit als mensen het allemaal vanzelfsprekend vinden
wat ze allemaal krijgen.
Maar ik ga feller branden
als er welgemeend 'dankjewel!' gezegd wordt bij een attentie.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de dankbaarheid.

Ik ben het vlammetje van de vergeving.

Ik ga branden als er na de zoveelste ruzie
toch weer vergeven wordt.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van de vergeving.

Ik ben het vlammetje van de eerlijkheid.

Ik ga uit wanneer iemand de waarheid geweld aandoet,
wanneer iemand iets wegneemt wat van een ander is.
Ik ga weer branden als mensen hun fouten durven toegeven.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van eerlijkheid.

Ik ben het vlammetje van de vrede.

Op zoveel plaatsen in de wereld
word ik gedooft door oorlog en geweld.
Maar hevig ga ik branden
als mensen vredevol met elkaar leven.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van de vrede.

Ik ben het vlammetje van vertrouwen op God.

Ik houd op te branden
zodra mensen hun zekerheid zoeken in geld en rijkdom.
Maar ik verwarm het hart
waar mensen in hun leven
ruimte geven aan Gods initiatief.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur van Godsvertrouwen.

Kom, o Geest:

(Zr. Nel)

Geest van liefde, kom in mijn hart,
maak het barmhartig en edelmoedig.

Geest van wijsheid, kom in mijn verstand,
maak het begrijpend en betrouwbaar.

Geest van vrede, kom in mijn handelen,
maak het mild en trouw.

Geest van vreugde, kom in mijn gemoed,
maak het blij en geduldig.

Geest van goedheid, kom in mijn oordeel,
maak het rechtvaardig en eerlijk.

Geest van vriendelijkheid, kom in mijn dienstbaar zijn,
maak het respectvol en waarachtig.

Geest van bescheidenheid, kom in mijn leven,
maak mij nederig, echt en vol overgave aan uw liefde.



We zingen mee met de broeders van Taizé:

Holy Spirit come to us (Tui amoris ignem)

<https://www.youtube.com/watch?v=gl2zZ0Szji8&list=PLYyPrI71w2pFIIBRCJrR-hYmaXAHbaz9y>

Holy Spirit come to us,
Kindle in us the fire of your love.
Holy Spirit come to us.
Holy Spirit come to us

Kom tot ons, o heilige Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilige Geest,
woon in ons, o Heilige Geest.

Jesus said it is by your love
For one another
That everyone will recognize,
You as my disciple.

Jezus zei: 'het is door jouw liefde
voor elkaar
dat iedereen zal herkennen
dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Jesus said, no one has greater love
than this, to lay down one's life
For those one loves.
We know all by this
That Christ laid down His life for us.
This is love
It is not we who had loved God
But God who loved us.

Jezus zei: 'niemand heeft groter liefde
dan dit, dat hij zijn leven geeft
voor hen die hij liefheeft.'
Door dit alles weten wij dat Jezus
zijn leven gegeven heeft voor ons.
Dit is de liefde
Het is niet wij die God hebben liefgehad
maar God die ons heeft liefgehad.

Holy Spirit come to us,
Kindle in us the fire of your love.
Holy Spirit come to us.
Holy Spirit come to us

Kom tot ons, o heilige Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilige Geest,
woon in ons, o Heilige Geest.

Openingsgebed

Kom, Heilige Geest en daal als een vuur over onze wereld,
dat wij warmte aanreiken aan wie in de kou staan,
dat geestdrift ons mag aansteken
en dat mensen elkaars taal leren spreken en verstaan.
Geest van God, daal als een licht over ons leven,
herschep ons wanneer we moedeloos zijn en angsten onze idealen verdringen.
Geest van God, beziel ons opdat uw liefde onze harten loutert.
Wees een gids voor wie leeg en krachteloos door het leven gaan.
Kom dan, Heilige Geest, die in ons bidt en in ons werkt.
Blijf ons doordringen met uw gaven en blaas uw Adem door ons heen. Amen.

Eerste lezing: Uit de Handelingen van de Apostelen (Hand. 2, 1-11)

- 1 Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren alle leerlingen op één plaats bijeen.
- 2 Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
- 3 Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten.
- 4 Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
- 5 Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
- 6 Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
- 7 Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
'Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
- 8 Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
- 9 Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
Pontus en Asia,
- 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
- 11 Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.'



Antwoordpsalm: Ps. 104 (103) 1ab, en 24ac, 29bc-30,31 en 34

Refr.: Maar zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. Alleluia

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God !

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;

Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen.



Tweede Lezing: Uit de eerste Korintiërsbrief (1Kor. 12, 3b-7. 12-13)

Zusters en broeders,

3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:

`Jesus is vervloekt',

en niemand kan zeggen:

`Jesus is de Heer', tenzij onder invloed van de heilige Geest.

4 Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.

5 Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.

6 Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.

7 Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.

12 Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.

13 Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.

Lied: Kom, Schepper Geest (ZJ 409)

Kom, Schepper Geest daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods,
Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zeventvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

https://www.youtube.com/watch?v=446A5X_AUb0

Veni, creator Spiritus
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexteræ
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus,
ductore sic te praeviso,
vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.

<https://www.youtube.com/watch?v=cDhYGdK0KQg>

Evangelie: Johannes 20, 19-23

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19 Op de avond van de eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.

Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!'

20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.

21 `Vrede', zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.'

22 Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest', zei Hij.

23 `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.'



Overweging(en)

De Geest van het Begin.

Ambroos Remi Vandewalle (o.praem.) zaliger zei eens in een conferentie: "Dankzij de ervaring van vergeving en verzoening, van de barmhartigheid, konden de apostelen getuigen in een taal voor iedereen verstaanbaar." Het is een taal van het hart, van de liefde. Welk beeld is passender dan vuur. Vuur in de vorm van een tong. We hebben een tong nodig om te spreken. Vergeving en verzoening, barmhartigheid ervaren gebeurt via de taal van het hart. Er is tijd nodig om dit te verstaan, om te geloven dat het kan, om te vertrouwen in mogelijkheden tot een nieuw begin.

De apostelen waren bang. Ze zaten opgesloten in hunzelf. Ze hebben de gebeurtenissen met Jezus, hun tocht met de Messias niet begrepen. Langzaam ervaren ze de Verrijzende in hun midden – vrede. Ze komen tot het besef dat God meegaat in hun Galilea, het dagelijkse leven. Door de Geest van het Begin, de Rouach, hebben ze hun angst overwonnen. Ze kwamen opnieuw tot leven. De levensadem is de scheppende Geest. Wat je ook hebt gedaan, hoe ver weg je ook bent afgedwaald van je hart, van je oorsprong, Gods barmhartigheid is er onvoorwaardelijk. Je wordt er warm van. Je voelt een energie naar buiten komen. De kracht van hierboven. Licht ook dat ons verstarde geest als het ware openbreekt voor een nieuw begrijpen van dat innerlijke vuur. Je kunt voor iets warm lopen, vuur zet je in beweging.

De ervaring van de Geest van het Begin is mij niet vreemd in de ontmoetingen met zieken, psychisch kwetsbare mensen. In gesprek mag ik deelgenoot worden van hun afgesneden zijn van het 'gewone' leven, soms zelfs van de realiteit. Aanwezig komen in hun lijden zonder te oordelen, zonder hun gedachten te willen corrigeren of hen hoe dan ook te willen helpen maar nabij te zijn, is al helend op zich. Je geeft hen terug aan hunzelf. Dat vraagt dat jezelf dicht bij je oorsprong blijft. Als je je met de eigen kwetsbaarheid, schaduwkanten hebt verzoend en als je je laat beminnen door God in mensen, hoef je je niet meer te bewijzen. Je kunt de ander dan onbevooroordeeld ontvangen in je eigen 'Huis'. Dit is de plek waar de Geest van het Begin, de levensadem je recht op doet staan. Die levensadem zorgt dat je stevig gegrond bent. Lucht en aarde, de spiritualiteit van boven en beneden worden door de Rouach geïncarneerd in zorg, nabijheid, barmhartigheid, in het heel concrete van iedere dag. Doodgewoon en onbevangen, geduldig en vredig, dankbaar en eerlijk, vriendelijk en teder...vruchten van de Geest?

Als je dus jezelf aanvaardt zoals je kunt zijn, niet zoals anderen denken dat je moet zijn, maar vanuit de goddelijke barm- (warm-)hartigheid, groeit er vrede en eenvoud. Je vindt de gepaste houding en woorden om de medemens recht op te helpen. De manier van 'aanwezig zijn' kan wonderen doen. De ander bloeit open omdat de Geest van het Begin zacht binnenstroomt door het loutere gebaar van respect en eenvoudige nabijheid. Je wordt instrument van Gods genade, Gods liefde en dat is voelbaar bij de medemens. Die naaste begrijpt deze taal. We hoeven ons niet te bekommeren over die kracht, dat licht. Het gebeurt zoals bij de schepping in de moederschoot. Woordeloos maar krachtig.

Geest van God,
die mensen bij elkaar brengt
en tot gemeenschap maakt,
ontsteek in ons het vuur van toen,
opdat uw Boodschap weer verstaanbaar wordt.

Geest van God,
beziel, zoals weleer,
de mensen die iets van uw werk durven doen:
die schoonheid scheppen
en warmte tussen mensen brengen.
Die kunnen toveren met materie,
die dankzij kleuren en klanken
emoties maken en gedachten brengen.
Beziel hen, Geest van God,
dat zij niet wegwijnen
in de hypocriete leegheid van commercie,
in hun ijdel zoeken naar effecten.

Geest van God,
geef uw warme liefde
aan de mensen die geslagen en gekwetst,
vernederd en verlaten werden.
Behoed hen voor verbittering
en houd de wanhoop uit hun hart.
Wees hun moeder en hun vader,
hun thuis waar zij op adem komen
en de vrede vinden.

Geest van God,
die mensen geneest en gebroken harten herstelt,
ontsteek in hen het vuur van toen,
zodat zij vandaag uw levende Boodschap worden.
Een Boodschap van hoop voor elke mens,
een Boodschap zo uitnodigend nabij.

Manu Verhulst



O Ignis Spiritus - Hildegard von Bingen

<https://www.youtube.com/watch?v=-l1i4Hb924Q>

O ignis spiritus paracliti,
vita vitae omnis creaturae,
sanctus es vivificando formas.

O geestesvuur dat onze pleitbezorger is,
leven des levens van ieder schepsel,
Gij zijt heilig door het tot leven
brengen der vormen.

Sanctus es ungendero
periculose fractos;
sanctus es tergendero
fetida vulnera.

Gij zijt heilig omdat u hen zalft
die gevaarlijk gewond zijn,
Gij zijt heilig omdat u
de stinkende wonden afwist.

O spiraculum sanctitatis,
o ignis caritatis,
o dulcis gustus in pectoribus
et infusio cordium
in bono odore virtutum.

O adem der heiligheid,
o vuur der liefde,
o zoete smaak in de borst,
u doordrinkt de harten
met de goede geur der deugden.

O fons purissimus,
in quo consideratur
quod Deus alienos colligit
et perditos requirit.

O zuiverste bron
waarin geschouwd wordt
hoe God de vervreemden verzamelt
en de verlorenen poogt terug te vinden.

O lorica vitae
et spes compaginis membrorum
omnium et o cingulum honestatis
salva beatos.

O schild des levens,
o hoop aller leden op eenwording
en o gordel der eerbaarheid,
red de zaligen.

Custodi eos
qui carcerati sunt ab inimico,
et solve ligatos
quos divina vis salvare vult.

Behoed hen
die geketend zijn door de vijand
en maak de geboeiden los,
de heilige kracht wil hen redden.

O iter fortissimum
quod penetravit omnia;
in altissimis et in terrenis
et in omnibus abyssis
tu omnes componis et colligis.

O rotsvast pad,
dat in alles is doorgedrongen;
in de hoogste plaatsen en in de vlakten
en in alle afgronden
vormt en verenigt Gij allen.

De te nubes flunt,
aether volat,
lapides humorem habent,
aquae rivulos educunt,
et terra viriditatem sudat.

Uit U drijven de wolken,
jagen de ijle luchten voort,
druipen de stenen van vochtigheid,
voeden de wateren de beken
en dampst de aarde van groene vruchtbaarheid.

Tu etiam semper educis doctos
per inspirationem Sapientiae
laetificos.
Unde o laus tibi sit,
qui es sonus laudis,
et gaudium vitae,
spes et honor fortissimos
dans praemia lucis.

Ja zelfs leidt u altijd de wijzen
die verblijd zijn
door de inblazingen der wijsheid.
Daarom zij u de lof
die zelf de klank des lofs zijt
en de vreugde des levens,
hoop en krachtige eer
die de beloning geeft van het licht.

Uitvoering: Emily van Evera

Vertaling Ensemble Cercamon



Woorden van geloof

(Leen Verbanck)

Ik geloof in God die onder ons leeft,
die van ons houdt en die daarom onze God wil zijn.
Ik geloof dat Hij alles wat bestaat geschapen heeft,
dat het mooiste van heel die schepping
Jezus Christus is,
zijn beeld en gelijkenis bij uitstek.

Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is,
Heer van allen,
en toch mens als de mensen.

Zijn keuze was duidelijk:
een mens naar Gods droom te zijn,
recht door zee,
niet morgen, maar vandaag.
Een mens voor mensen, een God voor mensen,
ook al was onbegrip en veroordeling het gevolg van deze keuze.
Ik geloof dat het de moeite waard is
op Hem te gelijken.

Ik geloof dat zijn Geest ons samenroept
om te leven in verbondenheid met elkaar,
om samen te doen wat Hij ons heeft voorgedaan:
elkaar helpen, elkaar over de eigen beperktheid heen tillen
en verder helpen.

Ik geloof dat wij zó kunnen merken
dat Jezus Christus leeft en werkt door ons,
en dat zijn werk nog altijd verder gaat.

Ik geloof dat Pinksteren heel ons leven duurt
en dat die Geest van Jezus ons zal leiden
naar allen rondom ons of ver van ons
die zwak of moedeloos zijn
en dat voorbij onze eigen grenzen. Amen.

Voorbeden

*Zoals geen enkel vuur kan branden zonder zuurstof,
zo kan ook ons gelovig engagement niet zonder het gebed.
Laat ons daarom bidden, zoals we dat elke week doen, 'bidden voor'.
Zo geven we zuurstof aan het laaiend enthousiasme van Gods Geest.*

Vuur, verteder ons tot **liefde**, dat wij mensen
goede woorden van hoop en vertrouwen toespreken.

Vuur, ontsteek in ons een gloed van **vriendelijkheid**,
dat wij een warm hart kunnen leggen in een glimlach,
in een attentie, in een gebaar van medeleven.

Vuur, brandmerk ons met **trouw**, dat wij ons gegeven woord levend
houden, dat wij dwars door alles heen mensen niet loslaten.



Vuur, laat ons gloeien van **tederheid**,
dat wij gevoelig worden voor wat broos is,
voor wat door hardheid van mensen wordt gekwetst.

Vuur, laat **geduld** ons verwarmen, dat wij steeds opnieuw ondanks
ontgoocheling en pijn, krachtig blijven geloven in een nieuw begin.

Vuur, omhels ons met **ingetogenheid**,
dat wij in de drukte van het leven ontvankelijk
blijven voor Gods kracht, de dragende grond van ons bestaan.

Vuur, wakker in ons het **enthousiasme** aan,
dat wij geestdriftig zijn, dat wij durven dromen van een nieuwe
wereld, dat wij leven naar Gods woord, de weg tot vol leven.

Onze Vader

Weesgegroet

Of kijkend naar een Mariabeeld kun je (zingend) bidden:

DE VELDKAPEL

https://www.youtube.com/watch?v=X7GS_xPFy_g

Het wemelt in de mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel,
De takken van de grote linde deinen, rondom de veldkapel.
Maria hoort de zoete litanieën
der boerenkind'ren en der honigbieën.
Ave Maria, ave Maria

Een paradijs van bloemen ziet men spruiten, nabij de veldkapel,
Terwijl de vogels in de takken fluiten, rondom de veldkapel.
Maria hoort, in 't heilig avondzwijgen,
een jubelsalm van nachtegalen stijgen.
Ave Maria, ave Maria.

De paterabdij Sint-Sixtus ademt vrede, nabij de veldkapel.
Zij richten vroom hun stille bede, rondom de veldkapel.
Maria hoort, terwijl de sterren glanzen,
De naklank van de laatste rozenkransen.
Ave Maria, Ave Maria.



Slotgebed

Waaierende Geest van God,
Gij die bij de leerlingen van Jezus
hun angst en hun drang naar zelfbehoud
hebt weggenomen,
Gij die hen in vuur en vlam hebt gezet
om overal en aan iedereen
de Blijde Boodschap te verkondigen
dat er in Jezus Christus leven is,
en wel in overvloed,
waai vandaag krachtig in onze gemeenschap,
vuur ieder van ons aan
om, op de plek waar we leven en werken,
in vrijheid en vertrouwen,
gestalte te geven aan Jezus' liefde. Amen.



Lied: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (ZJ 410)

https://www.youtube.com/watch?v=JIJdG_v6qKo

na na na – versie: <https://www.youtube.com/watch?v=YtDij1lBcjI>

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield, maak één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.



Dessert(buffet):

Het bestaat:
het nieuwe leven door de Geest van God.

Het bestaat:
Pinksteren,
je openstellen,
bevrijd worden,
nieuw worden,
eensgezind bij elkaar,
één van Geest.

Het bestaat:
de nieuwe adem,
de ander accepteren en verdragen,
jezelf accepteren en verdragen,
geen haat, geen ruzie, geen oorlog.

Het bestaat:
vrede voor mensen dicht bij en ver weg.

Er zijn mensen die elkaar begrijpen,
die één taal hebben,
de taal van de liefde.



naar Dietrich Steinwede

Vrolijk liedje: Pinksteren - De Nieuwe Snaar

<https://www.youtube.com/watch?v=Va959BrE0AA>

Geraakt gij op het slecht pad
Er is een redding, weet gij dat
Er is een weg, een goede baan
Kom twijfel niet, ga mee, komaan

Wanneer ik sterretjes zie glinsteren
Dan denk ik steeds aan Pinksteren

Zit gij soms in de duisternis
Weet dan dat er een uitweg is
Wij zijn de waarheid en het licht
De schoonheid en het evenwicht

Wanneer ik sterretjes zie glinsteren
Dan denk ik steeds aan Pinksteren

Gaan wij nu samen hier vandaan
Met in ons oog een vreugdetraan
Met dank voor wat er is geweest
Met dank voor een verlichte geest

Wanneer ik sterretjes zie glinsteren
Dan denk ik steeds aan Pinksteren. Amen

