

Laudato Sí : ecologische bekering - integrale ecologie





- **EG nr. 2:**

“De wereld van vandaag met zijn overdadig consumptieaanbod draagt het grote risico in zich van een individualistische droefheid, die voortkomt uit een hart dat eigenlijk alles heeft, maar toch hebzuchtig blijft, oppervlakkig genot nastreeft en zijn geweten laat afstompen.

Als het innerlijk leven alleen met zichzelf bezig is, is er geen openheid op anderen, is er geen plaats voor arme medemensen, wordt Gods stem niet meer gehoord, de stille vreugde van zijn liefde niet meer gesmaakt en het verlangen om goed te zijn niet aangewakkerd.

Ook gelovigen lopen dit risico, dat reëel en constant aanwezig is. Velen worden er slachtoffer van en veranderen in wrokkige, ontevreden en lusteloze mensen.

Dat is geen keuze voor een waardige manier van leven die vervulling geeft: het is ook niet Gods verlangen voor ons en het is niet het leven in de Geest dat ontspringt in het hart van de verrezen Christus.”





De ontmoeting met de liefde van God bevrijdt ons van ons gesloten zelfbewustzijn en onze betrokkenheid op onszelf.

Ieder persoon die een diepgaande bevrijding meemaakt, wordt gevoeliger voor de noden van anderen.

Daarom is er geen andere weg voor wie er naar verlangt een waardig en vervullend leven te leiden, dan de ander te erkennen en het beste voor de ander na te streven.

Sociale dimensie van de verkondiging

- “De inhoud van de eerste verkondiging heeft een onmiddellijk moreel gevolg, waarvan de kern de naastenliefde is.”
- Uit ons geloof in Christus die arm is geworden en altijd de armen en de buitengesloten nabij is, vloeit de zorg voort voor de integrale ontwikkeling van degenen die in de maatschappij het meest aan hun lot worden overgelaten.
- “De Kerk, geleid door het Evangelie van de barmhartigheid en door de liefde voor het menselijk wezen, luistert naar de kreet om gerechtigheid en wil er met al haar krachten antwoord op geven.”
- De schoonheid zelf van het Evangelie kan door ons niet altijd op gepaste wijze worden getoond, maar er is één teken dat nooit mag ontbreken: de keuze voor de laatsten, voor hen die de maatschappij opzij zet en verwerpt.



Nr. 215.

Als mensen zijn wij niet louter begunstigen, maar ook behoeders van de andere schepselen.

Door onze lichamelijkheid heeft God ons zo nauw verbonden met de wereld rondom ons, dat bijvoorbeeld de woestijnvorming als een ziekte is voor elk van ons; en wij mogen klagen over het uitsterven van een soort, als was het een verminking.

Laten we verhoeden dat onze doortocht op aarde alleen tekens van vernieling en dood achterlaat, die ons leven en dat van de toekomstige generaties treffen.

In deze zin maak ik mij de mooie en profetische klacht eigen die verschillende jaren door de bisschoppen van de Filipijnen werd geuit: “Een ongelooflijke verscheidenheid aan insecten leefde in het oerwoud en zij hadden elk hun eigen rol in het geheel (...). De vogels vlogen door de lucht, hun schitterende veren en hun verschillende gezangen voegden kleur en melodieën toe aan het groen van de bossen (...) God heeft deze aarde, voor zijn bijzondere schepselen – voor ons - gewild, maar niet opdat wij haar konden verwoesten en veranderen in een woestijn (...) Kijk na één nacht regen naar de modderbruine rivieren in je omgeving en bedenk dan dat zij het levende bloed van de aarde wegvoeren naar de zee (...) Hoe kunnen vissen zwemmen in riolen zoals de rivier Pasig en zoveel andere rivieren die wij hebben vervuild? Wie heeft de wonderlijke wereld van de zee veranderd in onderzeese kerkhoven, ontdaan van leven en kleur?”



Klein, maar sterk in de liefde van God, zoals de heilige Franciscus, zijn wij allen als christenen geroepen om zorg te dragen voor de kwetsbaarheid van de mensen en de wereld waarin wij leven. (EG 216).

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis



Zien – hoofdstuk I en III

- Wat zijn de bedreigingen?
- Wat zijn de diepere oorzaken?

Oordelen – hoofdstuk II - IV

- Christelijk standpunt
- Pleidooi voor 'integrale ecologie'

Handelen – hoofdstuk V – VI

- Dialoog
- Opvoeding en spiritualiteit
- Vieren

De aarde, ons gemeenschappelijk huis, is “als een zuster met wie we ons leven delen en een goede moeder die ons met open armen ontvangt.” (LS1)

Deze zuster huilt omwille van de schade die we haar hebben toegebracht door ons onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God haar geschonken heeft (LS2)

Al 50 jaar -) Benedictus XVI: “Men vergeet dat de mens niet alleen een vrijheid is die zichzelf creëert. Hij is geest en wil, maar ook natuur. ‘ LS6)

Patriarch Bartholomeus

Franciscus van Assisi : voorbeeld bij uitstek

“Ik hoop dat deze encycliek, die een bijdrage is aan de sociale leer van de kerk, ons zal helpen de hoogdringendheid en de schoonheid van de uitdaging waarvoor we staan, te erkennen. “

Oproep



Wat er in ons huis gebeurt



Menselijke oorzaak

- 1. Technologie: creativiteit en macht
- 2. De globalisering van het technocratisch paradigma
- 3. Crisis en gevolgen van het moderne antropocentrisme (technische rede staat boven de realiteit)
 - Praktisch relativisme
 - Noodzaak om arbeid te beschermen
 - Nieuwe biologische onderzoeksmogelijkheden



Visie: “evangelie” van de schepping

1. Het licht van het geloof

Alle vormen van wijsheid zijn nodig

Krachtige motivering

Kerk heeft:

Dialogoog

Sociale leer

Scheppingsgeloof

5. Universele gemeenschap

“Alles is met elkaar verbonden .
De authentieke zorg voor ons eigen leven en voor de relaties met de natuur is niet los te maken van de broederlijkheid, de gerechtigheid en de trouw tegenover de anderen.”

2. **Bijbelse verhalen** -) Relatie met God, met medemens en met de aarde.

- Scheppingsverhalen
- De “tuin” bewerken
- Kaïn en Abel; Noach

3. **Het mysterie van het universum** :
schepping ≠ natuur - liefde die oproept tot universele gemeenschap.

4. De boodschap van elk schepsel in harmonie met de hele schepping - *Zonnelied*

6. Gemeenschappelijke bestemming van de goederen --) sociaal perspectief

7. Jezus’ zienswijze

Integrale ecologie

- Milieu, economie en sociale ecologie
- Culturele ecologie
- Ecologie van het dagelijks leven
- Principe van algemeen welzijn – POP
- Rechtvaardigheid tussen de generaties



Enkele oriëntatie- en actiepunten

Dialogo over milio in de internationale politiek

Dialogo voor een nieuwe nationale en lokale politiek

Dialogo en transparantie in de beslissingsprocessen

Politiek en economie in dialogo voor de volle menselijke ontplooiing

De godsdiensten in dialogo met de wetenschappen

Visie: Ecologische opvoeding en spiritualiteit

Focussen op een andere levensstijl

Opvoeden tot een bondgenootschap tussen mensheid en milieu

Ecologische bekering – integrale bekering

Vreugde en vrede: van een nieuwe levenskwaliteit

Burgerlijke en politieke liefde

De sacramentele tekens en het vieren van de rust

De heilige Drie-eenheid en de relatie tussen de schepselen

De Koningin van heel de schepping - Jozef

Aan gene zijde van de zon – op weg naar het gemeenschappelijk huis van de hemel