

Beste plussersbegeleider,
Beste vormselcatechist,

Dit jaar heeft de fakkeltocht van IJD als thema 'Gewoon Gaan', naar het jaarthema van IJD. We willen hier enerzijds verwijzen naar de eenvoud ('gewoon') en anderzijds naar de pelgrimstocht die ons (geloofs)leven is ('gaan'). Het jaarthema van IJD en van Bisdom Hasselt bijzonder overlappend. Ons bisdom werkt dit jaar namelijk rond "Geen dolers, maar pelgrims, Gods volk onderweg" of "Geen dolers, maar pelgrims. Zien waar het vuur brandt." Zo kunt u ook lezen op de uitleg die op de affiche van dit jaar staat.

Tijdens de fakkeltocht zullen we zoals de drie wijzen op weg gaan. Zij volgden een helder licht, een wilde ster aan de hemel. Zo zullen wij ook licht volgen, maar vooral licht brengen, vanuit onze verwachting van het kerstkind. Het is misschien wat 'vreemd', omdat het feest van driekoningen / de drie wijzen normaal pas op 6 januari gevierd wordt. De wijzen waren echter al veel langer onderweg, daar zij uit het verre oosten kwamen. Zo zullen dus ook wij een (niet zo heel) verre tocht maken, om aan te komen aan het kersttafereel. Maria en Jozef zullen ons opwachten en ons vertellen over hun reis.

Hoe kunnen jullie zich voorbereiden? Door via een bordspel na te denken over de dromen die jullie hebben. Over welk 'licht van de wereld' jullie verwachten. Neem het resultaat van dit bordspel (de versierde schoendoos) zeker mee naar de fakkeltocht, net zoals de drie wijzen hun cadeaus mee brachten!

Veel speelplezier!

Mariet
Namens IJD Hasselt



IJD
Mariet Grouwels
Stafmedewerker
Tulpinstraat 75 Hasselt
+ 32 11 24 90 34
Facebook [IJD Hasselt](#) / [Mariet IJD](#)
www.ijd.be/hasselt

