

DEEL 1

DIA 1 – AFBEELDINGEN VAN TWEE MAANDCOVERS

Graag zou ik voor het beziningsmoment van vandaag de link maken tussen onze eerste twee Leeftochtnummers. Het nummer van september is getiteld 'Ruimte om te scheppen' en staat stil bij de prachtige schepping die ons gegeven is. De teksten en impulsen die we hierin verzameld hebben, nodigen ons niet alleen uit om stil te staan bij de pracht van de natuur, maar meer nog om er zorg voor te dragen en er dus verantwoordelijkheid voor op te nemen.

Het oktobernummer is getiteld 'Veilige ruimte' en verkent het veilige nest dat kinderen en jongeren broodnodig hebben maar niet altijd vinden. We vroegen ons in dit nummer af wat de school kan doen om voor de leerlingen die aan hen toevertrouwd zijn zo'n veilig nest te vormen. Een plek waar kinderen en jongeren veilig kunnen leren en leven.

Als ik beide thema's met elkaar verbind, dan besef ik dat een veilig nest niet voor eeuwig en altijd bedoeld is; niet bedoeld is om jezelf in op te sluiten en af te sluiten van de wereld rondom je. Dat veilige nest verandert bovendien ook doorheen je leven; je bouwt er zelf aan verder, scheidt als het ware je eigen veilige ruimte. Om dat idee kracht bij te zetten, toon ik jullie graag de Pixar kortfilm 'Piper'.

DIA 2 – BEELDFRAGMENT 'Piper' (Pixar)

<https://www.youtube.com/watch?v=WIPV1iwzrzg>

DIA 3 – CENTRALE AFBEELDING

Ik vond dit een sterk beeldfragment omdat het toont hoe het eigen veilige nest geen gevangenis mag worden; geen al te comfortabele ruimte die je tegenhoudt om de verdere wereld te verkennen. Als het vogeltje er niet zelf op uit was gegaan, had hij nooit de pracht van de zee gezien, nooit zelf zijn voedsel gevonden en meer nog: nooit bijgeleerd van degenen rondom hem. Het zijn namelijk de krabben op het strand die hem tonen hoe je je kan ingraven in het zand om niet verzwolgen te worden door de zee. En met die nieuw opgedane kennis, slaagt hij erin eten te voorzien – niet enkel voor zichzelf, maar ook voor zijn familie en vrienden. Hij heeft zijn veilige ruimte uitgebreid en kansen gecreëerd voor zichzelf en zijn omgeving.

Het deed me denken aan het Bijbelverhaal dat in ons oktobernummer van Leeftocht werd opgenomen.

DIA 4 – BIJBELVERHAAL ELIA

In dat verhaal uit het eerste boek Koningen verstopt Elia zich in een grot. Hij heeft zijn best gedaan, maar voelt zich toch mislukt. Mensen staan hem naar het leven, hij wil het opgeven. Eenzaam en bang kruipt hij weg in een grot die hem wat bescherming biedt. *Een beetje zoals in het filmpje, wanneer de vogel schrikt van de grote golven en zich verder weg op het strand verstopt.* Vanuit zijn grot hoort Elia hoe de natuurelementen tekeer gaan. Eerst komt er een hevige storm overwaaien. Dan, van onderuit, een aardbeving, gevolgd door laaiend vuur. 'Mijn verdiende loon', zal Elia wellicht hebben zitten denken. Tot hij iets hoort, een stem, die alles stil maakt. Voorzichtig komt Elia naar buiten. God luistert en zet hem met nieuwe hoop op weg.

Elia, dat zijn ook wij. Overmand door twijfel als we zijn, ondanks onze hoge inzet en motivatie. Terwijl we nog zo voorzichtig willen zijn, maken we toch brokken. *Dat kleine vogeltje, dat zijn ook wij. Behoedzaam de wereld tegemoet gaan en dan, geheel onverwacht overspoeld worden door een golf, door tegenslag die we moeten incasseren.*

Een tegenslag, of in het Engels: een *set-back*. Letterlijk vertaald: iets wat je terugzet. Terug naar af. Of, positief gesteld: even een stapje terug. Even teruggeworpen worden kan je de tijd geven om alles eens in een ander perspectief te zien. Met andere ogen te zien. Dat is ook de insteek van ons jaarthema: dat een ruimte een wondere ruimte kan worden, wanneer je erin om je heen begint te kijken met de ogen van de heilige Geest en je Hem erin werkzaam ziet.

DIA 5 – GEBED

Laten we daarom eindigen met een gebed dat voor mij schepping en veilige ruimte bij elkaar brengt.

Laten we dan samen bidden: [gebed samen lezen].

opmaak bezinningsdeel 1 Hanne Jacobs, identiteitsbegeleider regio Antwerpen.

DEEL 2

DIA 8 – AFFICHE MISSIEMAAND 2023

DIA 9 – BEKIJK FILMPJE PAUS FRANCISCUS MISSIEMAAND 2023

DIA 10 – GEBED MISSIEMAAND 2023

DIA 11 – VOLLEDIGE AFFICHE MISSIEMAAND 2023 VAN CHANTAL LETERME: 'DEEL JE VREUGDE'

'Deel je vreugde' is het motto voor de missiemaand 2023, geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 18-35)

'Deel je vreugde' herinnert aan de vreugde die de twee mannen ervoeren toen ze de Verrezen Heer herkenden tijdens het breken van het brood. Door deze ontmoeting veranderde hun teleurstelling in vreugde om Jezus te gaan verkondigen. Missionarissen van vreugde, dat zijn de getuigen die onze gebroken wereld nodig heeft. In de maand oktober komen katholieke gemeenschappen in actie om de missie van de Kerk in arme gebieden te ondersteunen. Deze solidariteit uit zich niet alleen in materiële hulp, maar ook in gebed.

De ontgoocheling en ontmoediging

De twee leerlingen, Kleopas en zijn naamloze vriend - want hij vertegenwoordigt ieder van ons - zijn bedroefd over de dood van Jezus. Diep teleurgesteld en ontmoedigd verlaten ze Jeruzalem. Ze hadden gehoopt dat Jezus Israël zou redden van de Romeinse bezetter. Voor hen liep het avontuur van Jezus ten einde. Geruchten over zijn opstanding deden de ronde, maar ze vonden het zo vreemd dat ze het moeilijk konden geloven. Het is voorbij! Is dat niet wat sommige mensen ook voelen als ze de kerken dag na dag verder zien leeglopen? Missionarissen van vreugde zijn de getuigen die onze gebroken wereld nodig heeft.

Missionarissen van vreugde zijn de getuigen die onze gebroken wereld nodig heeft.

De ontmoeting met de onbekende op weg naar Emmaüs

Terwijl de twee mannen wandelen en praten over de gebeurtenissen in Jeruzalem, voegt een vreemdeling zich bij hen. Hij loopt met hen mee en nodigt zichzelf uit om deel te nemen aan hun gesprek. Hij lijkt niet op de hoogte te zijn van wat er in Jeruzalem is gebeurd. Dus vertellen ze hem alles, zonder hun teleurstelling te verbergen. De vreemdeling luisterde naar hen. Toen Hij zijn mond opendeed, waren ze verbaasd. Ze ontdekten in deze vreemdeling een persoon vol wijsheid, in staat om de feiten van Jeruzalem te interpreteren op basis van de Schriften. Hun vreugde over het feit dat de gebeurtenissen in Jeruzalem in Gods plan pasten, werd immens. Hun twijfel maakte plaats voor een verlangen om te blijven luisteren naar deze onbekende. Aangegrepen door de Schriften nodigen ze Hem uit om bij hen te blijven. 'Brandde ons hart niet in ons toen Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften uitlegde?'

Het sleutelmoment: het breken van het brood

Eenmaal aan tafel, neemt Hij het brood, dankt God en breekt het voor hun ogen. Dit gebaar stuurt hen onmiddellijk terug naar de avond van het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag). Ze herkennen Hem, Hij leeft! Hun verdriet en ontmoediging veranderen in vreugde en verlangen om dit goede nieuws te gaan verkondigen. Jezus leeft, alles is nog niet voorbij! Ze gaan op weg om deze vreugde te delen met de leerlingen van Jezus die in Jeruzalem opgesloten zaten! Hun vreugde is geen vluchtig gevoel, maar een diepe innerlijke vreugde die voortkomt uit de ontmoeting met de Verrezenen en hen een nieuw perspectief geeft, het missionaire perspectief.

Deel je vreugde... deel je leven

De ontgoocheling van de Emmaüsgangers beschrijft de teleurstelling van ieder van ons die geconfronteerd wordt met twijfel en ontmoediging. Maar de nabijheid van de Heer en zijn troostende en transformerende aanwezigheid zijn ook voor ons sterker dan de ontgoocheling. Wanneer ons geloof op de proef wordt gesteld door onrechtvaardigheid, oorlogen, allerlei vormen van misbruik, onbegrip of structurele onverschilligheid voor onze ellende, wordt de verleiding groter om te breken met de Kerk (Jeruzalem). Soms storten we in en denken dat het voorbij is. Op de weg van het geloof heeft ieder van ons de onbekende missionaris nodig, die ons nederig benadert, die belangstelling voor ons toont, die naar ons luistert en ons helpt ons verhaal te herlezen, die onze twijfels en zorgen begrijpt en onze ogen opent voor de vreugde van het geloven. Het moment van ontgoocheling kan heilzaam zijn om te beseffen wat nodig is: de Heer herkennen die met ons meeloopt, ook in tijden van beproeving en onzekerheid. In zijn meditatie over het verhaal van de Emmaüsgangers benadrukt paus Franciscus: 'de verrezen Heer is dicht bij zijn missionaire leerlingen en Hij loopt met hen mee, vooral wanneer ze zich verloren voelen, ontmoedigd, bang voor de ongerechtigheid die hen omringt en wil verstikken' (Boodschap voor 97ste Missiezondag). Onze wereld heeft behoefte aan moedige mannen en vrouwen vol innerlijke vreugde, die, wat er ook gebeurt, getuigen van het feit dat Jezus leeft en dat Hij met ons meeloopt zonder dat we dit altijd beseffen. Het is Jezus die de wegen van verdriet, ontmoediging en wanhoop verandert in wegen van leven, hoop en delen. Zegt Hij niet tegen ons in elke eucharistieviering: 'Doe dit tot mijn gedachtenis!' Moge de missiemaand ons helpen deze vreugde van het geloven te herontdekken en te delen.

P. Théogène Havugimana
nationaal directeur Missio

Ter info & aanvulling:

liturgie met kinderen rond missio:

https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2023/07/MIISIO151_LITURGIE_BOEKJE-KINDEREN_v2.pdf

[De kleine gids van de campagne 2023](#)

[De campagneaffiche 'Deel je vreugde'](#)

[Suggesties voor de zondagsvieringen in de missiemaand](#)

[Campagnefolder 2023](#)

[Suggesties voor publicatie in Kerk & Leven of lokale website \(4 delen\)](#) (wil je de illustraties ook, mail dan naar coordinator@missio.be, we zenden ze je graag toe)