

rechtvaardigheid gerechtigheid

Ga ervoor!

Rechtvaardigheid is 'mens-waardigheid':
ze laat het diepste van elke mens tot zijn recht komen.
Trek je laarzen aan en ga ervoor!

-veertigdagentijd 2019-

*aanzetten voor een verdiepingsmoment
met de tweede en derde graad
van het secundair onderwijs*

In onze moderne samenleving
staan we minder en minder
met onze voeten in de aarde.

Want mensen leggen overal
'een mooie vloer',
laten een terras aanleggen
en een oprit,
we asfalteren en betonneren.

Duizenden kilometers wegen en autostrades
doorkruisen ons land
en de kleine stukjes groen die overblijven
worden uiteindelijk toch meestal nog verkaveld.

En als we, in ons regenachtige Vlaanderen,
dan toch eens de natuur willen intrekken,
om de echte grond
onder onze voeten te voelen,
dan durven/moeten we wel eens botten aandoen.

Laarzen zijn bij ons immers
een onmisbaar werkinstrument
om op het land te kunnen werken,
om de tuin te verzorgen en groenten te kweken,
om in de bossen te gaan wandelen,
om onze verbondenheid
met de aarde te kunnen voelen.



Daarom hebben we ze hier
ook vandaag vooraan gezet:
laarzen,
als beeld van ons geworteld-zijn in de aarde.

laarzen in her decor plaatsen
affiche veertigdagentijd Leeftocht projecteren



Christenen zijn de veertigdagentijd begonnen.
Vorbereidingstijd van 40 dagen
op het meest belangrijke feest van de christenen: het Paasfeest.
Om onze tocht van 40 dagen aan te vatten
trekken ook wij onze stoute schoenen aan, onze laarzen dus.
We trekken onze laarzen aan en we gaan ervoor!

We gaan voor niets minder
dan voor een menswaardig bestaan
voor zoveel mogelijk mensen.
Dat zoveel mogelijk mensen
tot hun recht komen.

Een rechtvaardige samenleving,
een wereld waar een plaats is voor iedereen,
een wereld waar ook God van droomt.

God vraagt immers aan mensen:
"Heb elkaar lief zoals Ik de mens liefheb".

Stevige schoenen heb je daarvoor nodig,
want het pad kan hobbelig en slijkerig zijn.
Trek ze toch maar aan,
want er is zeker in onze samenleving
werk aan de winkel om dat waar te maken,
stap voor stap.
Stap je mee?

Tussen lef en laf is één letter verschil.
Als wij niets doen, wie dan wel?
Doe je mee? Stap je mee?

luisterlied

Pinguïn op Antarctica

Je kan chatten met een pinguïn op Antarctica.
Je kan mailen met de maan.
Zou er dan binnen de elektronica
niets tegen misverstaan bestaan.

Waarom kunnen wij,
waarom kunnen wij
kunnen wij mekaar niet meer verstaan.
De wereld is een dorp.
Een dorp met kosten aan.
Vreemd dat we mekaar niet meer verstaan.

Er liggen lijnen met Havanna en Pretoria.
Er staan webcams op Venus en op Mars.
Maar tegen onbegrip doen de laboratoria
voorlopig nog geen snars.

Waarom kunnen wij,
waarom kunnen wij,
kunnen wij mekaar niet meer verstaan.
De wereld is een dorp.
Een dorp met kosten aan.
Vreemd dat we mekaar niet meer verstaan.

Drie miljard kanalen
& overal TV's
Je kan digitaal vertalen
& toch spreekt iedereen Chinees.
Bart Peeters CD: 'Slimmer dan de zanger'

thema broederlijk delen 2019

Ik had honger en jullie gaven mij te eten...

- 3,16 miljoen ton voedsel wordt in België jaarlijks weggegooid.
Dat betekent bijna 1 kg per dag per persoon.
Mogen we dit laten gebeuren?
- Willen we zoeken naar wegen om met elkaar te delen, op welk vlak dan ook?

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken

- Bij 4497 gezinnen werd in België in één jaar tijd van het water afgesloten.
- Flessenwater kopen stimuleert de privatisering van water.
1 miljard mensen hebben geen drinkwater.

In 2019 plaatst Broederlijk Delen Guatemala voor het voetlicht.



- In Guatemala is meer dan de helft van de kinderen onder de vijf jaar ondervoed en de overgrote meerderheid van hen behoort tot de inheemse bevolking. De grondoorzaak van dit probleem ligt in de ontzettend ongelijke verdeling van landbouwgrond.
- De kleine boeren, 80 procent van de bevolking, moeten het stellen met nog niet één vijfde van de landbouwgrond. De rest is in handen van grootgrondbezitters, die daarmee ook meteen het grote geld én de macht in handen hebben. Sinds de koffiecrisis van 2000 verlieten bovendien veel grootgrondbezitters hun plantages. Die liggen er nu verlaten bij, terwijl iets verderop kleine boeren amper eigen grond hebben. Een onrechtvaardige situatie. Maar de kleine boeren proberen hier verandering in te brengen.
- Het symbool van Broederlijk Delen van dit jaar is erg toepasselijk: de megafoon. Hiermee wil Broederlijk Delen de boerengemeenschappen in Guatemala die strijden voor een beter leven een stem geven. Hoe luid moet er soms geroepen worden voor we luisteren?



over vasten in verschillende culturen

Vasten

In vroegere samenlevingen
was vasten een must,
aan het einde van de winter:
de voedselvoorraad was op,
de nieuwe oogst moest nog komen.

In de joodse godsdienst
was vasten herinnering
aan de beslissende dagen
van de eigen geschiedenis:
nederigheid en dankbaarheid
jegens God als beschermer van zijn zwervend volk.

In de katholieke kerk
werd vasten voor vele eeuwen
een ascetische tijd
om verlangens en lichamelijke behoeften te temperen,
om boete te doen voor de zonden.

In de Islam is ramadan
lichamelijke onthechting
van zonsopgang tot zonsondergang,
tijd voor solidariteit tussen moslims.

Voor christenen is vasten
– sinds het tweede vaticaanse concilie –
een tijd van inkeer en bezinning geworden
over persoonlijk gedrag
en maatschappelijke samenleefregels,
tijd voor wereldwijde rechtvaardigheid en solidariteit.

In oosterse godsdiensten is vasten
zich losmaken van onrustige begeerten
om de innerlijke vrede
van het ware zelf op het spoor te komen.

Voor westerse welvarende mensen is vasten
tijd om te ont-stressen of te kuren voor meer gezondheid.
Keuze genoeg: theevasten of sapvasten,
fruitvasten of rijstvasten.
Autovasten of televisievasten.

Voor armen in Zuid en Noord
is vasten dagelijkse kost, een heel jaar lang:
overleven met té weinig
en strijden om herstel van gerechtigheid.

Voor neoliberale rijken is er geen vasten meer:
hoe meer markt, hoe interessanter,
hoe meer eigen winst, hoe beter.
hoe vlugger eigen rijkdom, hoe liever.

Welke vasten praktiseer ik?
Welke vasten zou de wereld deugd doen?
Jean-Paul Vermassen



<https://www.youtube.com/watch?v=9iY5qt2KUpM>

*Als je deze tekst
achtereenvolgens in twee richtingen leest:
van voor naar achter (van boven naar onder)
en daarna van achter naar voor (van onder naar boven),
beluister je hoe jonge mensen met hun woorden treffend omschrijven
wat geloven in de toekomst kan betekenen.*

ik behoor tot een verloren generatie

ik weiger te geloven dat
ik de wereld kan veranderen

shockeert het je als ik je zeg dat
'geluk groeit van binnenuit'
een leugen is,

voor mij is één ding duidelijk:
'geld maakt gelukkig'

over 30 jaar zal ik dus aan mijn kinderen vertellen dat
zij voor mij niet het belangrijkste waren in mijn leven

op mijn werk zullen ze weten dat
voor mij werk
belangrijker is dan familie

ik leg aan iedereen uit dat
we leven in een onverschillige samenleving
ik sta niet toe dat
ik zal meewerken aan de opbouw van mijn land
want
ons leefmilieu wordt vernietigd

het kan niet langer gezegd worden dat
de mensen uit mijn kring en ik zorg dragen voor deze aarde
het zal duidelijk zijn dat
mijn generatie apathisch is en tam

het is een dwaasheid dat ik leef van hoop

Beste leerlingen,
in deze veertigdagentijd
willen we met de laarzen aan de voeten
in de werkelijkheid staan.

De werkelijkheid:
dat zijn de feiten
waarop Broederlijk Delen ons
-met de roep doorheen de megafoon-
wil wijzen:
"De aarde behoort aan iedereen.
Er is genoeg voor iedereen.
Maar niet genoeg voor ieders hebzucht."

Broederlijk delen wil ons oproepen
om werk te maken
van een meer rechtvaardiger wereld.
Een wereld waar méér recht
kan worden gedaan
aan elke mens.
Aan de kleinen,
de armen nog het eerst en het meest!

*Er bestaat een joodse legende
die vertelt dat er op aarde
36 verborgen rechtvaardigen leven
die de wereld dragen en overeind houden.*

*Van hen wordt gezegd
dat ze zelf niet eens weten
dat ze dat doen.
Ze doen het in stilte en onopgemerkt.*

*Hun leven is in niets opzienbarend;
zij kunnen verpleegster zijn
of ambtenaar,
huisvrouw of fabrieksarbeider.
Een leerling of een leraar.
Of een poetsvrouw of een klusjesman.
Of de directeur of een opvoeder.
Niemand weet wie ze zijn.*

*Zij doen gerechtigheid omdat ze het niet kunnen laten.
Zonder pretenties en zonder hoop op beloning.
Buitengewoon gewoon.
Toch hangt het lot van de wereld van hen af.*

*Als er van hen iemand sterft,
zonder het eindresultaat van zijn werk gezien te hebben
(wat heel vaak gebeurt),
treedt ergens elders op de wereld
onmiddellijk een ander mens
in de voetstappen van de gestorvene.*

*Het zijn er 36,
naar men zegt.*

*Natuurlijk kunnen het er ook meer zijn,
maar minder zijn het er nooit.
Daar mogen we zeker van zijn.
De Eeuwige zelf zorgt ervoor dat Hij 'zijn getal heeft' ...*

Die 36 verborgen rechtvaardigen
proberen zo goed mogelijk te zijn
op de vierkante meter of kilometer,
voor hun kinderen,
hun burens,
in de wijk of op hun school.

En ook heel vaak voor hier en daar
een mens die uitgesloten is,
verloren loopt,
op zoek om thuis te komen in deze onherbergzame wereld.
Wie goed toekijkt
ziet dat het veelal doodgewone mensen zijn
die dit doen...



Katholiek Onderwijs Vlaanderen - regio West-Vlaanderen

'one day'

3000 joden – christenen – moslims zingen samen bij elkaar in een zaal in de Israëlische stad Haifa: een geweldige uitvoering in drie talen van het nummer 'One Day' van de Joodse zanger Matisyahu.
 Het nummer 'One Day' gaat over het verlangen naar de dag dat er vrede zal zijn:

*all my life I've been waiting for
 I've been praying for
 for the people to say
 that we don't wanna fight no more
 they'll be no more wars
 and our children will play*

<https://www.youtube.com/watch?v=XqvKDCP5-xE>

rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid
 is beseffen
 dat iedereen
 evenveel waarde heeft
 en elke mens
 een hoopvolle toekomst geven;
 alle mensen
 laten meespelen
 in onze samenleving
 en hen geven
 wat ze daarvoor nodig hebben;
 jezelf niet versterken
 ten koste van zwakkeren.

Voor rechtvaardigheid
 kiezen we
 door te leren delen;
 je in de eerste plaats
 in te spannen voor
 wie het moeilijker heeft;
 pesten en uitsluiten
 een halt toe te roepen
 en te kiezen
 voor geweldloos overleg.

Rechtvaardigheid,
 voor een wereld
 waar we samen werken
 aan vrede
 en streven naar
 een leefbare aarde
 voor iedereen,
 nu en morgen.
 Naar 'spiegeltekst rechtvaardigheid', chiro Vlaanderen
 Carlos Desoete

Winterlicht loop nu maar ten einde.
Gedaan met je licht zo schaars, kortstondig en kil.

Voorjaarslicht, wees welkom.
Elk begin is aarzelend en onzeker.

En toch, je laat de eerste kleuren komen,
je doet het licht warmer schijnen.

Zo durven wij hopen op wat nog komende is.
Lentelicht, aan liefde verwant,
wek in ons weer de goesting
om ons te geven aan het leven,
om te branden voor elkaar:
met warme aanwezigheid en aandacht,
met vriendschap en zorg.

Voorjaarslicht,
breek door in ons,
in duizendvoud.

Trek jij mee je laarzen aan
om op te komen
voor een rechtvaardige verdeling van grond en voedsel?

Samen met velen
kunnen we een weg banen
naar een meer rechtvaardige samenleving.

Neem de megafoon in handen
en help mee de stem versterken
van al wie niet gehoord wordt in het Zuiden of het Noorden?

De aarde is ons grootste en dierbaarste geschenk
en is er voor iedereen!

Broederlijk Delen geeft ons een megafoon in handen
om er samen voor te gaan! **Stap jij mee?**



Als God op je weg komt, dan zal het zijn als een kind, als een mens.
Hij zal een mens zijn die honger heeft, geef hem te eten van je liefde.
Hij zal naakt zijn, kleed hem met je waardering.
Zit hij gevangen, verlos hem dan door je begrip.
Hij zal misschien ziek zijn, genees hem met je warme vertrouwen.
Dorst zal hij hebben, geef hem te drinken van je gerechtigheid.
Voelt hij zich vreemd en verloren, geef hem de thuis van je hart.

"Als ik een aanhanger van een ander geloof ontmoet
die zich laat leiden door liefde,
heb ik het gevoel dat we dezelfde godsdienst belijden"
Mohamed El Bachiri, Marokkaanse Belg

"Geen tijd voor bezinning hebben
is geen tijd hebben om te kijken waar we heen gaan
omdat we het te druk hebben met er te komen"
Antonin Sertillanges, Frans filosoof en schrijver (1863-1948)

"Wees altijd een beetje vriendelijker dan noodzakelijk."
James M. Barrie