

*Het*  
**SACRAMENT VAN DE VERGEVING**  
*vieren*

Gelukkig de mens  
van wie de ontrouw wordt vergeven,  
van wie de zonden worden bedekt.

**Psalm 32:1**

**Dinsdag 18 december om 19.00u.**

**in de kerk te Landegem**

Nadien, voor wie het wil,  
is er ontmoeting bij een stukje kaas  
en een bekertje wijn of fruitsap

**Van harte welkom!**

