



Baron Ruzettelaan 435
8310 BRUGGE
050 37 26 75
www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be



NIEUWSBRIEF identiteit – godsdienst – pastoraal ADVENT 2019

aanbod advent en Kerst 2019

'Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is.' Zo schreef Toon Hermans. Advent geeft vier weken tijd om regelmatig stil te vallen en hoopvol uit te kijken, zoals zwangere ouders naar de geboorte van hun kind. Om vandaaruit met *handen vol hoop* aan toekomst te werken.

1



Op de website van het vicariaat onderwijs van het bisdom Brugge tref je:

- [adventswake basisonderwijs](#) - 'handen vol hoop' in voorbereiding op Kerstmis
- [adventswake secundair onderwijs](#) - 'handen vol hoop en jongerensynode' in voorbereiding op Kerstmis
- het [gebed van de week voor de vier adventsweken](#)



Een bezinnend moment doorheen de werkdag en de werkweek, daar kan ieder baat bij hebben. Het kan je helpen in hoopvol uitkijken. Je kunt er ook hoopvol naar uitkijken ... Vier keer een korte bezinningsimpuls voor elke adventsweek: een

eerste adventsweek

[samen dromen](#)

tweede adventsweek

[samen bidden](#)

bezinnend woord, een Bijbels woord, een gebed. Woorden die het adventsmotto 'hoopvol uitkijken' ter tale brengen en ons doorheen de advent begeleiden naar Kerstmis. Voor elke week is er kant en klaar één recto-verso A4-blad. De impulsen kunnen helpen voor bezinning met collega's naar aanleiding van een bijeenkomst of voor persoonlijke bezinning. Je kan ze ook aan de collega's ter beschikking stellen via het digitale communicatieplatform van de school.

derde adventsweek

[samen werken](#)

vierde adventsweek

[samen uitkijken](#)

De [XXL op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen](#) is een digitaal dossier dat allerhande werkmateriaal voor de advent verzamelt. Het nodigt uit om door te surfen naar het **concretiserend aanbod dat 5 regio's** uitwerkten, evenals naar het aanbod van **Welzijnszorg** en **SpoorZeS**. De campagne van Welzijnszorg roept op om voor solidariteit te kiezen, om ondanks armoede toch hoopvol te durven uitkijken, om de handen uit de mouwen te steken en zo de hoop actief in handen te nemen. Speciaal voor de kleuter- en lagere school zorgt Uitgeverij Averbode i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor **Leeffocht op maat** van leerlingen in het kader van de geloofstijdschriften **Naomi, Simon** en **Samuel**.

Vergeet ook zeker niet te grasduinen in het [decembernummer van Leeffocht](#). Met Maria en alle moeders als inspiratiebron vult het Leeffochtnummer voor december de afficheslogan 'Hoopvol uitkijken' verder in.

Drie leraren uit drie verschillende scholen van ons bisdom getuigen hoe ze advent en kerst vieren op school:

- ✓ **Ann Declerck**, VTI-Roeselare
- ✓ **Mieke Dupont**, vrije basisschool St.-Katrien, Lendeledede
- ✓ **Katrien Meykens**, Onze Jeugd, Roeselare

Hun drie bijzondere parels van getuigenis zijn ook te lezen in het decembernummer van ons bisdomblad: Kerk.in.zicht!

Uitgeverij **Muurkranten** (UM) geeft i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen [vier bezinningskaarten](#) uit met inspirerende mijmeringen: twee bij de advent en twee bij Kerstmis.

jongerensynode bisdom Brugge

- alle [coördinerende directeurs werden bezocht](#)
- [nu inschrijven](#) voor 5 december: open dialoogavond
- [feedback formulier](#) beschikbaar (ook [via google form](#))

In de voorbije weken werden de coördinerende directeurs van de verschillende scholengemeenschappen secundair onderwijs **bezocht** om het project voor te stellen en hen te vragen om samen met de raad van directeurs na te gaan hoe in de scholen van de scholengemeenschap jongeren en personeelsleden gemotiveerd kunnen worden tot deelname aan de synode. We hopen echt op veel input!

Op [deze pagina](#) tref je het **feedback-rapport** (papieren versie en google-form)

Stel je inschrijving niet langer uit voor de **open dialoogavond 'Christus Leeff'**. Alle leraren basis- en secundair onderwijs, opvoeders, personeelsleden, directies, beleidsondersteuners, bestuurders, pedagogisch begeleiders, inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst, zijn er welkom. Er is professionele begeleiding voorzien op deze avond.

Deze **dialoogavond** gaat door op **donderdag 5 december 2019** van **19.00 uur tot 21.30 uur** in centrum d'Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Assebroek. Er is onthaal vanaf 18.30 uur. **Vooraf inschrijven is noodzakelijk** (tegen 29 november 2019) via deze link: <https://nascholing.be/2019-2020/index.aspx?type=37&modID=3741625>

Onze bisschop schreef een **gebed bij de synode**. Dit werd op een 'synodekaartje' uitgegeven. Op 12 november werden de kaartjes aan de diverse schoolgemeenschappen secundair onderwijs meegegeven, met de bedoeling deze door te geven in de diverse scholen. Wie meer kaartjes wenst neemt contact op met Rik Depré.



novembermaand boekenmaand

Enkele suggesties ons aangereikt door de inspectie begeleiding rooms-katholieke godsdienst van het secundair onderwijs, Marijke Vanhoutte en Gertjan Monteyne



'NOOR JIJ KOMT ALTIJD TERUG' – Stefaan Borremans

Het is nu 13 jaar geleden dat onze dochter overleed', zegt Stefaan Borremans, godsdienstleraar in de scholengemeenschap Sint-Maarten, campus Immaculata in Ieper.

Met zijn boekje 'Noor jij komt altijd terug' hoopt hij het taboe op rouw te doorbreken en woorden te geven aan een levenslang verlies ... ook op een gelovige manier.



'DE LESSEN VAN UBUNTU. DE AFRIKAANSE FILOSOFIE VOOR EEN GELUKKIG LEVEN' – Mungi Ngomane, kleindochter van aartsbisschop Desmond Tutu

Een Afrikaans gezegde luidt: 'Wijzen bouwen bruggen en dwazen bouwen muren'. Dus hoe leren we, in een tijd waarin mensen steeds meer van elkaar vervreemden, om bruggen te bouwen. Ubuntu '(ik ben omdat jij bent') is hierop een antwoord.

In dit boek deelt Mungi de wijsheid van Ubuntu – zoals luisteren, tolerantie, het goede in mensen zien en de bereidheid om te vergeven – om ons te helpen de relaties met onze partners, vrienden, familie en collega's te optimaliseren.



'DIT IS HET HART' – Erik Borgman

Liturgie is het hart van christelijk geloven en zorgt voor zuurstof ... wie iemand meevraagt naar de kerk nodigt haar of hem uit in het hart geraakt te worden.

Een onooglijk klein, wijs boekje.



'RITUELEN. WAAROM WE NIET ZONDER KUNNEN' – Herman De Dijn

Mensen zijn rituele wezens. Ze proberen zich, via rituelen en symbolen, te verhouden tot de wonderen die het leven werkelijk zin geven. De niet-aflattende interesse in rituelen en spiritualiteit toont de blijvende aanwezigheid van het verlangen naar betovering.

Een boeiend boek over verwondering, wetenschap, symbolen en rituelen. Herman De Dijn geeft helder weer hoe rituelen in een postmoderne context veranderen en toont tegelijkertijd de kansen en uitdagingen voor spiritualiteit in onze tijd. Prijs voor het spirituele boek 2019.



'DE MEESTE MENSEN DEUGEN. EEN NIEUWE GESCHIEDENIS VAN DE MENS.'
- Rutger Bregman

De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het nu eens al die tijd mis hadden?

Schitterend en uitdagend boek dat doet nadenken over ons huidige mensbeeld. De auteur toont met talloze voorbeelden uit de psychologie, antropologie en archeologie aan hoe de mens misschien ten diepste door het goede is getekend. En dat heeft verrassende consequenties...



'GROEIEN IN INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE COMPETENTIES. DE LERAAR ALS COACH' – Naïma Lafranchi

De superdiverse samenleving wordt weerspiegeld op onze schoolbanken. Interlevensbeschouwelijke dialoog is daarom al jaren een centraal thema binnen onderwijs. Het speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van de eigen identiteit van leerlingen, maar nog belangrijker is hoe kinderen leren omgaan met verschillen in levensbeschouwing.

Dit boek is een spelende en praktische toepassing om met levensbeschouwing om te gaan. Gestoeld op de 24 voorgeschreven competenties biedt het leerkrachten concrete handvatten en een waaier aan opdrachten. Het interactieve aspect brengt de lezer op een lichtvoetige manier in contact komen met dit actuele onderwerp. Pas verschenen.

ABEL – Bijbelse Achtergrond En Leerplan

Nieuwe website reikt leerkrachten godsdienst in het secundair onderwijs Bijbelse impulsen aan bij het leerplan.



Begin 2019 werden de [leerplannen godsdienst](#), 20 jaar na hun ontstaan, geactualiseerd. Daarbij werd - onder meer - grotere nadruk gelegd op het gebruik van de Bijbel als bron en impuls bij het lesgeven. Daarmee gepaard gaande rees ook de vraag om de godsdienstleerkrachten in het secundair onderwijs daarin bij te staan door hen tal van Bijbelse impulsen aan te reiken.

Thomas

Deze leerkrachten doen al jaren een beroep op **Thomas** (Theologie, Onderwijs en Multimedia: Actieve Samenwerking). De [website](#) wil een actieve en interactieve

samenwerking creëren tussen alle leerkrachten (rooms-katholieke) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn.

ABEL

Binnen dit aanbod staat nu het project **ABEL**. Het is ook een Bijbelse naam en het letterwoord staat voor wat het wil zijn: **B**ijbelse **A**chtergrond **E**n **L**eerplan). Bij elk ingrediënt of inhoudelijk thema uit het perspectief *Christelijk geloof / Traditie* wordt er gezocht naar een Bijbelse insteek. Op de [ABEL-website](http://www.abel.vlaanderen), ook bereikbaar via 'www.abel.vlaanderen' vindt de leerkracht bij ieder (genummerd) ingrediënt een klein of middelgroot dossier dat mensen Bijbels wegwijs wil maken. Dit dossier bevat een gestructureerd overzicht van goede teksten uit bestaande literatuur hieromtrent.

Zoals voor Thomas is het ook dienstig voor mensen die niet in het onderwijs staan en pastoraal werkzaam zijn of gewoon Bijbels geïnteresseerd. Het project wordt gedragen door **Frans Essel**, ere-inspecteur en begeleider Godsdienst van het bisdom Brugge en nu werkzaam als meewerkend priester in de regio Diksmuide.

5

adventsretraite jezuïeten

Dit jaar is het thema 'Zie wat je hoort'. De teksten zijn geschreven door pater Dries van den Akker sj. Dit is zijn plan voor deze retraite: "*We gaan niet alleen kijken naar de buitenkant van de dingen, we proberen juist naar de binnenkant te kijken. Ik hoop dat de deelnemers door de retraite zich de vaardigheid eigen maken om, net als de profeten of Jezus of de evangelisten, door de gebrokenheid van de wereld heen te kijken, om te zien dat de nieuwe wereld waarnaar ze verlangen al lang begonnen is*".

inschrijven via: www.ignatiaansbidden.org



www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be



voor meer info bij een bepaald item
Rik Depré, 0490/11 36 13
rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen