

FAKKELTOCHT 2020

VOORBEREIDENDE ACTIVITEIT



INLEIDING



Dag catechisten en groepsbegeleiders,

Fijn dat jullie vormelingengroep dit jaar weer naar de Fakkeltocht komt en de voorbereidende activiteit doen!

Voor Fakkeltocht 2020 stellen we verschillende activiteiten voor. Je kan er één activiteit uit kiezen of ze allemaal doen. Elke activiteit is sterk op zich maar ze sluiten ook goed bij elkaar aan.

- **Rollenspel**

Leef je in in Bartimeüs-achtige situaties.

- **Verstopt!**

Speel en knutsel... achter welk masker verstop jij je soms?

- **Het grootste geschenk...**

Een muzikaal pak brengt ons naar de kern...

- **Tijd voor actie!**

Een lijst suggesties met wat je voor anderen kan doen, in (de aanloop naar) deze adventsperiode.

Je kan ook weer iets meebrengen naar de Fakkeltocht:

- foto van het engagement dat je (met de groep) hebt opgenomen
- foto van de groepsknuffel na het muzikaal pakje
- de maskers die jullie knutselden

Veel plezier gewenst en een hartverwarmende, ongeziene voorbereiding!

IJD Hasselt & Dienst parochiecatechese en gezinsspastoraal

ROLLENSPEL – SPELUITLEG



Voor dit spel haalden we inspiratie bij de Bibliodrama-methode. Je krijgt *verschillende situaties die iets weg hebben van de situatie van Bartimeüs. De jongeren mogen zich helemaal smijten en zich inleven in de situaties.*

Tip: splits je groep op in kleinere groepjes van max. 6 à 10 personen.

Per situatie zijn er enkele spelers. De onderlijnden hebben een duidelijke positie. Verder is er nog één iemand overal extra bij, die kiest hoe hij of zij reageert, of misschien helemaal niks doet.

De casussen vind je in bijlage.

Indien je een grote groep hebt:

Vragen tussendoor na elke casus voor wie niet meespeelden:

- *Vertel eens wat je nu gezien hebt?*
- *Wat vond je heel mooi en goed?*
- *Wat maakte je boos of verdrietig?*

Voor grote en kleinere groepen:

Vragen achteraf na alle casussen voor alle spelers:

- *Zou je in het echt ook zo reageren, denk je?*
- *En hoe komt dat?*
- *Leek het voorbeeld dat jij gespeeld hebt op het verhaal van Bartimeüs?*
- *Wat is er anders aan?*
- *Wat herken je?*
- *Heeft iets jou geraakt tijdens het spelen, of zien spelen?*
- *Hoe heeft deze activiteit, het bezig zijn met God en Jezus, jouw blik veranderd op de wereld?*

ROLLENSPEL -VOORBEELDCASUSSEN



1. Drie klasgenootjes staan in een kring. Ze zeggen “je mag er alleen bij, als je zorgt dat hij er niet bij kan.” Je wilt graag bij de klasgenootjes horen, want anders sta je alleen. Wat doe je? (Eigenlijk vind jij hem zelf ook niet zo heel tof.)
2. Tijdens de pauze is één meisje alleen aan het basketballen. Iemand anders pakt haar bal af en vraagt of jij mee komt spelen met hen. Wat doe je?
3. De nieuwe jongen in de klas heeft een lelijke bril en wordt ermee gepest. Jij moet ineens ook een bril dragen, zegt de dokter. Het is je eerste dag met bril op school en iemand lacht je uit. Hoe reageer je?
4. Een jongen uit de klas is altijd heel stil en heeft niet veel vrienden. Tijdens de catechese zie je ineens dat hij super mooie tekeningen maakt in zijn schriftje. Zeg je daar iets van?
5. Een meisje wordt altijd genegeerd, en jij bent bang om ook genegeerd te worden. Je doet dus maar mee met de klas. De knappe grote broer van je beste vriendin blijkt super lief te doen tegen haar. Verandert dit jouw gedrag?
6. Een jongen vertelt altijd heel flauwe mopjes die hij zelf bedacht heeft. Je vindt de mopjes niet grappig, maar vindt het wel knap dat hij blijft proberen. Hoe reageer je als hij jou een mopje vertelt?
7. Op het slotfeest wil een klasgenoot graag een stukje piano spelen. Die klasgenoot is normaal gezien niet je beste vriend, zachtjes uitgedrukt, maar je hebt wel bewondering voor hem. Wat doe je?
8. Jij hebt thuis drie paarden. Een klasgenootje haar mama en papa hebben niet veel geld, maar zij zou ook graag eens paardrijden. Wat doe je?
9. Je hebt gewonnen in de atletiekwedstrijd door expres tegen de andere goede loper te botsen. Achteraf blijkt dat de andere loper veel pijn heeft aan zijn knie en heel verdrietig is. Wat doe je?
10. Je bent al een paar jaar misdienaar. Ineens vraagt er een meisje met Down of ze ook mee mag mis dienen. Je kent haar van tijdens de eerste communie, maar ze zit op een speciale school. Je moet haar alles aanleren. Hoe reageer je?
11. Jij bent echt goed in rekenen. Een klasgenootje waarvan iedereen weet dat ze in een vies en onverzorgd huis woont, heeft veel hulp nodig met rekenen. Bij de nieuwe zitplaatsen zet de juf jullie naast elkaar. Hoe reageer je?
12. Je zet je in voor het goede doel en haalt veel geld op. Als je de helft van de opbrengst bijhoudt kan je nét je favoriete speelgoed kopen en de barbie voor je zusje, die jou er om smeekt. Wat doe je?

VERSTOPT! -SPELUITLEG



- **Speel** het spel kiekeboe: durf jij jezelf te laten zien?
 - Eén zoeker/teller staat op een vaste plaats, sluit zijn ogen en begint hardop af te tellen van 20 naar 0. Terwijl de teller aftelt moet iedereen zich verstoppen.
 - Als de teller bij 0 is, mag hij zijn ogen openen, als hij iemand ziet, is die af.
 - De teller sluit opnieuw zijn ogen, begint opnieuw af te tellen, maar van 19 tot 0 (en zo verder). Ondertussen moeten alle anderen de teller aantikken terwijl ze hun voornaam roepen.
 - Dit wordt gespeeld tot er één winnaar is.
- **Knutsel** een masker
zie bijlage
 - Aan de voorkant teken je wat je graag laat zien aan de buitenkant.
 - Aan de binnenkant schrijf je wat je liever niet aan iedereen laat zien.
- **Gesprek** achteraf:
 - Achter wat verstoppen wij ons soms?
Vrienden? Ouders? 'Ik mag dat niet'? 'Ik heb geen tijd'?
 - Waarom verstoppen we soms wat we echt voelen of denken?
Zijn we bang? Beschaamd? Trots?
 - Wat kan ons helpen om onszelf helemaal te durven laten zien?
 - Hoe heeft deze activiteit, het bezig zijn met God en Jezus, mijn blik veranderd op de wereld?
- Als je wilt, mag je je masker meebrengen naar de Fakkeltocht. (Maar dat moet natuurlijk niet.) Nadien mag je het zeker mee terug naar huis nemen!





HET GROOTSTE GESCHENK – SPELUITLEG



- **Vorbereiding:**
Zoek een klein doosje en steek er het gedicht in. Pak het cadeau in met gerecycleerd cadeaupapier of krantenpapier. Steek tussen elke laag cadeaupapier een papiertje met een quote.
Het spel is het leukst in groepjes van ongeveer 10 personen. Er zijn 22 quotes, dus tenzij je zelf quotes bijmaakt, kan je per pakje spelen met maximum 22 spelers,
- **Spel:**
Elke keer als de muziek klinkt, wordt het cadeautje in de kring doorgegeven. Als de muziek stopt, mag degene die dan het cadeautje vastheeft, de buitenste laag inpakpapier eraf halen. Tussen elke laag cadeaupapier zit een quote,
 - degene die het cadeautje uitpakt, leest de quote voor
 - en geeft daarna de quote aan één iemand uit de kring, die die boodschap volgens hem/haar kan gebruiken. Die mag die quote dan in zijn gsm / portemonnee / ... steken.
- **Gesprek nadien:**
 - Was het moeilijk om te zien hoe iemand anders een cadeau kreeg?
 - Vind je dat een quote ook een cadeau is? Of moet een cadeau geld kosten?
 - Hoe heeft deze activiteit, het bezig zijn met God en Jezus, mijn blik veranderd op de wereld?

De quotes en het gedicht voor het binnenste pakje vind je in bijlage.



1. God ziet jou graag
2. Elke dag opnieuw mag je genieten van de zon
3. Een leven zonder liefde, is als eten zonder zout
4. Je bent het mooist als je lacht
5. God kan je overal vinden
6. Er is geen groter geschenk dan een knipoog
7. Wees jezelf, een origineel is altijd beter dan een kopie
8. Jezus wil jouw vriend zijn
9. Gelukkig zijn is het geheim van al het mooie
10. Wees gelukkig, niet omdat alles goed is,
maar omdat je het goede overal in kan zien
11. Zeggen wat je denkt, kan ook iets vriendelijks zijn
12. Geloof dat je het kan! Dan ben je al halfweg
13. Waarom moeilijk doen, als het samen kan?
14. Van tegen de stroom in zwemmen, word je sterker
15. Als je de sprong niet waagt, kom je nooit verder
16. Denk goed na voordat je iets stoms zegt
17. Zet je gsm uit, je vrienden hebben je nodig
18. Je hoeft niet jarig te zijn om iets te vieren
19. Als de moed in je schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan
20. Respect voor de ander, begint bij jezelf
21. Stilstaan bij je handelen, is vooruitgaan
22. De wereld is mooier met jou

God ziet jou graag	Zeggen wat je denkt, kan ook iets vriendelijks zijn
Elke dag opnieuw mag je genieten van de zon	Geloof dat je het kan! Dan ben je al halfweg...
Een leven zonder liefde, is als eten zonder zout	Waarom moeilijk doen, als het samen kan?
Je bent het mooist als je lacht 😊	Van tegen de stroom in zwemmen, word je sterker
God kan je overal vinden	Als je de sprong niet waagt, kom je nooit verder
Er is geen groter geschenk dan een knipoog	Denk goed na voordat je iets stoms zegt
Wees jezelf, een origineel is altijd beter dan een kopie	Zet je gsm uit, je vrienden hebben je nodig
Jezus wil jouw vriend zijn	Je hoeft niet jarig te zijn om iets te vieren
Gelukkig zijn is het geheim van al het mooie	Als de moed in je schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan
Wees gelukkig, niet omdat alles goed is, maar omdat je het goede overal in kan zien	Respect voor de ander, begint bij jezelf
De wereld is mooier met jou	Stilstaan bij je handelen, is vooruitgaan

EEN GESCHENK...



Wat een wonder,
wat een geschenk...
ben jij!
Als mens,
zo graag gezien.
door God nog het allermeest.
Hij heeft je liefde
en heel het leven
zomaar gegeven.
Als hij kon
zou hij je elke dag
laten stralen met een lach.
daarom,
het grootste cadeau
dat bestaat
een knuffel, of high five
van elke kameraad!

TIJD VOOR ACTIE!



De adventsperiode is niet alleen een periode om uit te kijken naar de cadeautjes die we krijgen van vrienden en/of familie, maar ook om uit te kijken naar het cadeau dat wij aan andere mensen kunnen geven. Misschien wel aan mensen die ons cadeau écht goed kunnen gebruiken!

Doe met jullie groep *iets* voor de Bartimeüs van deze tijd!

Suggesties:

- Schrijf/teken kerstkaartjes voor gevangenen, of daklozenopvang.
- Meld jullie aan om te helpen bij Poverello, voor dak- en thuislozen of een bezoekje in de daklozenopvang.
- Nodig iemand extra uit voor de Fakkeltocht, die niet bij jullie groepje hoort. Het nieuwe gezin in de wijk, een vluchteling, een nieuwe klasgenoot, ...
- Steek bezoekers van gevangenen een hart onder de riem, met Thuisfront van Samen in Vreugde. Zing kerstliedjes, deel choco uit, ... www.sameninvreugde.be
- Verzamel het speelgoed dat je ontgroeid bent en geef dit aan het asielcentrum / kringwinkel / St-Vincentius voor andere kinderen.
- Doe mee met de Soep op de Stoep van Samen tegen Armoede.
- Vraag als kerstcadeau eens een ecologisch cadeau, iets tweedehands of zelfgemaakt? Of twee kleinere cadeautjes: een cadeautje voor iemand anders erbij.