



05 september 2019  
intentie- & engagementsmoment 2019-2020

pedagogische begeleidingsdienst  
vicariaat onderwijs

# 'handen vol hoop'

Ik kies geloof boven bezorgdheid, hoop boven zorgen, liefde boven angst.

## zonder hoop kan je niet leven

Zonder hoop kan je niet leven: dat geldt voor ieder van ons. Het is goed dat we dit schooljaar, -met 'Leeftocht'- ons daar met zijn allen over bezinnen in waarderende openheid voor elkaars visie en geloofsopvatting. Als pedagogische begeleidingsdienst & vicariaat van het katholiek onderwijs kiezen wij ervoor om ons telkens weer in het bijzonder te laten inspireren door de woorden en daden van Jezus Christus. In het christendom is hoop een centraal gegeven. Maar uiteraard heeft het christendom niet het monopolie op hoop, geloof of liefde. Het is net in de dialoog met de andersgelovige, de ongelovige, de twijfelaar, de vrijzinnige en andere christenen dat deze drie deugden hun volle betekenis krijgen.

Op dit moment - verstillingsdagen in de aanvangsdagen van dit schooljaar - richten wij ons in gebed tot God: ook dat is dialoog. Bidden tot God is uitspreken wat ons ten diepste raakt, uitspreken wat ons tot mens maakt, vanuit het geloof dat die God naar ons gebed luistert, ook al is dat niet vanzelfsprekend.

+

## terwijl de mens slaapt ... (Marcus 4, 26-29)

Jezus zei tegen zijn leerlingen:

"Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait;  
hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag  
en onderwijl kiemt het zaad en schiet op,  
maar hij weet niet hoe.  
Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort,  
eerst de groene halm,  
dan de aar,  
dan het volgroeide graan in de aar.  
Zodra de vrucht het toelaat,  
slaat hij er de sikkel in,  
want het is tijd voor de oogst."

(Marcus 4, 26-29)

## wanneer je kiest voor hoop, wordt alles mogelijk

Ik weet niet of jullie Christopher Reeve kennen. Hij is een Amerikaans acteur die vooral bekend geworden is voor zijn vertolking van Superman. Reeve was een succesvol acteur, tot hij door een ongeval tijdens een wedstrijd een ongelukkige val deed en verlamd geraakte en de rest van zijn leven in een rolstoel zat. Sinds zijn ongeval heeft hij zich o.a. ingezet voor een centrum waarin gezocht wordt naar een leefbaar leven voor mensen die zoals Reeve met verlamming te kampen hebben.

Van hem is dit citaat: '*wanneer je kiest voor hoop, wordt alles mogelijk*'. Hoop... Hoop doet leven. Zolang er leven is, is er hoop. Hoop en leven zijn met elkaar verbonden. Hoopvolle mensen staan open voor nieuwe kansen, voor nieuw leven. Zij weten niet precies wat de toekomst zal brengen. Welke vruchten zullen er voortkomen uit het zaad dat zij zaaien? Als hoopvolle mens, heb je wel een idee, een vermoeden, een bepaalde richting. Maar wat het exact zal worden: geen idee.

Hoort het niet bij onze opdracht als onderwijzers om hoopvolle mensen te zijn? Laat ons steeds op zoek gaan naar de kansen en talenten in en bij kinderen & jongeren en er alles aan doen om die talenten tot ontwikkeling te brengen. Maar als onderwijzers zijn we daarin ook bescheiden en krampachtigheid is uit den boze. Er is de eigenheid en de vrijheid van iedereen. Laat ons geduld hebben, zoals de zaaiër, geduld en begrip opbrengen voor de context waarin kinderen & jongeren opgroeien: niet elke grond is even vruchtbaar en het klimaat kan ook wel eens contraproductief zijn.

De zaaiër zaait: dat is zijn taak die hij naar godsvrucht en vermogen moet uitoefenen. Dat is zijn taak: niet min maar ook niet méér. Hij moet erop vertrouwen dat het zaad zijn weg zal vinden en zal groeien, niet onmiddellijk, hier en nu, maar ooit, ergens... Hoop, geduld, begrip: zo creëer je leven. Het is een diepe waarheid; zo zit het leven in elkaar, zo komt het leven op ons af. En omdat het zo een diepe waarheid is, staat het ook in de Bijbel. In het Oude Testament lees je in het scheppingsverhaal hoe God de wereld schept en die wereld aanbiedt aan de mens om er iets mee te doen. God zegt niet wat de mens moet doen, God geeft de volle vrijheid en neemt daarmee een onvoorstelbaar risico. Hij hoopt dat de mens zijn vrijheid goed zal gebruiken. Die uitnodigende houding vinden we terug bij Jezus Christus: als hij in dialoog gaat met zijn medemens, dan dwingt hij niet, Hij nodigt uit om naar Hem te luisteren, Hij daagt mensen uit om mee te werken aan een betere wereld, maar Hij laat iedereen vrij.

Wij zijn vrij: dat is de basisconditie van ons menselijk bestaan. En die vrijheid gaat zover dat wij zelfs de keuze hebben om lief te hebben of niet lief te hebben, om te geloven of niet te geloven, om te hopen of niet te hopen, Wanneer je kiest voor hoop, wordt misschien niet alles, maar toch veel mogelijk. Aan ieder van ons dus de keuze: to be or not to be, to hope or not to hope, that's the question.

Geest van hierboven,  
leer ons geloven, hopen – liefhebben door Uw kracht

<https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24>

Hoop is een grondhouding.

Een krachtige motor.

Een zaadje diep in ons geplant.

Zomaar cadeau gekregen.

Zonder water en meststof  
kan het evenwel niet.

Je moet het voeden.

Wacht dan geduldig tot het ontkiemt  
en vanzelf groeit,  
terwijl je 'slaapt'.

Hoop is *vertrouwen* in jezelf,  
in je medemensen, in de wereld,  
in God, in toekomst.

Hand in hand gaat ze  
met geloof en liefde.

Hoop verbindt,  
ze werkt aanstekelijk.

Ze is bron van vergeving,  
basis van veerkracht en draagkracht.

Ze doet je  
lachen,  
uitkijken,  
liefhebben,  
scheppen,  
herbeginnen en volhouden.

Ze tilt je op tot ongekende hoogten.

Hoop doet leven.



Ik kies geloof boven bezorgdheid, hoop boven zorgen, liefde boven angst.

## WIJ, MET HANDEN VOL HOOP

(samen)

Als wij - met handen vol hoop -  
niet meer vertrouwen  
in de toekomst  
en in het onbekende,  
wie dan wel?

(mannen)

Als wij - met handen vol hoop -  
niet meer bereid zijn  
om radicaal te kiezen  
voor wat echt waardevol is,  
wie dan wel?

(vrouwen)

Als wij - met handen vol hoop -  
niet meer  
het kwetsbare behoeden,  
wie dan wel?

(mannen)

Als wij - met handen vol hoop -  
niet meer  
elkaar kunnen vergeven  
en de kracht van verzoenen laten voelen,  
wie dan wel?

(vrouwen)

Als wij niet  
- ondanks het kwaad dat in de wereld geschiedt -  
hoopvol blijven,  
wie dan wel?

(mannen)

Als wij - met handen vol hoop -  
niet meer elkaar bemoedigen  
op de kruispunten van ons leven,  
wie dan wel?

(vrouwen)

Als wij - met handen vol hoop -  
niet meer vertrouwen  
in 'het idealisme' van kinderen, jongeren én elkaar,  
wie dan wel?

(mannen)

Als wij - met handen vol hoop -  
niet meer voorleven  
en blijven zeggen  
'hoe het kan',  
wie dan wel?

(vrouwen)

Als wij - met handen vol hoop -  
er niet in slagen  
de ideeën aan te dragen  
'met kansen op slagen',  
wie dan wel?

(mannen)

Als wij - met handen vol hoop -  
er niet voor zorgen  
dat 'de toekomst' is geborgen  
voor de kinderen en jongeren van morgen,  
wie dan wel?

(samen)

Als wij niet meer durven geloven  
dat er iemand is,  
hier nabij en hierboven,  
en Hem noemen  
– dé Bron van al onze hoop -  
wie dan wel?

Het is met hopen  
zoals met vieren  
en alle mooie dingen in het leven:  
hoe meer zielen,  
hoe meer vreugd.  
Op je eentje zitten hopen,  
dat is niet alles.  
Hoop doet leven  
vooral als je die hoop mag koesteren  
met anderen om je heen.

Laten we als zaaiers  
in de wereld gaan  
en zaden van hoop zaaien,  
op hoop van zegen.





Ik kies geloof boven bezorgdheid, hoop boven zorgen, liefde boven angst.