

## 2de zondag in de veertigdagentijd 28/2/2021

Evangelielezing volgens Marcus (9, 2-10)



Zes dagen later ging Jezus op een hoge berg  
Samen met Petrus, Jakobus en Johannes.  
Daar waren ze helemaal alleen.  
Voor hun ogen veranderde Hij:  
zijn kleren werden schitterend wit,  
zoals niemand ter wereld wit kan maken.  
Ze zagen ook Elia samen met Mozes. Ze spraken met Jezus.

Toen zei Petrus: 'Rabbi, goed dat wij hier zijn.  
We zullen drie hutten maken, één voor U,  
één voor Mozes en één voor Elia.'

Petrus wist niet goed wat hij moest zeggen.  
Hij en de anderen waren zo door overweldigd door wat ze zagen.

Er kwam een wolk die hen overdekte,  
en uit die wolk klonk een stem:  
'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.'

Toen ze rondkeken, zagen ze alleen nog Jezus.  
Ze daalden de berg af.

Jezus verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien  
hadden,  
voordat de Mensenzoon uit de doden zou opstaan.

Dat hielden ze voor zich,  
maar ze begonnen met elkaar te praten:  
'Wat zou Jezus nu willen zeggen  
met de woorden: 'uit de doden opstaan'?'

*Welk woord(en) uit de lezing hoort/horen bij onderstaande uitleg?* Woorden om in te vullen:

Wolk, Elia, Petrus, hut, Mozes, Johannes, vrees, niemand vertellen ..., wit, hoge berg, Jacobus, zes dagen, "dit is mijn Zoon", rabbi

..... : één dag te weinig om er zeven te hebben. Het heilig getal zeven verwijst naar het volledige, het einde. Wat op de zesde dag gebeurt kan wel een hoogtepunt zijn, maar de 'zevende' dag moet nog komen: de dag waarop Jezus uit de dood wordt gewekt.

..... , ..... , ..... : (3 namen): namen van de drie belangrijkste apostelen. Zij waren de eersten die Jezus volgden. Het waren ook die apostelen die Jezus, aan de vooravond van zijn dood, vergezelden in de Olijfhof.

..... : plaats waar de hemel de aarde schijnt te raken en zo het beeld voor de ontmoeting tussen God en mens. In de Bijbel is de berg de plaats waar God zich laat kennen bvb aan Mozes en aan Elia.

..... : kleur die kenmerk is van de sfeer van God. Iconografen stellen de verrezen Christus voor met een stralend ..... kleding.

..... : (= Hebreeuws: 'Mijn God is JHWH'): hij vertegenwoordigt de profeten. De terugkeer van deze profeet zou de komst van de Messias aankondigen.

..... : (= uit het water gered): hij vertegenwoordigt de wet. Volgens de traditie was hij de schrijver van de eerste vijf boeken van de Bijbel, waarin de wet staat van de joden. Die wet kennen christenen verkort als de 'tien woorden / geboden'.

..... : (Hebreeuws: 'meester'): in het officiële jodendom werd deze titel voorbehouden voor Schriftgeleerden omdat zij de Tora en de Schriften bestudeerden. Zij trokken rond van het ene dorp naar het andere om er de wet uit te leggen.

..... : is een voorlopige woning, die in de Bijbel doet denken aan de tocht door de woestijn naar het Beloofde Land. Het is in de Bijbel ook het symbool van de nabijheid van God bij zijn volk.

..... : ontzag, eerbied, eerder dan schrik hebben voor iets/iemand. Hiermee verwoordt de Bijbel de normale reactie van de mens als hij God te 'zien' krijgt.

..... : verwijst naar de geheimzinnige, ongrijpbare, overweldigende aanwezigheid van God. Het doet ook denken aan de veertigjarige tocht van de Israëlieten door de woestijn, waarbij God zijn volk leidde door een ..... :

..... : In Jezus kan men God zien en horen. In Hem kan men de aanwezigheid van God aanvoelen.

..... : Jezus wil niet dat men over Hem denkt als over de zegevierende Messias. Pas als duidelijk is dat 'Messias zijn' door de dood naar de opstanding / verrijzenis gaat, mag men over Jezus als Messias / Christus vertellen. Want dan pas kan men Hem in het juiste licht zien.

Betekenis van deze evangelietekst:

Het evangelie van de verheerlijking van Jezus op de berg is het verhaal van een religieuze top-ervaring in Jezus' leven. Op de berg mocht Jezus duidelijk voelen dat het Zijn roeping is om **"Zoon"** te zijn van een **"liefhebbende Vader"**.

Dat is de kern van Jezus' en ook van ons geloof: we zijn door onze God bemind! Door Jezus weten wij dat we voor God geen schrik moeten hebben en dat God onze liefdevolle Vader is. Jezus wil aan ons duidelijk maken:

**"Gij wordt bemind door een lieve Vader!"**

Na die top-ervaring worden ook wij, zoals Jezus, van de berg terug naar onze alledaagse taken gezonden, naar het gewone en niet altijd gemakkelijke leven.

Bij het verder trekken, hebben wij als betrouwbare gids Jezus, die oproept om elke dag meer en meer een door God beminde mens te worden die Gods liefde uitstraalt en zichtbaar maakt om je heen!

*Nog enkele vraagjes om over na te denken:*

- Wat zijn de hoogtepunten in jouw leven?  
Kende je ook dieptepunten?  
(Geef enkele voorbeelden)
- Door wie voel jij je graag gezien?  
Heb je ook al mogen ervaren dat God je graag ziet?
- Hoe kan jij Gods liefde uitstralen?  
(tip: Jezus is hiervoor ons voorbeeld, denk eens na over wat Jezus deed).



Goede God,

Tijdens deze 40-dagentijd  
gaan we samen met Jezus  
op weg naar Pasen.

U neemt ons mee de berg op, dicht bij U.  
We mogen Jezus leren kennen  
als Uw geliefde zoon,  
En ook wij zijn Uw geliefde kinderen.

Help ons om Uw liefde  
aan de mensen om ons heen  
door te geven,  
om zo Uw droom voor deze wereld  
waar te maken.

Amen.