

Het evangelie 'lezen' via **EEN GEDICHT**



40 dagen

*veertig dagen word ik steeds meer mens
met nieuwe aandacht voor elkaar*

*stapvoets de dagen door met als wens
te blijven groeien - als het voorjaar*

*veertig dagen wacht ik - en jij
op Hem die wist te leven*

*om tegen alle tij
zichzelf te blijven geven*

*veertig dagen wil ik verstillen
ver van lawaai - en los van wat moet*

*mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen
stil stil stil doet heel een wereld goed*

*veertig dagen vasten leren
opdat mijn leven duurzaam wordt
omdat gevraagd wordt, in te keren
consu minder op mijn bord*

*veertig dagen wil ik weer bezinnen
om straks te kunnen stralen als het eerste licht*

*dat Zin en richting geeft. Diep van binnen
groeï ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht.*

Hedi Hegeman