



Als je heel blij bent met iets of iemand, dan zeggen de mensen dat je in de wolken bent van iets of iemand. Van wie of wat ben jij in de wolken?

Wist je dat een grote wolk in een Bijbelverhaal betekent dat God heel dicht bij de mensen is om hen te helpen en voor hen te zorgen?
Wie zorgt er voor jou? Wie helpt jou?
Zorg jijzelf ook voor iemand? Wie help jij wel eens?

Als je heel blij bent met iets of iemand, dan zeggen de mensen dat je in de wolken bent van iets of iemand. Van wie of wat ben jij in de wolken?

Wist je dat een wolkkolom in een Bijbelverhaal betekent dat God heel dicht bij de mensen is en hen helpt door hun de weg te tonen, hen te leiden en te beschermen?

Wie helpt jou als je het moeilijk hebt, verdrietig bent of niet weet hoe je een probleem moet aanpakken? Bij wie voel je je veilig?

En omgekeerd: wie doet beroep op jou of komt naar jou toe als er iets tegenzit?

Is God of Jezus of Maria iemand aan wie je vertelt over je zorgen, moeilijkheden of verdriet? Heb je al eens ervaren dat ze jou helpen op de een of andere manier? Wil je er iets over vertellen?

